

Protestantse Kerk Castricum



Gastleden

Wie kan gastlid worden?



Gastlidmaatschap

De Protestantse Kerk Castricum biedt ruime mogelijkheden voor mensen die zich thuis voelen in onze gemeenschap, maar geen lid zijn van onze kerk. Waar hebben we het dan over?

Wie kan gastlid worden?

Gedoopte leden van kerken in Nederland, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bijzondere betrekkingen onderhoudt, die willen meeleven / meedoen met onze gemeenschap kunnen daarvoor alle ruimte krijgen. Leden van deze kerken kunnen in de regel door de kerkenraad als gastlid worden ingeschreven.

Gastleden blijven gewoon lid van hun eigen kerk, maar worden ook lid van onze Protestantse Kerk Castricum. Als gastlid hebben zij dezelfde rechten en plichten als “gewone” leden. Zo hebben wij in onze kerk bijvoorbeeld gastleden ingeschreven vanuit de Rooms Katholieke Kerk en de Remonstrantse Broederschap.

Een gastlidmaatschap is interessant voor mensen die te ver van hun eigen kerk wonen zodat geregelde deelname aan een kerkdienst en het kerkelijke leven in hun eigen kerk bezwaarlijk is.

Ook biedt het de mogelijkheid voor iemand die door huwelijk of andere levensverbintenis met een lid van PKCastricum verbonden is.

In een gemengd huwelijk kan een gastlidmaatschap de onderlinge band versterken.

Door de oecumene zijn veel drempels tussen kerken lager geworden en zijn meer mensen bereid om bij elkaar in de keukens te kijken. Onze kerk is een gastvrije gemeenschap die ook een thuis wil bieden aan mensen uit andere kerken.

Verbondenen

Iemand die geen lid is van een kerk kan toch in onze gemeenschap worden opgenomen. Hij/zij kan als verbondene worden geregistreerd.

Verbondenen zijn mensen die blijf geven van verbondenheid met onze gemeenschap.

Wij merken dat er veel mensen zijn die onze kerk ervaren als een hechte sociale gemeenschap, waarin zij zich thuis voelen.

Mensen die geen lid zijn van een kerk kunnen toch deelnemen aan onze kerkelijke activiteiten en als verbondenen worden geregistreerd.

Aanmelding

Als iemand gastlid of verbodene wil worden kan hij/zij zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau dat bereikbaar is via het e-mailadres:

kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Van harte welkom

Mensen, die bewust hebben gekozen om bij onze gemeenschap te behoren en mee te doen, wordt de gelegenheid geboden om officieel tijdens een kerkdienst in onze kerk verwelkomd te worden.



Dit geldt in het bijzonder voor nieuw ingekomenen, nieuwe gastleden en nieuwe verbodenen.

Gemeenteleden krijgen dan gelegenheid om met hen kennis te maken en hen persoonlijk welkom te heten.

Natuurlijk kan iemand er ook voor kiezen om niet officieel verwelkomd te worden en alleen als gastlid of verbodene geregistreerd te worden bij het Kerkelijk Bureau.

Een open gemeenschap

De Protestantse Kerk Castricum wil een levendige, open gemeenschap zijn, waarin iedereen welkom is, en jong en oud zich thuis voelt. Waar gezongen en gebeden wordt en mensen tot bezinning kunnen komen.

De kerk wil een gemeenschap zijn die luisterend naar God, geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.

De Protestantse Kerk Castricum wil een geloofsgemeenschap zijn die midden in de maatschappij staat en die zich vanuit haar geloof geroepen weet de aarde en al wat daar op en in is, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden.

Predikant

Informatie over onze predikant en diens bereikbaarheid vindt u [hier](#) op de website en op de achterkant van ons kerkblad "Over en Weer".

