



PROTESTANTSE KERK CASTRICUM

Dorpskerk

Zondag, 13 oktober 2024

Aanvang: 10.00 uur

De vierde zondag van de Herfst

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger: ds. Rik Willemsen

Ouderling: Willy Spaans

Diaken: Martin Tromp

Lector: Coby Kat

Organist: Wendy Leonards

Cantorij o.l.v.: Cora de Lange

...en vele anderen.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Instrumentale muziek

Welkom

Intochtslied: LB-212: 1 (allen), 2 (cantorij), 4 (allen)
Laten wij zingend deze dag beginnen

Stil gebed

Bemoediging en groet

v: We zijn hier bij elkaar in de Naam van God

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: We mogen leven in het vertrouwen dat God ons altijd helpt,

a: Nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem.

v: vrede en alle goeds voor u en jullie allen!

a: vrede voor de wereld!

Kyrie en glorialied: LB-299j (allen)
Om de mensen en de dieren

DIENST VAN HET WOORD

Gebed als de Bijbel opengaat

Schriftlezing: Handelingen 24:1-21

Zingen: LB-319: 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen)
Alles wat er staat geschreven

Schriftlezing: Handelingen 24:22-27

Zingen: LB-319: 5 (allen), 6 (cantorij), 7 (allen)
Jezus heeft het laatst gesproken

Overdenking

Instrumentale muziek

Zingen: LB-422: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen)

Laat de woorden die we hoorden

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Bloemengroet en Collecte onder instrumentale muziek

1^e collecte; Straatkinderen van Kathmandu

2^e collecte: kerkelijk beheer

MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging

Tafelgebed - Gezegend de onzienlijke (Oosterhuis / Huijbers)

1. (Cantorij)

Gezegend de onzienlijke
gezegend de verborgene
gezegend de levende
dag liefde die dorstig maakt
licht dat ziende maakt.

2. (Cantorij)

Gezegend mensen die goed zijn
de hand die niet slaat
de mond die niet verraadt
de vriend die zijn vriend niet verloochent.

3. (Cantorij)

Gezegend zij de vrouw voor de man
en de man voor de vrouw
en oud voor jong en sterk voor zwak.

4. (Cantorij)

Gezegend is de nieuwe mens
voorbij de dood,
die in ons spreekt,
die in ons zucht en kreunt,
die in ons leeft
Jezus Messias.

5. (Cantorij)

Die zich gegeven heeft,
zich nemen laat,
die wordt gebroken,
uitgedeeld van hand tot hand,
als brood gegeten.

6. (Cantorij)

Gezegend wie door angst gelou
aan de dood voorbij,
leven in licht,
opnieuw geboren.

7. Ge - ze-gend de on-zien-lij - ke ge -
ze-gend de ver-bor-ge-ne ge - ze-gend de le - ven -
de dag - lief-de die dor - stig maakt
licht dat zien - de maakt.

Onze Vader

Breken en delen, terwijl we allen zingen:

Taizé: Eat this bread

- 3x engels
- 3x nederlands

**Eat this bread, drink this cup,
come to him and ne - ver be hun - gry.
Eat this bread, drink this cup,
trust in him and you will not thirst.**

*Eet dit brood, drink de wijn,
kom tot hem en lijd nooit meer honger.
Eet dit brood, drink de wijn,
bouw op Hem en lijd nooit meer dorst.*

Dankzegging

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: LB-1010: 1 (allen), 2 (allen), 3 (allen)

Zegen en gezongen amen (LB-431c)

Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij koffie, thee of frisdrank in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk. Ieder is daar van harte voor uitgenodigd.

Voor actueel nieuws over onze kerkgemeenschap zie www.pkcastricum.nl

Mededelingen en Agenda

Namens de **Witte Duif** wordt iedereen wordt van harte uitgenodigd bij het “Ronde Tafel Gesprek” op zondag 20 oktober om 16.00 uur in de Schakel. Meer informatie in Over en Weer.

Maandagavond 14 oktober vervalt het Taizé avondgebed (dit is eenmalig)

KERK APP - promotie inloop

Vanmorgen is er na de kerkdienst een **kerk app – promotie inloop** waar u terecht kunt voor informatie en ondersteuning bij het installeren en het gebruik van de kerk app.



Op woensdagmiddag 16 oktober van 14.00 -15.30 uur is in het Parochiecentrum de eerste bijeenkomst van Geloven in seizoenen o.l.v. ds. Rik Willemsen.

In de gespreksgroep 'Geloven in seizoenen' gebruiken we de vier seizoenen als kapstok om met elkaar de wisselende seizoenen in ons persoonlijke geloofsleven uit te wisselen. De gespreksgroep is uitgesmeerd over een jaar, zodat er elk seizoen een bijeenkomst is. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen maar het wordt aanbevolen om de hele cyclus mee te maken.

Bijdrage: € 5 per keer Achterom treedt op zondag 20 oktober 15.00 uur in de Dorpskerk te Castricum met:

Op vleugels van de hoop Een ode in poëzie en muziek aan die mooie gevleugelde kracht die in mensen verborgen is, de hoop, dat lichte en lichtvoetige, verrassende en bemoedigende tegengif om het uit te houden in dagen van angst en benauwdheid.

- *Henk Engel, zang en gitaar
- *Hans van der Laan, fluit, klarinet en zang
- *Henk van Meegen, piano
- *Jan Tulp, zang en accordeon



Bijdrage: € 10 (inclusief koffie/thee)

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum

Voor meer informatie zie: www.rvkcastricum.nl

