



OVER EN WEER

Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum

November 2024



Protestantse Kerk
Castricum



Inhoud

- 3 Ter overweging
- 6 Kerkbalans
- 6 Werkgroep pastoraat
- 10 Kerktuin
- 11 Colomn ds.Verhoeff
- 12 Jeugd
- 13 Raad van Kerken
- 14 Opbrengst collectes
- 16 Asmik
- + de overige artikelen

Colofon

Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma
Peter de Zeeuw

Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15
1901 DD Castricum
Tel: 0251 656514 / 06 30747080
overenweer@pkcastricum.nl

Bezorgdienst:

Coördinatrice mw. E. Ravestein
Piet Heinlaan 35
tel. 674410

Kopij inleveren, uiterlijk:

10 november, 18.00 uur

Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
10 november	23 november
8 december	21 december
12 januari '25	25 januari '25

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Liturgisch boeket startdienst, gemaakt door Cora Noort

Voorwoord

De afbeeldingen op de voorpagina en hierboven zijn een indicatie dat de startzondag nog niet in de vergetelheid is geraakt. Een (foto-)impressie van deze fijne dag vindt u elders in dit blad.

De startzondag markeert het begin van het kerkelijk seizoen en u zult merken aan deze editie van Over en Weer dat het seizoen ook goed van start is gegaan. We noemen ze hier niet apart, maar van diverse activiteiten vindt u een aankondiging of beschrijving. Een term die vorig jaar nogal eens werd gebruikt, is ook nu nog van toepassing: het bruist in onze gemeente, met dank uiteraard aan onze vele vrijwilligers.

En nog even doorgaand op het onderwerp vrijwilligers, u vindt op pagina 15 informatie over de collecte op gedachteniszondag 3 november, bestemd voor het Hospicehuis in Beverwijk. Daarin leest u over de belangrijke rol van vrijwilligers in die organisatie.

Voor al het overige verwijzen wij u naar de hierna volgende pagina's, met een mooie 'ter overweging' tot het verslag van de Werkgroep Oudercontact. Veel leesplezier

De redactie

Afbeelding voorpagina: Kunstwerk in Borgloon, België
Deze afbeelding stond op de liturgie van de startzondag.

Ter overweging

De vreugde voert ons naar dit huis

Op startzondag zijn we met elkaar in gesprek gegaan rond het jaarthema van de PKN 'als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Met het visioen 'de PKC als nieuw!' zijn we in gesprek gegaan over de vraag: Welke bouwstenen maken ons een betekenisvolle plek in Castricum en de wereld?

In het teruglezen van alle inbreng kwam het prachtige lied van Sytze de Vries bij mij steeds weer naar boven: 'de vreugde voert ons naar dit huis'. Aan de hand van een aantal coupletten neem ik u mee langs de inbreng.

Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgedaan.

Als het gaat om bouwstenen van 'PKC als nieuw!', zijn er veel dingen genoemd die nu al goed gaan. Het zijn de bouwstenen van onze kerkgemeenschap die de stormen van de tijd hebben doorstaan omdat ze bewezen waardevol zijn. We bouwen onze kerk op bouwstenen en gebeden van hen die ons zijn voorgedaan. We gooien het oude dus niet zomaar weg maar zijn dankbaar voor het moois dat nu al gebeurt. Goed dat dat genoemd is, want in het nadenken over kerk-zijn in de toekomst wordt nog wel eens vergeten dat er al veel goeds is dat het koesteren waard is. Concreet wordt genoemd: de open kerk, het aansluiten bij activiteiten in het dorp zoals Candlelight, samenwerking met de voedselbank en de verschillende vormen van ontmoeting die op zondag en doordeweeks plaatsvinden. Er gebeurt al veel moois!

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw engelen troost, waar Gij U vinden laat?

Een couplet met een vraagteken. Want kunnen we al het waardevolle werk wel blijven doen? En hoe kunnen we een plek zijn waar God zich vinden laat, ook voor nieuwe generaties? Toegankelijke diensten die aansluiten bij het hier en nu. Meer eigentijdse liederen zingen is ook een grote wens. 'Zingend geloven' is een belangrijke bouwsteen, waarbij de zorg om de koren wordt genoemd. Nog meer gebruik maken van de kracht en de kwaliteit van de gemeente in het samen voorbereiden van diensten. Ook met tieners en jongeren. Diensten waar ontmoeting en gesprek centraal staan worden ook als bouwsteen genoemd.

De startzondag is hiervan een goed voorbeeld maar ook wordt nadrukkelijk het woord 'kleinschaligheid' genoemd als het gaat om persoonlijke diepgang. Zorgen om het aantal vrijwilligers zijn geuit. Maar er klinkt ook een positief tegengeluid: als je mensen goed leert kennen en ze bevrucht op hun kwaliteiten, is er veel mogelijk. En dan kan het zomaar zijn dat mensen meer kunnen dan dat ze denken.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.

Een couplet van hoop dat onze menselijke bouwstenen relativeert. Gods kracht zal blijven, ook al weten we niet precies welke vorm van kerk-zijn dit oplevert. Die nadruk op Gods kracht werd meerdere malen genoemd in de bouwsteentjes: we zijn meer dan een evenementenbureau, laat het eeuwige Woord van God centraal staan. De tien geboden werden genoemd als belangrijke pijler van kerk-zijn. Laat ze elke zondag maar klinken. En het goede doen kan niet zonder bron.

Met terugwerkende kracht ben ik blij met de afbeelding van de 'doorzichtige kerk' die we op startzondag gebruikt hebben. Een bouwwerk waarbij de kerk geschraagd wordt door bouwstenen die al lang de stormen doorstaan hebben. Met ruimte voor nieuwe bouwstenen, die de hemel open kunnen laten gaan en de kerk tot plek kunnen maken waar God zich vinden laat. En de krachtige zon die elke dag opnieuw weer opkomt en schijnt over wie komen schuilen in de gemeenschap van onze kerk.

ds. Rik Willemsen



Kerkdiensten in de Dorpskerk

27 oktober

10.00 Ds. Eva Bruggeman, Lelystad
1e collecte: Stichting Asmik
2e collecte: Kerkelijk Beheer

2 november Vesper Allerzielen

19.30 M.m.v. een projectkoor

3 november Gedachteniszondag

11.00 Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen
Met kinderdienst en oppas
1e collecte: Hospice Beverwijk
2e collecte: Kerkelijk Beheer

10 november

10.00 Ds. Rik Willemsen
M.m.v. Connection
1e collecte: Bolivia - Duurzame landbouw
in de hoge Andes
2e collecte: Kerkelijk Beheer

17 november

10.00 Pastor Eveline Masetti, met gebarentolk
1e collecte: Ghana - Een sterke kerk
op een kwetsbare plek
2e collecte: Kerkelijk Beheer

24 november

10.00 Ds. Rik Willemsen, Maaltijd van de Heer
M.m.v. de Cantorij
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Pastoraat met het oog
op het einde

1 december 1e zondag van Advent

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas
opening expositie
1e collecte: Moldavië - Kinderen en ouderen
worden gezien
2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149). Zie ook www.omroepcastricum.nl
De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia



In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

3 november

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam
M.m.v. Cantare uit Castricum

17 november

10.00 uur Pastor Anton Huisman
M.m.v. het Seniorenkoor uit Castricum

1 december

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam



Bij de diensten in november

Het liturgisch jaar loopt in november af. Vanaf dit jaar ziet het eind van het liturgisch jaar er anders uit dan dat we gewend zijn. Zoals eerder vermeld, is besloten de gedachteniszondag voortaan op de eerste zondag na Allerzielen te vieren. Dit om beter aan te sluiten bij het moment dat er in de maatschappij aandacht is voor het herdenken van onze overledenen. Dat betekent dat de laatste zondag van het liturgisch jaar in een ander licht komt te staan, en dat we hier weer de betekenis van voleindingszondag aan kunnen geven.

Op Allerzielen, **zaterdag 2 november**, gedenken we samen met het dorp onze overleden geliefden. In de intieme sfeer van de donkere kerk zoeken we met elkaar naar licht in de duisternis. We horen gedichten en zingen mee met de 'troostliederen' die het projectkoor voor ons zingt. Het hart van de viering is het lichtmoment, waarop iedereen een kaarsje voor een dierbare overledene kan aansteken. Dit vesper is een mooie gelegenheid om buren, vrienden of kennissen uit te nodigen voor wie de drempel naar de kerk hoog is.

Op **zondag 3 november** noemen we de namen van gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De namen klinken te midden van de gemeente, in aanwezigheid van de nabestaanden. Het is tevens een moment voor iedereen om een kaarsje te branden voor iemand die we moeten missen. De dienst is voorbereid door de werkgroep pastoraat en is inhoudelijk ingevuld vanuit de dankdiensten die we het afgelopen jaar hebben gehouden. Psalm 126 is de centrale lezing. Een pelgrimslied dat mooi aansluit bij de pelgrimsreis van het leven. De kinderen mogen op deze bijzondere zondag natuurlijk niet ontbreken. Ze starten met elkaar in De Schakel en sluiten bij het lichtritueel aan bij ons in de kerk. Let op!!! **Vanwege nabestaanden die van ver moeten komen start de dienst een uurtje later, om 11.00 uur.**

In de dienst van **zondag 10 november** ontvangen we Connection weer om voor en met ons te zingen. De muziek is uitgezocht rond een zinnetje uit het onze Vader: '... want van U is de kracht'. Het themawoord 'kracht' gaan we van verschillende kanten belichten deze zondag. Wat betekent het als mensen zeggen dat ze kracht ontvangen uit het geloof? En hoe verhoudt zich Gods kracht uit het onze Vader zich tot de krachten en machten die we in de wereld tegenkomen? We lezen Jesaja 40: 26-31 en 1Korinthiërs 1: 18 - 2:5 en hebben daarmee een mooie dwarsdoorsnede van het begrip 'kracht' door de Bijbel heen te pakken.

De tekst die op het rooster staat voor **zondag 17 november** gaat over uiterlijk vertoon. Iets waar Jezus niet veel mee op heeft. In Marcus 12: 38 - 13:2 komen veel voorbeelden voorbij maar centraal staat het beeld van de arme weduwe bij de offerkist. Ze geeft weinig maar ze geeft veel. Zo richting voleindingszondag maakt Jezus nog even scherp duidelijk door welke bril hij naar de wereld kijkt: de bril van het Koninkrijk van zijn Vader, waarin de huidige wereld op de kop gezet wordt. Er is deze zondag ook een talk gebarentaal aanwezig. We hopen dan ook gasten uit de regio te mogen ontvangen.

We vieren voleindingszondag op **zondag 24 november**, de laatste zondag van het liturgisch jaar. De eindtijdvoorspellingen horen we uit Marcus 13: 14-27 en Openbaringen 1: 1-8. Op het eerste gehoor teksten die nogal bevreemdend zijn, angstaanjagend misschien zelfs. Maar de toon van deze zondag is juist een blijde. Het gloria klinkt uitbundig, voordat het in de Adventsperiode weer een aantal weken niet klinkt. En het perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is uiteindelijk een hoopvol perspectief waarnaar we ons mogen uitstrekken. De blijde toon wordt onderstreept door de Cantorij, die deze dienst vrolijk met ons zingt.

Allerzielenvesper

In onze kerk willen wij aansluiten bij het wereldwijd gedenken van de overledenen. Tijdens de vesper zingen we - met het projectkoor - troostliederen. Ook worden er gedichten en teksten voorgelezen. Natuurlijk is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

De begraafplaats bij de kerk zal open zijn tot 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep vieringen,
Willy Spaans

Actie kerkbalans



Actie kerkbalans 2025: helpt u mee?

De actie kerkbalans 2025 start op **zaterdag 11 januari en duurt tot 25 januari 2025**

Door de actie kerkbalans kan het kerkenwerk in Castricum worden voortgezet. De opbrengst van de actie kerkbalans 2024 was uitstekend, het begrote bedrag werd ruim gehaald.

We ervaren allemaal dat de kosten van levensonderhoud ook het afgelopen jaar weer zijn gestegen, dat geldt ook voor onze kerkgemeenschap. Als we samen onze schouders eronder zetten, komt het vast en zeker ook in 2025 weer goed.

Oproep nieuwe medewerkers

Het team van enthousiaste medewerkers heeft ook dit jaar versterking nodig. Nieuwe medewerkers zijn dan ook heel welkom. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de nieuwbouwwijk Duin en Bosch nog niemand kunnen vinden.

De enveloppen voor kerkbalans worden bij de mensen thuis afgegeven en opgehaald. Dit kost niet veel tijd en vindt slechts eenmaal per jaar plaats. U kunt contact met mij opnemen als u mee wilt doen of als u eerst meer wilt weten.

Doet u mee?

Coördinator actie kerkbalans
Eldert Boersma
Ejmboersma999@gmail.com
06 30108790

Werkgroep Pastoraat



Startersbijeenkomst

Op **zondag 10 november** organiseert de werkgroep Pastoraat een 'startersbijeenkomst' voor nieuw-ingekeomenen. We ontmoeten elkaar na de dienst om 11.30 uur in De Schakel. Alle 'starters' die sinds de vorige bijeenkomst nieuw ingeschreven zijn in de gemeente hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Je bent starter als je in deze periode naar Castricum verhuisd bent of als je hier al langer woont maar hebt besloten om je bij de kerk aan te sluiten. Ook de nieuw-geborenen tellen mee als starter.

Het doel van de bijeenkomst is ontmoeting, waarbij we met elkaar delen wat ons aan de kerk bindt, wat ons inspireert en wat kerk-zijn vandaag de dag voor ons betekent. Voor wie dat wil is er na afloop een rondleiding door de kerktuin. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar denk je dat je wel in de categorie 'starter' valt? Neem dan contact op met Anja van der Wiel. E-mail: pkanjawiel@outlook.com, telefoon: 0251-652693.

Namens de werkgroep pastoraat, Anja van der Wiel

Verjaardagsbijeenkomst 80+

Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf 80 jaar). Als u in het derde kwartaal (juli, augustus of september) jarig was en 80 jaar of ouder bent geworden, heeft u een felicitatiekaart ontvangen met de uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst ter gelegenheid van uw verjaardag.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op **donderdag 31 oktober van 14.00 - 16.00 uur in De Schakel**.

Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u iemand uitnodigen met u mee te gaan. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter of zoon of een goede vriend(in).

Wilt u voor 29 oktober doorgeven dat u komt? Dit kan per email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch **06 47217410** (pastoraat telefoon)

Terugblik startdienst



Een terugblik op onze startzondag op 22 september. Het thema was "alles nieuw". Het projectkoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert heeft gezongen. Onze dominee Rik Willemsen gaf het startsein, door in gesprek te gaan met een ouder (Lineke Stieltjes) en jonger (Egbert Masereeuw) kerklid. Aansluitend hebben we in groepjes, zowel binnen als buiten, over het thema gesproken. Ter afsluiting was er een lunch van zelf meegebrachte hapjes en konden we napraten. Het was een mooie ochtend.

Vanuit de pastores



verbinden luisteren bloeien

Kerk in het dorp

In het kader van het landelijke programma 'een tegen eenzaamheid' waren we als kerk op 2 oktober aanwezig op de plaatselijke themadag rond eenzaamheid.

Als afsluiter van de themadag sloten we ons aan bij de coalitie 'een tegen eenzaamheid Castricum' door met elkaar een convenant te ondertekenen.

Gaat er nu veel veranderen? En worden we nu als pastores vooral buiten de kerkelijke gemeente ingezet? Dat wordt ons af en toe gevraagd. Het antwoord is nee, net als onze maatschappelijke partners blijven we ons richten op waar we goed in zijn. De toegevoegde waarde van de coalitie is dat we met elkaar afspreken dat we ons inzetten voor bewustwording van eenzaamheid bij onze eigen achterbannen, en dat we waar mogelijk het taboe dat leeft rond eenzaamheid proberen te doorbreken. We hebben gemerkt hoe waardevol het is om kennis te delen vanuit de verschillende maatschappelijke organisaties. En wij worden hier als kerken ook als waardevolle bron van kennis en ervaring gezien. Het is immers best bijzonder dat wij vanuit het pastoraat achter de voordeur kunnen komen zonder behandelplan, zonder budget en zonder wachtlijsten. Met pastoraat bedoelen we niet alleen het pastorale team maar ook al die talloze verbindingen die er in onze gemeente liggen van gemeenteleden die naar elkaar omzien. Voor ons heel vanzelfsprekend, voor anderen heel bijzonder.

De coalitie heeft ook al een concrete samenwerking opgeleverd. Op donderdag 7 november stellen we De Schakel beschikbaar aan onze partner MantelZ, die in het kader van de dag van de mantelzorg een verwenmiddag organiseert voor Castricumse Mantelzorgers. Uiteraard gaan we hier in onze eigen achterban ook aandacht aan schenken, er wordt immers veel gemantelzorgd in onze kerkelijke gemeente.



De coalitiegenoten van 'een tegen eenzaamheid Castricum'. Ds. Rik Willemsen was helaas op het fotomoment niet meer aanwezig.

Als pastores proberen we samen met de pastoraal ouderling onze ogen en oren zo goed mogelijk open te houden. Maar eenzaamheid is meestal moeilijk te signaleren. Mensen stappen ook niet zomaar op ons af met de mededeling dat ze zich eenzaam voelen. We zijn dus afhankelijk van signalen van buitenaf. Buren, vrienden, familie. Wilt u ons helpen oog en oor te zijn bij het signaleren van eenzaamheid?

Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met pastor Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen.

Vanuit de werkgroep vieringen

Samen Bijbellezen

De tweede zondag van de maand wordt weer inhoudelijk voorbereid in de bijeenkomst 'samen Bijbellezen'. We lezen Bijbelteksten met elkaar en delen wat de woorden bij ons oproepen en waar ze ons leven raken. De dienst van 10 november heeft in samenwerking met het koor Connection het thema '...want van U is de kracht' meegekregen. Binnen dit thema lezen we Jesaja 40:26-31 en 1Korinthiërs 1: 18 – 2:5. Je bent welkom op **woensdag 6 oktober van 10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur** in De Schakel. We verwelkomen zowel beginnende- als doorgewinterde Bijbellezers. Een nieuwsgierige leeshouding is de basis. Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.

Ideeën voor een themadienst?

Eerder dit jaar verzorgde de diaconie een themadienst over Columbia. En deze maand is er een themadienst in samenwerking met Connection over het thema '...want van U is de kracht'. Twee mooie voorbeelden van wat de kerkenraad uit de gemeente terugkrijgt: betrek gemeenteleden vaker bij de diensten. Ervaring leert dat het heel waardevol is om met een groepje na te denken over vorm en inhoud van een kerkdienst. Zeker als het om een thema gaat waar je hart sneller van gaat kloppen. Heb je een goed idee voor een dienst rond een bepaald thema? Blijf er dan niet mee rondlopen maar neem contact op met ds. Rik Willemsen. Wie weet kunnen we met elkaar jouw thema uitbouwen tot een mooie dienst!

Koffie met noten - Oosterhuiseditie

We zingen in Castricum graag liederen van Huub Oosterhuis. Zijn woorden weten velen te raken en klinken regelmatig in de Pancratiuskerk en de Dorpskerk. Aanleiding voor organist Lisette van Veluw om de najaarseditie van 'koffie met noten' te wijden aan Oosterhuis.

Bij 'koffie met noten' staan liederen uit het Liedboek en andere bundels centraal. We zingen samen een aantal liederen, waarbij Lisette het muzikale gedeelte verzorgt, inclusief een korte inleiding bij de gekozen liederen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat het lied oproept. Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider. Op **woensdag 20 november** om 10.00 uur bent u van harte welkom in De Schakel voor 'koffie met noten' rond liederen van Huub Oosterhuis. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app



Meedenkers gezocht!

We maken graag van de nood een deugd. Voor de dienst van **zondag 29 december** hebben we geen voorganger. Daarom lijkt het ons leuk om de dienst met een groepje voor te bereiden en ook daadwerkelijk te leiden. Vind je het leuk om met een aantal creatieve gemeenteleden de dienst te verzorgen? Geef je dan op bij Ria Ritzema (ria@ritzema.org). Ook als je liever achter de schermen meedenkt, ben je van harte welkom!

Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Kerktuin

De afgelopen maanden hebben we om de beurt in tweetallen in de tuin gewerkt. Het belangrijkste was het onkruidvrij maken, uitgebloeide bloemen verwijderen en opbinden. Sommige planten werden groter dan verwacht, gingen liggen en verdrukten andere planten. Het viel daardoor niet altijd mee om ze op een goede manier op te binden. We weten nu beter hoe de planten zich gedragen, waardoor we volgend jaar kunnen proberen om eerder in te grijpen.

Alle gele stekers met plantennamen zijn vervangen door de grotere witte bordjes. Helaas is de watervaste inkt niet zo watervast, want de eerste bordjes zullen weer een tweede behandeling nodig hebben om leesbaar te blijven.

Het informatieboekje over de planten is klaar, met dank aan Jans Margriet Boersma en Peter de Zeeuw die de vormgeving met veel geduld hebben verzorgd. De boekjes komen in een kastje in de tuin te hangen, zodat u er één uit kunt halen om de uitleg bij de planten te bekijken.



Na gebruik kunt u het boekje weer in het kastje terug doen of, als u dat graag wilt, mee naar huis nemen.

In de wintermaanden zal het bankje waarschijnlijk binnen overwinteren en in het voorjaar weer terug worden geplaatst.

De klokjesbloem had het ook dit jaar zwaar door slakkenvraat. De halve doppen hielpen onvoldoende, ecologische slakkenkorrels werden genuttigd door de kauwen en de muizen voordat de slakken de kans kregen. Gaas met doek eromheen leek iets te helpen, maar als een plant ging uitlopen bleek hij een paar dagen later toch weer kaalgevreten. De klokjesbloemen hebben we dus niet gezien. Er staan nu weer een paar nieuwe planten bij die hopelijk de tijd krijgen om goed te wortelen, zodat de klokjes misschien volgend jaar kunnen verwijzen naar de legende van kerkvader Dominicus.

De *sneeuwsteraster* heeft weer overdadig gebloeid en lag deels in de bron van de zomer. Hij bloeide ook in oktober nog door.



De zaailingen van de gele *muurbloemen* die dood waren gegaan zijn niet groot, maar ze bloeiden in oktober nog wel.

In oktober bloeiden de krokussen die de *saffraankrokus* vervangen volop. Ze schoten uit de grond om vervolgens na een week in bloei te staan.



De Aronskelk die in het voorjaar wel was opgekomen heeft ons tevergeefs laten wachten op zijn oranje vruchten in het najaar. Het is spannend of ze in het voorjaar weer op zullen komen.

Het Juffertje in het groen deed het goed dit jaar en we hebben aardig wat zaad uit de zaaddozen gewonnen. Misschien wel genoeg om er in het voorjaar wat van uit te delen.

Namens de werkgroep Groene Kerk,
Leny Witte-de Raat

Column van ds. Verhoeff, Classispredikant

De kerk spreekt

Ongeveer 1300 predikanten en andere christelijke leiders tekenden vorige maand een verklaring van Micha Nederland dat een christelijke levensovertuiging en extreemrechts denken niet samengaan.

De steun kwam uit alle hoeken: vanuit protestantse kerken en vanuit de Rooms-Katholieke kerk, van migrantenkerken en van het Leger des Heils.

Onder andere tegen de PVV werd stelling genomen. Als voorbeelden noemt de verklaring ideeën over eigen volk eerst, migranten tot zondebok maken, en moslims tot tweederangs burgers degraderen. Dat verdraagt zich niet met Gods liefde voor alle mensen. Wij/zij-denken en hoger/lager-denken staan haaks op het evangelie, zo stelt de verklaring.

Ik kan niet anders dan instemmen. Van Jezus horen wij over barmhartigheid, gastvrij zijn en mededogen. Uit de verhalen over hem weten wij ook dat dat telkens opnieuw bevochten moet worden. En dat hij dat ook deed. Onvermoeibaar. En zonder compromis.

Toch was er vorige maand ook een ander geluid, zelfs uit tamelijk onverdachte hoek. Bij monde van algemeen secretaris Coen Wessel liet de Raad van Kerken weten minder te zien in dit soort verklaringen. Zo was hij over de wijze waarop Duitse bisschoppen zich uitspraken over de AfD niet bepaald enthousiast. 'Als je je zo stellig uitlaat, sla je het gesprek dood.'

Als ik eerlijk ben kan ik niet anders dan ook daarmee instemmen. Met gespieerde verklaringen die bijkans bezwijken onder het hoge morele gelijk bereik je dikwijls het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Je zet mensen niet aan het denken, je roept eerder weerstand op.

Laten we niet denken dat Nederland opeens een land vol racisten is geworden. Wie spreekt met mensen die extreemrechts stemden, ontdekt al gauw dat zij zorgen hebben over de draagkracht van Nederland. Over de landbouw en de zorg, over woningen en hun kinderen. Wil je hen bereiken, dan helpt luisteren volgens mij beter dan verklaringen afleggen.

Dat betekent natuurlijk niet dat wat extreemrechtse partijen beweren onweersproken moet blijven. Integendeel, het is mijn overtuiging dat de kerk moet spreken. En zelfs dat de kerk profetisch moet spreken. Maar niet door mensen te vertellen wat zij niet mogen zeggen.

Veel mooier is het als de kerk het goede voorbeeld geeft. Niet zeggen wat niet mag, maar hoe het beter kan. De Micha-verklaring zegt dat alle mensen door God gewild, gekend en geliefd zijn. Prachtig, zo is het. Als we als kerken dat nou eens blijven uitdragen, en het kwade overwinnen door het goede. Onvermoeibaar. En zonder compromis.



Voor de jeugd

Kind en kerk

De startdienst hebben we alweer gehad eind september. Het viel nog niet mee om te bedenken wat we graag anders zouden willen in de kerk. Een speeltuin erbij leek wel een goed idee. Lucy tekende een mooie fantasiekerk. Anderen maakten allerlei collages van de tijdschriften die er lagen, maar dat werden niet allemaal kerken. Ik zag ook mooie doosjes ontstaan. De kleintjes knipten en plakten en tekenden vrolijk mee.



6 oktober hebben we een mooie film gezien over de bijzondere vriendschap tussen een jongetje, Dikkerdje Dap, en een echte giraf! Het was ontroerend om te zien hoeveel ze van elkaar hielden en hoe de giraf Dikkerdje miste als hij op school zat. Daarom nam Dikkerdje hem stiekem mee uit de dierentuin en reed op zijn nek door het dorp om hem zijn school te laten zien. De juffrouw vond het goed voor een keer, en alle kinderen mochten de giraf aaien op het schoolplein. De opa van Dikkerdje was oppasser in de dierentuin en merkte dat de giraf weg was. Hij ging zoeken en vond hem bij de school. Eerst mopperde hij, maar toen hij de aardige juf zag hield hij zijn mond. De juf gaf hem spontaan een zoen, want zij vond opa ook heel aardig. Zo kwam alles toch nog goed. De geplande film over Noach was niet beschikbaar, maar dit was een mooie vervanging!

Daarna hebben we gezellig samen, met ouders erbij, pannenkoeken gegeten. Lieve dames hebben die voor ons gebakken. Dat was smullen!

De volgende kinderdienst is **3 november**. Dan beginnen we om **11.00** uur. We herdenken dan in de kerk de mensen die afgelopen jaar overleden zijn. Wij gaan dan in De Schakel een eigen programma doen. Waarschijnlijk wordt dat o.a. ook: kaarsen versieren.

1 december, 8 december en 15 december doen we een adventsproject en 24 december om 17.00 uur is er weer een Herderdertjestocht. Meer informatie volgt nog in het decembernummer. Zet de data maar vast in je agenda en vertel het aan je ouders en kijk ook op de kerk-app, daar zetten we ook berichten op.

Tot ziens weer op 3 november.
Marjanq

Teens Group

Na de seizoensopening met pizza's bakken was het in oktober onze eerste inhoudelijke bijeenkomst. We hebben onze tienerruimte in de Basement opnieuw ingericht omdat we dit jaar met maar liefst 16 tieners zijn. Het was dus een drukke boel dus we zijn blij met Naomi, die ons als leiding komt versterken.

In kleine groepjes spraken we over onze persoonlijke 'bucket list', een lijstje dingen die je graag zou willen doen in het leven. Zwemmen met dolfijnen, een verre reis, rotsklimmen, de grootste bibliotheek ter wereld bezoeken. Er kwam van alles voorbij. Maar ben je nou gelukkig als je dit verlanglijstje afwerkt? Nee, was jullie conclusie. Misschien ben je even gelukkig maar daarna wil je waarschijnlijk weer wat nieuws. Écht geluk is dus wat anders. Maar wat dan? Dat schreven we op grote posters (zie foto). We lazen daarna met elkaar de beroemde toespraak van Jezus op de berg, waarin hij in de 'zaligsprekingen' vertelt over 'het echte geluk'. Sommige dingen die Jezus zei kwamen ook voor op onze posters maar andere dingen waren wel echt nieuw voor ons. Wel vonden jullie dat de wereld er een stuk beter uit zou zien als iedereen zou leven volgens de toespraak van Jezus. Na de Bijbelstudie sloten we af met een aantal stellingen, waarbij we lekker door de ruimte heen mochten rennen.



We komen dit kalenderjaar nog bij elkaar op **vrijdag 8 november** en **vrijdag 13 december**. Beide keren van 19.30 tot 21.00 uur in de Basement. Tot dan!

Raad van Kerken Castricum

Sacred Dance

is elke 2e maandagavond van de maand in **De Schakel**, dus deze maand op **11 november van 19.30 – 21.30 u.**

De leiding is in handen van Corine Zwaan.

Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig.

Bijdrage: € 10,- per avond



Op woensdag 13 november geeft

Corinne Groenendijk van 19.45 – 21.45 uur

de workshop Hoe leef ik groen en gelovig?

n.a.v. haar boek VerduurSamen met Franciscus in het Parochiecentrum.

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Bij Franciscus van Assisi vind je een leefstijl die bestaat uit kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig leven.

Na een presentatie, waarin ook verduurzamen en ontwikkelen in balans, effectief verduurzamen en ervaringen uit de pioniersplek Zin-in-Groen rondom een gemeenschapstuin aan bod komen, gaan we in gesprek. Hoe vredevol ben je zelf als het gaat om het gebruik van de planeet? En heb je ervaringen met of ideeën over verduurzamen? Wellicht ontstaan er mooie ideeën om samen mee aan de slag te gaan!

Bijdrage: € 10,-

Oecumenische vrouwengespreksgroep



Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in **De Schakel** bij elkaar, dus deze maand op **14 november**.

De thee/koffie staat klaar om **13.45 uur** zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

Maandagmiddag 18 november van 14.00 – 15.30 uur in het Parochiecentrum:

Derde workshop van Huis van Vrede Inspirerende levens & Inspirerende woorden.

In deze cursus staan we stil bij de levens en woorden van drie inspirerende leiders uit de vorige eeuw die werkten voor een vreedzamere wereld: Mahatma Ghandi (1896-1948), Dag Hammarskjöld (1905-1961) en Martin Luther King (1929-1968).

Cursusleiders zijn: Monica Bouman (PhD), kenner van het levenswerk van Dag Hammarskjöld en Mahatma Gandhi, Mahbooba Menapal, medisch specialist ouderengeneeskunde en Said Touhamini, medewerker Huis van Vrede Almere.

Bijdrage per workshop: € 5,-

Het Taizé-avondgebed

wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars.

Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.



Het volledige programma vindt u in

het RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl

Anmelden via onze website: www.rvkcastricum.nl of

een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,

voorzitter RvK Castricum



Diaconie: opbrengsten collectes

Door de Diaconie ontvangen doorzend-collectebijdragen van 1 januari t/m 31 augustus 2024.				
Digitaal ontvangen		via Kerk- app	Kerkzak (contant)	Totaal
Via rekeningen NL22 RABO 0311 9699 92 en NL93 INGB 0000 4441 58				
Voedselbank	3.042,50	477,00	887,16	4.406,66
Stichting Asmik	2.259,50	342,50	572,88	3.174,88
Stichting WOL	1.127,00	198,50	344,51	1.670,01
Straatkinderen Kathmandu	1.205,00	146,50	306,86	1.658,36
Colombia- jonge mensen op weg naar het werk	911,25	137,00	210,85	1.259,10
Noodhulp Gaza	680,00	253,50	216,58	1.150,08
Colombia- kansarme kinderen opleiden voor horeca	545,00	97,50	365,65	1.008,15
Bangladesh- Beter bestand tegen klimaatverandering	597,00	217,00	174,60	988,60
Samen tegen armoede	540,00	95,00	277,80	912,80
Moldavië- Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen	667,00	92,00	144,05	903,05
Indonesië- Sterke vrouwen in de kerk	600,00	105,50	190,05	895,55
Noodfonds	580,00	101,00	190,20	871,20
Libanon- Training thuiszorg biedt werk en hoop	547,00	108,50	199,00	854,50
Griekenland- Opvang gestrande vluchtelingen	527,50	144,50	165,95	837,95
Dovenpastoraat	630,00	51,00	147,95	828,95
Pakistan- christenen staan sterker in hun geloof	543,00	56,50	178,60	778,10
Exodus	540,00	85,00	151,65	776,65
Libanon- opleiden predikanten voor Midden Oosten	554,00	86,00	132,85	772,85
Rwanda- Leerzame stripverhalen voor kinderen	577,50	81,00	103,25	761,75
Omzien naar gevangenen	520,00	118,50	117,10	755,60
Regenboog Amsterdam	536,25	88,00	122,05	746,30
Stichting Aleh	530,00	89,00	115,27	734,27
WijDeKerk	530,00	71,50	107,35	708,85
Nevem shalom	551,25	37,00	101,21	689,46
Zendingsquotum en Missieafdracht	375,55	0,00	0,00	375,55
Grannies2Grannies	0,00	0,00	134,60	134,60
Leger des Heils	20,00	0,00	0,00	20,00
Totaal doorzend collecten	19.736,30	3.279,50	5.658,02	28.673,82
<i>Door Diaconie ontvangen, doch geen doorzendcollecten:</i>				
Giften gemeenteleden en collecten Diaconie	2.914,25	256,50	612,20	3.782,95
Kerkelijk beheer en "2e collecten CvK" (doorbetaald aan College van Kerkrentmeesters)	44,00	1.497,00	0,00	1.541,00
Totaal door Diaconie ontvangen van gemeenteleden	22.694,55	5.033,00	6.270,22	33.997,77

Diaconale collectes in november

Zondag 3 november: Hospice Beverwijk

Het hospicehuis in Beverwijk bestaat sinds 2003 en heeft 4 kamers voor mensen die terminaal zijn en 2 kamers op de 1e verdieping voor logeerszorg, bovendien is er ook een logeerkamer voor een familielid. Het is een huis voor mensen die nog maar een korte levensverwachting hebben. Hier krijgen ze ondersteuning van een grote groep geschoolde vrijwilligers, samen met een vast team van verpleegkundigen.

Er wordt dagelijks gekookt, en indien gewenst kan ook familie mee-eten. Er worden soms spelletjes gedaan, of een wandeling buiten, bovendien is er een mooie binnentuin waar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Maar als iemand liever thuis wil blijven de laatste periode, dan kan er ook ondersteuning bij de mensen thuis worden geboden door de hospice. Dan komen de vrijwilligers bij deze mensen thuis. Sinds begin van 2023 is er ook de mogelijkheid tot logeerszorg. Dan kan een langdurig ziek iemand 1 of 2 weken in het Hospicehuis logeren met ook alle zorg van de vrijwilligers en verpleegkundigen. Dit om de partner of mantelzorg thuis tijdelijk te ontlasten en even op adem te komen.

Na deze week gaat de betreffende persoon weer naar haar/zijn eigen huis terug.

Zondag 10 november: Bolivia, duurzame landbouw in de hoge Andes



Waterreservoirs maken irrigatie mogelijk

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad omdat ze geen toekomst zien in de bergen. Maar sinds er waterreservoirs zijn kunnen boeren en boerinnen hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen en gaan samenwerken in coöperaties. En jongeren keren weer terug. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is.



Kinderen in Ghana met bijbel in Dagbani, foto Richprince Atsu

Zondag 17 november: Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek

Een collecte voor bijbelclubs in Noord-Ghana. In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs Bijbel lezen in eigen taal. Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen toekomstige kerkleiders

Zondag 24 november: Diaconie

Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben, ontkomen haast niet aan het maken van schulden. Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid, wonen, werk en relaties beduidend kleiner. De Diaconie helpt waar geen helper is.

Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op **bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 f.n.v. Diaconie**. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

Impressie vanuit de Diaconie



Tijdens de viering op zondag 29 september jl. ontvingen wij als gast Jacolien Purmer en Marleen Kramer. Aan de hand van een diapresentatie namen zij ons mee als voorzitter en secretaris van de Stichting Asmik Nederland / Armenië door het een en ander te vertellen over de behandeling in Armenië van jonge mensen met een beperking.

Zij brachten een aantal deelprojecten bij ons onder de aandacht en ontvouwdde projecten voor de toekomst. Over de huidige projecten hebt u vele malen kunnen lezen in dit blad.

Eenzijds is daar een nieuw deelproject gericht op kinderen met mentale en gedragsproblemen, die niet de nodige aandacht krijgen door de onwetendheid of beperkte middelen van hun ouders, met name in gemeenschappen zonder kleuterscholen.

Anderzijds is er het nieuwe deelproject waar het personeel van de kleuterscholen en ouders extra training ontvangen in het benaderen en omgaan met kinderen met speciale behoeften.

Al huldeblijk ten aanzien van onze giften, deelden zij 'granaatappels' uit bij binnenkomst. Het houtsnijwerk door bewoners van het tehuis in Nor Kharbed gemaakt, staat voor één van de meest herkenbare symbolen in Armenië. In de Armeense mythologie symboliseert de granaatappel de vruchtbaarheid en het geluk in het gezin. Het symboliseert de onoverwinnelijke ziel van Armenië. Tot op de dag van vandaag is de granaatappel een veel gebruikt thema in de Armeense kunst, cultuur waaronder gerechten.

Wij mogen terugzien op een uiting van verbondenheid van onze gemeenschap met jonge mensen in Armenië.

Hans Witte

Christelijke boekenbeurs

De boekenbeurs wordt gehouden door de Bijbel - In uit Haarlem. De Bijbel-in is een Christelijke boekenwinkel welke op 5 mei 1982 is opgericht door een diverse kerkgemeenschappen in Haarlem en is ondergebracht in de Stichting Bijbel - In Kennemerland. De winkel wordt geleid door 2 vaste medewerkers en vele vrijwilligers uit diverse kerkgemeenschappen. Op de boekenbeurs zullen naast boeken ook kalenders, agenda's wenskaarten en cadeauartikelen aangeboden worden.

Aangeleverd door Mineke Ramaker

Christelijke Boekenbeurs

Maandag 28 oktober 2024
van 14.00 – 20.00 uur

Locatie:

Kerkgebouw Maranatha-kapel
Wilgenhoflaan 82, Beverwijk

Organisatie:


Christelijke Boekenwinkel met muziek
Geefthuizenweg 17a Haarlem
tel. 020 - 532 16 23 - www.bijbelin.nl

Om te gedenken

**Ik mis je in de stilte,
Ik mis je overdag,
Ik mis je als ik eventjes,
niet merk dat ik je mis.
Ik mis je nergens echt het ergst,
maar altijd overal.**

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, betrokkenheid en liefde is op maandag 23 september overleden op de leeftijd van 89 jaar

Bart Marcus Hendricus Schlosser



Bart was jarenlang een actief en betrokken gemeentelid. Hij bracht vele bezoeken en pakte aan wat zich op zijn weg aandiende. Als vader van zijn zoon en dochter was hij ruimte- en richtinggevend.

Op 8 september jongstleden waren Bart en Gretha 65 jaar getrouwd.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 30 september in de Dorpskerk.

We bidden Gretha, kinderen en kleinkinderen Gods troost en bemoediging toe.

Pastor Eveline Masetti

Werkgroep Ouderen Contact

Buiten was het somber en nat, maar binnen in 'De Schakel' was het des te gezelliger met de bloemen en het lekkers op tafel. We waren met een flink aantal en hadden dan ook een interessant onderwerp. Susan Glaubitz, de apotheker van apotheek 'De Brink' kwam ons iets over medicijnen vertellen.

Nel heette ons hartelijk welkom en vestigde er de nadruk op dat lichaam en geest niet afzonderlijk gezien moeten worden, maar altijd samen gaan. Dit is al heel lang bekend en ze las ons voor uit het bijbelboek 'Spreuken': Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid; een sombere geest verzwakt het lichaam. Toen kreeg Susan het woord en zij hield een boeiende presentatie over medicijnen. Zij vertelde hoe die vroeger gemaakt werden en hoe anders dat tegenwoordig gaat. Wij luisterden met veel interesse en mochten ook tijdens haar verhaal vragen stellen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. We hebben immers allemaal met medicijnen te maken. Ze adviseerde vooral naar de apotheek te bellen als we vragen over een medicijn hebben of over het gebruik er van.

Door de enthousiaste manier van vertellen en de leuke reacties op de vragen, was het een zeer geslaagde middag. Nel bedankte Susan hartelijk en overhandigde haar een prachtig boekje, waarna ze de middag afsloot met de volgende woorden:

**Vier het leven
Zeker één keer per dag
Niet met borrels en confetti
Maar wel met liefde
En een lach.**

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact staat in het teken van de herfst. We gaan herfststukjes van pompoenen maken en eten daarna een heerlijke kom soep.

Deze bijeenkomst is op **dinsdagmiddag 5 november in De Schakel en begint om 14.30 uur.**

Marieke Meijer

Maal en Verhaal

Maal en Verhaal



Op **25 November** a.s. is er weer **Maal en Verhaal**. We beginnen in **De Schakel om 18.30** uur; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten zijn nog steeds € 8,00. De volgende Maal en Verhaal is pas weer op **27 januari 2025**.

Opgave graag uiterlijk donderdag 21 november bij Han van Konijnenburg, tel. 658190, of via de email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (**uiterlijk donderdag 21 november**) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen. Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar aanschuiven. En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

Bezorger gezocht

We zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor de bezorging van het kerkblad Over en Weer in Bakkum. Het gaat om wijk 8 met 17 adressen in de straten Schulpstet, Costerstraat, Vondelstraat, Stetweg, P.C. Hooftstraat, Van Bergenlaan, Van Uytrechtlaan, Heereweg en Achterlaan.

Over en Weer verschijnt 11 keer per jaar.

Hebt u wat tijd over (ongeveer 1 tot 1,5 uur per keer) en wilt u helpen? Dan zijn we op zoek naar u!

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Elly Ravestein via 0251 674410 of 06 49030123 of per mail kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Groene Kerk



In 2022 is de werkgroep Groene Kerk van start gegaan als werkgroep van de Protestantse kerk Castricum, voortvloeiend uit het in 2021 gemaakte beleidsplan.

Als werkgroep hebben we de taak om bij te dragen aan bewustwording en activiteiten op het terrein van milieu en duurzaamheid te stimuleren, te steunen en mee te helpen organiseren.

We hebben vieringen georganiseerd rond een groen thema, een thema-avond georganiseerd met Transitie Castricum over 'Eerlijke handel' met Paul Schenderling. We hebben ons verdiept in verduurzaming van ons kerkgebouw.

En we hebben een kerktuin aangelegd op de begraafplaats bij de kerk met zoveel mogelijk inheemse planten, voor zover mogelijk gezien ruimte en thema's. Deze wordt onderhouden door zes gemeenteleden.

Onze werkgroep beseft dat we de bestaande structuren in de maatschappij niet zo maar kunnen veranderen, maar door te beseffen dat wijzelf deels degenen zijn die structuren in stand houden kunnen wij wel in onze eigen omgeving veranderingen teweeg brengen. Dat biedt ons een mooie mogelijkheid tot verbetering van onze leefomgeving in meerdere opzichten. Graag zouden wij deze gedachten beter en meer willen uitbouwen, maar onze werkgroep is te klein om dit te doen.

Wij willen u daarom uitnodigen om met ons mee te denken:

- Allereerst zoeken we iemand die de groep aan wil gaan sturen. Misschien kent u iemand of bent u wellicht zelf zo enthousiast en betrokken dat u deze taak op u wilt nemen?
- Wij zoeken mensen die onze groep willen komen versterken.
- Daarnaast willen we graag in contact komen met mensen die projectmatig een keer een activiteit kunnen organiseren. Kent u iemand die bij het milieu en de natuur betrokken is en dit zou kunnen doen?

Doet u met ons mee?

Wij horen graag uw reactie.

Stuur uw bericht naar cvdiakenen@pkcastricum.nl of spreek ons aan op een moment wat u schikt!

Namens de werkgroep:

Martin Tromp, Leny Witte, Rene Zijp, Marjan Quaak en Corrie de Geeter

Bedankt

Heel veel dank voor het prachtige boeket dat ik zondag 15 september mocht ontvangen. Het was een gezellig uurtje met Rijk Verhoef, die de bringer was. Een hartelijke groet voor iedereen van

Rie Vink

Beste mensen,

Op 8 september j.l. was het 65 jaar geleden dat wij in het huwelijksbootje stapten.

Ernst Mooij bracht ons ter gelegenheid daarvan een prachtig boeket bloemen met daarbij een kaart met vele gelukwensen van de gemeente.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Wij hebben met ons grote gezin een geweldig feest gevierd

Een hartelijke groet en tot ziens,

Wendelien en Jaap Vink

We zijn blij en dankbaar, dat we vorige maand ons vijftigjarig huwelijk mochten vieren. Bijzonder, om daarbij van de kerkelijke gemeente een bloemengroet te ontvangen, en een felicitatiekaart met tal van handtekeningen.

We bezoeken de kerkdiensten niet vaak, maar we voelen ons wel betrokken. We praktiseren graag de oecumenische verbondenheid.

Zo bezoeken wij de (Oosters) Orthodoxe Kerk in Amsterdam en Johan vieringen van de Abdij in Egmond.

Heel fijn dan ook, om via de goede wensen, de kaart met handtekeningen, en de bloemen, zoveel warmte te ontvangen. Veel dank daarvoor.

Johan Maat en Anneke Zuidema

DE KERK IS OPEN
voor wie steek jij een kaarsje aan?



Loop gerust binnen voor...
...een moment van stilte en rust
...het aansteken van een kaars
...een luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk
...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur

Adressen en personen



Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl



Telefonisch te bereiken op werkdagen behalve op maandag (vaste vrije dag).

Pastor:

Pastor Eveline Masetti
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl



Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:

Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139

De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714

Koster
Talin Artin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: IJmte van Gosliga
06 50236206
van.gosliga@ziggo.nl



Kerkelijk Bureau:

voor het doorgeven van verhuizing, wijziging mailadres, geboorten, huwelijk / partnerschap, overlijden, en registratie van abonnementen Over en Weer.

Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:

www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:

facebook.com/PKcastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:

Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris: Johan Streefland
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:

Contactpersoon:
jeugdouderling Marjan Quaak
06 12643366
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen

Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie

Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk

Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken

Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:

Henk Meijer
06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van pastorale aard; tevens voor informatie over de Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC

Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:

Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
Willy Spaans,
(0251) 836835