



OVER EN WEER

Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum

Kerst 2024

Januari 2025



Protestantse Kerk
Castricum



Inhoud

- 3 Ter overweging
- 5 Bij de diensten
- 6 Kerstgroot ds. Verhoeff
- 7 Verhalen Licht en Hoop
- 8 Vanuit de pastores
- 10 Beleidsvisie
- 11 Vernieuwde website
- 14 Voor de jeugd
- 20 Om te gedenken
- + de overige artikelen

Colofon

Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma
Peter de Zeeuw

Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15
1901 DD Castricum
Tel: 0251 656514 / 06 30747080
overenweer@pkcastricum.nl

Bezorgdienst:

Coördinatrice mw. E. Ravestein
Piet Heinlaan 35
tel. 674410

Kopij inleveren, uiterlijk:

12 januari '25, 18.00 uur

Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
12 januari '25	25 januari '25
9 februari	22 februari
16 maart	29 maart

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Kunsttentoonstelling 'Help jij mij hopen?'

Voorwoord

Met nog een aantal mooie bijeenkomsten en vieringen rond Kerst voor de boeg waarbij we laten zien dat wij 'Kerk in het dorp' zijn, gaan we ondertussen ook richting het nieuwe jaar.

Wat dat ons zal brengen is moeilijk te zeggen. Wij hopen op een jaar waarin conflicten in de wereld kunnen worden beëindigd, en verdraagzaamheid, omzien naar elkaar en zorg voor het milieu de boventoon zullen gaan voeren.

Ds. Marleen Kool heeft een mooi en indringend gebed voor rond de jaarwisseling geschreven en dat hebben wij graag in deze editie van Over en Weer opgenomen. In dit gebed komen de verschillende gevoelens en emoties aan bod die bij u en bij anderen naar boven kunnen komen aan het einde van het jaar.

Daar laten wij het dit keer bij. Wij wensen u goede Kerstdagen, een mooie jaarwisseling en alle goeds voor 2025. En mochten deze dagen u om welke reden dan ook zwaar vallen, dan wensen wij u veel sterkte. Tot in het nieuwe jaar.

De redactie

Afbeelding voorpagina:

Kunsttentoonstelling 'Help jij mij hopen?'

Ter overweging

God onbedwingbaar

**Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.**

Het zijn slechts een paar woorden. Jesaja 9: 5 in de woorden van Huub Oosterhuis. In de kerstnacht klinkt dit lied. Een melodie die met je meegaat de kerstnacht in, als een wals van hoop. In november klonk dit lied ook. Tijdens een bijeenkomst van 'koffie met noten' bracht Lisette van Veluw ons alvast in kerstferen en zongen we dit lied. Het raakte ons. Maar wat is het dat ons raakte? Zo bijzonder zijn de woorden toch niet? Een kind dat geboren wordt, koning van de vrede. Het is gebruikelijke kersttaal. Hoe kunnen deze 15 woorden ons dan zo raken?

Het bleek hem te zitten in dat ene woord: 'onbedwingbaar'. Wat een prachtig woord om in de kersttijd God te beschrijven. Het woord zit vol beweging, vol van scheppingskracht en potentie, niet te temmen. Tegelijkertijd zegt het woord ook iets over ons mensen. Wij, die God wel willen bedwingen, willen vastleggen of in onze broekzak willen hebben. Maar God laat zich niet vangen, God is onbedwingbaar.

Vorige maand ging mijn stagebegeleider ds. Jan Offringa met emeritaat. Als blijk van waardering voor de gemeentes die hij gediend heeft, schreef hij het boekje 'Frank en vrij geloven'. In tien artikelen (een knipoog naar 'de twaalf artikelen des geloofs') deelt hij de oogst van bijna 40 jaar predikantschap. Zijn boek begint met een artikel met de vraag hoe wij vandaag de dag over God kunnen spreken. Het klassieke godsbeeld van een almachtige God, een persoon-achtig wezen ergens hoog in de hemel die al het leven op aarde bestuurt, heeft zo langzamerhand wel afgedaan. Maar wat is het alternatief? Juist met die laatste vraag worstelen veel gelovigen. Hoe kan ik vandaag de dag over God spreken?

In een zoektocht naar een antwoord op die vraag komt Offringa onder andere uit bij de theopoëtica. De theopoëtica baseert zich op de gedachte dat bij het spreken over God met name een poëtische taal past. Theo-poëzie wordt hierbij onderscheiden van theo-logie omdat het bij het spreken over God gaat om geloof en niet om iets logisch. En geloof laat zich het beste vatten in poëzie. Bijbels gezien is er veel te zeggen voor theopoëtica. Luister alleen al naar de Psalmen of al die metaforen voor God die door de hele Bijbel heen opduiken. Marius van Hoogstraten, die op dit onderwerp is gepromoveerd, beschrijft heel mooi de rijkdom van theopoëtica: 'God is te onbeschrijfelijk en onuitsprekelijk om in een sluitend metafysisch systeem te grijpen. Dat hoeft ons niet tot stilte te manen, maar kan ons juist aanmoedigen tot vindingrijke welsprekendheid'.

Juist het onbeschrijfelijke en onuitsprekelijke van God nodigt ons uit tot spreken over God. Is dat niet ten diepste waar we in de kerk mee bezig zijn? Spreken over God, terwijl we tegelijkertijd God niet helemaal kunnen bevatten? Want wat is het alternatief? Zwijgen over God?

Eén van de dingen die Offringa mij in de stage heeft geleerd, is de liefde voor het openlijk spreken over God. En dan vooral het spreken dat opkomt in gesprek met de gemeente. Samen woorden zoeken voor iets dat eigenlijk te groot is om te vatten. Met één been in Bijbel en traditie en het andere been in de wereld van vandaag de dag.

Mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar is om die zoektocht met jou en jullie voort te blijven zetten. In het pastoraat, in groepsgesprekken, op zondagochtend. Met Bijbelse dichters en dichters van nu als reisgenoot. Heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

ds. Rik Willemsen

Kerkdiensten in de Dorpskerk

22 december 4e zondag van Advent

10.00 Pastor Eveline Masetti,
met kinderdienst + oppas
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Jongeren spelen het kerstverhaal

24 december Kerstavond

17.00 Ds. Rik Willemsen
Kinderdienst (herdertjestocht)

24 december Oecumenisch Kerstvesper

21.00 Pastor Eveline Masetti
M.m.v. het projectkoor
Collecte: Leger des Heils

25 december Kerstfeest

10.00 Ds. Rik Willemsem
1e collecte: Kinderen in de knel
2e collecte: Kerkelijk Beheer

29 december

10.00 Mw. Willy Spaans,
voorbereid met gemeenteleden
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerkelijk Beheer

5 januari Nieuwjaar

10.00 Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen
Met kinderdienst
Bevestiging ambtsdragers
1e collecte: Asmik
2e collecte: Kerkelijk beheer

12 januari

10.00 Ds. Rik Willemsen, Maaltijd van de Heer
1e collecte: Binnenlands diaconaat
(Nederland, armoede)
2e collecte: Kerkelijk beheer

19 januari Week van de Eenheid

10.00 Pastor Ron Hopman
1e collecte: Stichting WOL
2e collecte: Misionair werk
(Nederland, proefplekken)

Vrijdag 24 januari Oecumenisch vesper in de Pancratiuskerk

17.00 Diaken Marcel de Haas en ds. Rik Willemsen
Thema: 'Geloven in samen'
Collecte: onbekend
Na afloop is er een eenvoudige soepmaaltijd

26 januari

10.00 Pastor Eveline Masetti
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Jonge generaties (Nederland)

2 februari Zondag werelddiaconaat

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst
M.m.v. de Cantorij
1e collecte: Werelddiaconaat (Ethiopië)
2e collecte: Kerkelijk beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).

Zie ook www.omroepcastricum.nl. De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia



In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

24 december Kerstavondviering

19.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam en Pastor Anton Huisman
M.m.v. Collage uit Alkmaar

31 december Oudejaarsdag

15.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

12 januari

10.00 uur Pastor Anton Huisman

26 januari

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam,
m.m.v. het Naaldkoor uit Santpoort-Noord

Bij de diensten met Kerst en Epifanie

Op kerstavond, **24 december** vieren we het feest van hoop en licht waar we in de adventstijd naartoe hebben geleefd, de geboorte van het kerstkind. Een tegendraads feest van vrede op aarde in een wereld die wel wat licht en vrede kan gebruiken. Hoopvol is het dat we het **kinderkerstfeest** dit jaar samen vieren met de Rooms Katholieke Parochie en de Evangeliegemeente. We starten onze herdertjestocht om 17.00 uur in de Dorpskerk en vertrekken vanaf daar de kerstnacht in. We volgen de wegwijzers die we onderweg tegenkomen: herders, engelen, een herbergier en de wijzen. Het kerstkind vinden we in de Pancratiuskerk, waar we samen met kinderkoor 'de Sterretjes' de viering afsluiten. Een kerstfeest voor heel het dorp dus, zonder dat kerkmuren ons in de weg zitten. Later op de avond vieren we om 21.00 uur de **oecumenische kerstzangviering**. Een projectkoor zingt gedeeltes uit het klein kerstoratorium van Oosterhuis / Oomen en we zingen met elkaar geliefde kerstliederen. Uiteraard klinken de bekende kerstverhalen, met als centrale lezing het kerstevangelie uit Lucas. Een mooie gelegenheid om eens iemand mee te vragen die niet zo bekend is in de kerk. De kerstboodschap is voor het hele dorp!

Op **kerstochtend, 25 december**, klinkt dat andere kerstevangelie: Johannes 1:1-14. Woord dat mens geworden is, licht dat naar de wereld komt. Ook deze ochtend zingen we flink wat bekende kerstliederen met orgel, piano en fluit. Er is geen aparte kinderdienst maar gezinnen zijn natuurlijk wel van harte welkom. Voor opvang van de kinderen wordt gezorgd.

De zondag tussen kerst en nieuwjaar lijkt altijd een wat verloren zondag te zijn maar we horen op **zondag 29 december** één van de pareltjes uit de Bijbel. Lucas 2:33-40 over Hanna in de tempel. Ze staat vaak in de schaduw van Simeon maar wordt deze zondag uit de schaduw naar voren geluisterd. De dienst wordt geleid door gemeenteleden, iets waar we erg dankbaar voor zijn. Kerk zijn we immers met elkaar.

De eerste zondag van het kalenderjaar, **zondag 5 januari**, is een dienst die in het teken staat van de 'wisseling van de wacht'. We nemen afscheid van ambtsdragers en geven nieuwe en blijvende taakdragers de zegen mee. Het is de zondag van Epifanie, en waarschijnlijk horen we de traditionele lezing uit Matteüs 2:1-12 die bij dit feest van Driekoningen hoort. Het feest van ambts- en taakdragers is een belangrijk moment in de gemeente. Daarom zijn de kinderen er deze zondag ook bij. Er is kinderkerk en kinderoppas.

Op **zondag 12 januari** vieren we de eerste zondag na Epifanie met het doopverhaal van Jezus. Dat horen we dit jaar uit het Evangelie naar Lucas, Lucas 3:15-16 en vers 21-22. We lezen er niet de gangbare profetenlezing uit Jesaja bij, maar horen Titus 3:4-7. Gelukkig is er deze week weer 'Samen Bijbellezen' zodat we ons met elkaar kunnen buigen over deze teksten. We vieren deze week ook het heilig Avondmaal. Zo vieren we de enige twee protestantse sacramenten samen in één dienst: doop en Avondmaal.

In de derde week van januari sluiten we ons aan bij de internationale week van gebed voor eenheid.

Op **zondag 19 januari** openen we de week met een oecumenische viering rond het thema 'ja, ik geloof!'. Het thema is ontleend aan Johannes 11:17-27 en is uitgewerkt door de broeders en zusters van de oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose) in Italië.

Omdat we in de week van gebed voor eenheid de daad ook bij het woord willen voegen, sluiten we de week op **vrijdag 24 januari** af met een oecumenisch vesper van de gezamenlijke kerken. Om 17.00 uur gaan RK diaken Marcel de Haas en ds. Rik Willemsen samen voor in de Pancratiuskerk. We hebben het vesper het thema 'geloven in samen' meegegeven. Met muziek, gebed en woord vieren we met elkaar wat ons verbindt. Na afloop eten we met elkaar een eenvoudige maaltijd van soep en brood.

Op **zondag 26 januari** keren we weer terug naar de periode na Epifanie en horen we Lucas 4:14-21. Na de doop van Jezus en de verzoeken in de woestijn begint zijn werkzame leven. Zijn reputatie is al snel bekend in heel Galilea. We treffen Jezus aan in de synagoge in Nazareth, het dorp van zijn jeugd. Dat is niet persé garantie voor succes.



Week van gebed voor de eenheid

Vanuit de werkgroep vieringen



Samen Bijbellezen

Een verhaal dat elk jaar terugkomt is de doop van Jezus in de Jordaan. Maar ook voor bekende verhalen geldt dat het waardevol is om er met een frisse blik naar te luisteren. Dat doen we dan ook als we horen uit Lucas 3:15-16 en 21-22 en Titus 3:4-7. We lezen de teksten met elkaar en wisselen uit wat ons opvalt, raakt of verwart. Misschien ontdekken we wel wat nieuws in dit bekende verhaal! Lees je deze maand ook met ons mee? Van harte welkom in De Schakel op **woensdag 8 januari** om 10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur. Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.

Zing je mee voor eenheid?

Op **vrijdag 24 januari** vieren we om 17.00 uur een vesper met de gezamenlijke Castricumse kerken. Daarmee sluiten we de week van gebed voor eenheid af. Omdat samen zingen bij uitstek een manier is om verbinding te vieren, zal er flink gezongen worden. Vanuit de RK Parochie De Goede Herder is de zogenaamde 'inzinggroep' aanwezig. Het zou een mooi oecumenisch gebaar zijn als er zich vanuit onze gemeente ook zangers en zangeressen aansluiten bij deze 'inzinggroep'.

Je oefent de (éénstemmige) liederen dan in de middag voorafgaand aan het vesper en zingt tijdens het vesper mee. Lijkt je dit wat? Meld je dan aan bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.

Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen

Kerstgroet ds. Verhoeff

Hemel en aarde

Ribe is de oudste stad van Denemarken – in het pittoreske centrum ligt de lutherse Domkerk.

Een jaar of 50 geleden werd duidelijk dat de ruimte achter het altaar een opknappbeurt behoeft. Daarover bestond geen verschil van mening. Wel over het feit dat die opdracht na lang wikken en wegen werd verstrekt aan Carl-Henning Pedersen.

Pedersen (1913-2007) was een kunstenaar uit de Cobra-beweging, die wij kennen van Karel Appel, Constant en Corneille. Hij had geen christelijke achtergrond, en schilderde ook nog eens op een manier waarvan menigeen twijfelde of die wel paste bij een kerk uit de 12e eeuw. Toch ontving Pedersen de opdracht van het bisdom en toog aan het werk.

Over smaak valt niet te twisten, maar ik ben een Cobra-liefhebber en vind het resultaat adembenemend. In zijn werk in de Dom verbindt Pedersen hemel en aarde. Onderaan zien we zeven mozaïeken, met onder andere voorstellingen van de Jakobsladder (midden), de hemelvaart van Elia (links van het midden) en de duif met de olijftak na de zondvloed (rechts van het midden).

De drie ramen daarboven laten het licht van de hemel in alle kleuren naar binnen vallen en helemaal bovenaan in het gewelf zien we christelijke symbolen zoals de vis, het lam en de Maagd Maria in haar blauwe mantel.

Het blauwe dier helemaal centraal onderin stelt een eenhoorn voor, waarvan Pedersen aangaf dat die in de Middeleeuwen Christus symboliseerde.

Ofschoon zelf niet gelovig stelt Carl-Henning Pedersen dus Christus centraal in zijn werk in de oude Dom van Ribe: in Hem worden hemel en aarde met elkaar verbonden. Met Kerst herinneren wij ons hoe dat begint. Meteen na de geboorte van Jezus opent de hemel zich en zingt een hemels leger: 'Eer zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Het is hoopvol dat wij zo Kerst mogen vieren. Want ook dit jaar was er veel waarover we ons zorgen maken, in de wereld en in ons eigen land. Maar midden in het donker van de tijd schijnt Gods licht over de aarde. In het kind van Kerst spreekt God uit dat Hij naar ons omziet. In Christus zijn hemel en aarde met elkaar verbonden. Voor altijd. En onlosmakelijk.



Verhalen van Licht en Hoop



U/BENT UITNODIGD VOOR DE

Verhalen van Licht en Hoop

Dorpsgenoot Thomas Möhlmann vertelt een **Verhaal van
Licht en Hoop** in deze Adventstijd

21 december	16.30 uur	Op het kerkplein of in de Dorpskerk
--------------------	------------------	--

Ook dit jaar zullen er in de Adventstijd vanuit de Dorpskerk weer Verhalen van Licht en Hoop worden verteld. Op 14 december vertelde Rolien Eikelenboom, bekend van het koor Connection en andere koren, haar verhaal van Licht en Hoop en op 21 december om 16.30 uur vertelt Thomas Möhlmann zijn verhaal. Hij publiceerde verschillende dichtbundels en won daarmee prijzen. Ook hij is een dorpsgenoot. We willen op deze manier graag "Kerk in het Dorp" zijn.

We hopen dat we ons rode tentje op het kerkplein kunnen opzetten, maar bij slecht weer is het verhaal in de Dorpskerk. Deze middag mogen we gebruik maken van de tent van Candlelight, net als vorig jaar. Natuurlijk schenken we er een kopje chocolademelk bij.

We nodigen u hierbij uit, en neemt u vooral vrienden en bekenden mee! Het begint om 16.30 uur.

Vanuit de pastores



verbinden luisteren bloeien

Kerk in het dorp

Eén van de manieren om de contacten in het dorp uit te breiden is via de scholen. De tijd dat de dominee ingehuurd werd voor godsdienstonderwijs is voorbij maar we denken dat er ook in deze tijd voldoende raakvlakken zijn voor samenwerking. Dat dit idee ook door de scholen gedeeld wordt, blijkt uit de kennismakingsgesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met de basisscholen die vallen onder de stichting Tabijn.

In één van de gesprekken noemde de directeur de ambitie van de school om 'de maatschappij naar binnen te halen'. De kerk wordt hierbij gezien als een serieuze gesprekspartner in het dorp. Onze ambitie om als kerk aanwezig te zijn in het dorp bleek goed aan te sluiten bij de ambitie van de school om de maatschappij naar binnen te halen. We hebben mogelijkheden verkend om Bijbelverhalen in te zetten als spiegelverhaal bij wat vandaag de dag 'burgerschap' wordt genoemd. Denk aan thema's als pesten, rijkdom en armoede, naastenliefde. Ook is onze historische Dorpskerk uitermate geschikt voor een uitstapje rond een historisch thema of een kennismaking met kerk-zijn.

We hopen dit schooljaar nog een aantal concrete samenwerkingen tot stand te brengen.

Kijk dus niet raar op als je een groep kinderen in of rond de Dorpskerk ziet lopen.



Schoolbezoek Paulusburcht

Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met pastor Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen.

Einde van het jaar, wat laat je achter en wat neem je mee naar 2025

We naderen bijna het einde van 2024. In een jaar tijd gebeurt er veel in ons leven en vaak staan we daar niet bij stil.

Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te blikken en vooruit te zien. Neem voor jezelf een half uurtje de tijd om even stil te staan bij wat je graag achter je wilt laten en wat je jezelf toewenst voor het nieuwe jaar.

Ik wens u en jou een mooi afscheid toe van 2024 en een gezegend 2025 met gezondheid, geluk, inspiratie, licht en liefde. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Eveline Masetti

Kerk in het dorp

Heeft u zin in een gezellige en sfeervolle verzorgde kerstmiddag?
Kom dan op maandag 23 december vanaf 13.30 uur naar De Schakel. Een ontmoeting met een dorpsgenoot en of gemeentelid kan de kerstgedachte een feestelijk tintje geven.

JE HOEFT NIET ALLEEN TE ZIJN ROND DE KERSTDAGEN!
KOM NAAR DE KERST-INN EN NEEM GEZELLIG EEN
ALLEENSTAANDE VRIEND(IN) MEE..

WIJ ZORGEN VOOR EEN ONTVANGST IN KERSTSFEEER,
KOFFIE & GEBAK, EEN KERSTVERHAAL, MUZIEK , SOEP & BROOD.

KERST *inn*

MAANDAG 23 DECEMBER

13.30-17.00 UUR
DE SCHAKEL, KERKPAD 3 CASTRICUM



Aanmelden via
info@welzijncastricum.nl of
0251-65 65 62



Actualisering beleidsvisie kan van start!



Op 17 november zijn de gemeenteleden na afloop van de zondagsviering bijgepraat over hoe de actualisering van de beleidsvisie in hoofdlijnen eruit kan komen te zien. Met de gekozen aanpak konden de aanwezige gemeenteleden instemmen. De belangrijkste wijziging waaraan we komende maanden willen werken is een meer concrete invulling geven aan de belangrijkste uitdaging waar we voor nu voor staan nl: hoe blijven we ook in de toekomst een gezonde en vitale gemeente.

We hebben de situatie geschetst dat we als gemeente te maken hebben met een voortschrijdende vergrijzing en een afnemend aantal gemeenteleden. Dat betekent automatisch dat de druk op de bestaande gemeenteleden, onze vrijwilligers, verder zal gaan toenemen. De vraag is dan ook hoe we denken dat proces in goede banen te leiden.

We staan gelukkig niet alleen in deze opgave. Ook landelijk vraagt de PKN hier aandacht voor en wordt er met de lokale gemeentes meegedacht. Daar willen we uiteraard gebruik van maken. De komende maanden gaan we in een werkgroep een 5-tal onderwerpen, die direct betrekking hebben op dit thema, verder uitdiepen.

Deze onderwerpen zijn:

- Vormgeven aan het vrijwilligersbeleid (optimale zorg voor al degenen die zich inzetten voor onze gemeente).
- Voor welke taken kunnen de denken aan inhuur (wat wel, wat niet en waarom).
- In welke mate kunnen we en willen we samenwerken worden met onze PKN buurgemeenten.
- Hoe kijken we aan tegen de prioritering van onze taken?
- Hoe geven we duurzaam financieel beleid vorm in het licht van verminderde inkomsten?

De tijdelijke werkgroep gaat na het kerstreces van start. Het streven is om in maart 2025 met een beknopt advies te komen, dat aan de Kerkenraad zal worden voorgelegd. Vervolgens zal de 'gemeente' worden betrokken bij de vervolgstappen.

Tijdens het gemeenteberaad hebben zich al een aantal gemeenteleden gemeld die bereid zijn om in deze werkgroep zitting te nemen, waarvoor dank. Mocht u ook een bijdrage willen leveren, neem dan even contact met mij op:

Arnold Faber (coördinator visie en beleid),
tel: 06-36180554.



Kerststal. Bron PKN-Petrus

Onze website krijgt een nieuwe jas



Fijn dat je een bezoekje brengt aan de website van onze kerk. Wij zijn een levendige gemeenschap die zich door Christus geroepen weet om iets te betekenen voor ons hele dorp. Ben jij op zoek naar een plek waar je gastvrij ontvangen wordt en zonder gene over belangrijke dingen van het leven kunt praten. Je bent welkom! Speciaal voor onze gasten hebben wij een welkombrochure gemaakt. Je kunt deze [hier](#) lezen en eventueel downloaden.

Nieuws

Lees [hier](#) de Over en Weer van december.

Lees [hier](#) de zondagsbrief van 1 december.

Adventkalender

Agenda

[Samen Bijbellezen](#) >
di 03 dec 2024 om 10:00 uur

[Open Kerk](#) >
do 05 dec 2024 om 10:00 uur

Viering Dorpskerk

Zondag 8 december viering in de Dorpskerk.
Aanvang 10:00 uur
Voorganger ds. Rik Willemsen
2^e zondag van Advent
Er is kinderdienst en oppas
Voor meer informatie zie [Vieren](#).

Viering Parnassia

Zondag 8 december **geen viering** in de Plaza, achter de Oude Keuken.

Pastoraal team

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
predikant@pkcastricum.nl

Op 27 december is het dan zover. De nieuwe jas van de website is klaar en u kunt hem gaan bekijken. Het internetadres blijft hetzelfde www.pkcastricum.nl

Het zal voor iedereen even wennen zijn. Er moeten nog wel wat artikelen worden toegevoegd. Waarom dan toch al overgaan, zult u zich afvragen. Dat heeft te maken met onze technische ondersteuners Leon Admiraal en Pieter Masereeuw. Zij hebben dan vrije dagen beschikbaar om het geheel in goede banen te leiden.

U zult merken dat de website kleiner is dan de huidige versie, maar veel basisinformatie kunt u er nog steeds op vinden. Voor de interne berichtgeving is de website niet bedoeld. Die is tegenwoordig te vinden op de **kerkapp**. Deze is speciaal bestemd voor de leden van onze kerk. Hebt u de kerkapp nog niet, zet hem dan op uw telefoon of tablet en blijf op de hoogte van berichten uit onze kerk. Maar ook via de website is de Kerkapp te benaderen. Er zijn vrijwilligers die u graag willen helpen om de app te installeren.

In het septembernummer van Over en Weer hebt u kunnen lezen dat de informatie op de website vooral ook bedoeld is voor de mensen in ons dorp. Toch vindt u er ook alle kerkdiensten op, er is een agenda waarin veel activiteiten binnen onze kerk te vinden, een pagina met contactadressen. We hopen dat u onze website met veel interesse zult bekijken.

Henk Meijer

Psalmen als bron van psychologie



Waarom zijn de psalmen zo geliefd? Waarom bidden, zingen of beluisteren joden en christenen ze al meer dan 2000 jaar? Eén van de oorzaken daarvoor is dat alle menselijke emoties erin te vinden zijn.

Een andere: dat ze je een spiegel voorhouden: hoe voel je je, hoe gedraag je je, waar vertrouw je op?

De psalmen stonden zelfs aan de wieg van de moderne psychologie. En dát weet niet iedereen.

Neem bijvoorbeeld Psalm 42, die eigenlijk één is met Psalm 43. In deze psalmen herken je zomaar tien emoties: verlangen, gemis, verdriet, melancholie, somberheid, angst en getergd-zijn, maar ook verstillings, verwachting en hoop. Of Psalm 51, een lied van berouw en schuldbesef en met een sterk verlangen naar vergeving, vernieuwing en verzoening. Van woede en wraakzucht tot liefde en geborgenheid, het hele spectrum aan emoties is er te vinden. Geen wonder dat de psalmen ook onder de eerste christenen bekend en geliefd werden. In het Nieuwe Testament staan wel honderd citaten uit de Psalmen.

De eerste psycholoog: Evagrius

Als we terugkijken naar de vroege kerk, zien we dat de Psalmen aan de wieg stonden van de moderne psychologie. De eerste stap zetten de monniken. Die trokken zich in de derde en vierde eeuw terug om God te zoeken; de zogenaamde woestijnvaders.

In de eenzaamheid kwamen ze niet alleen God maar ook zichzelf tegen. Ze ervoeren angst, somberheid en stress, ook al noemden ze het 'aanvechtingen' en 'demonen'. Woestijnvader Evagrius van Pontus (345-399) wordt wel de eerste psycholoog genoemd vanwege zijn kennis van de menselijke ziel. Hij wist dat een mens moet strijden tegen negatieve gedachten.

Hij raadt daarvoor twee manieren aan.

De eerste is: die gedachten laten komen en gaan en je aandacht op iets positiefs richten, bijvoorbeeld op Christus, bijvoorbeeld met psalmwoorden als Kyrie eleison (Psalm 51:1).

De tweede is: spreek die negatieve gedachten tegen, zoals Jezus de duivel tegensprak (Matteüs 4).

Evagrius en de andere woestijnvaders baden aan de hand van de psalmen. Die psalmen werden vooral symbolisch opgevat. Als een psalm bijvoorbeeld spreekt over 'vijanden', legden de woestijnvaders dat uit als: dat zijn de demonen die jouw ziel belagen met boze, negatieve gedachten.

De tweede stap van de psalmen naar de psychologie namen de kerkvaders, de eerste theologen. Aan de inzichten van de woestijnvaders voegden zij inzichten toe over de drie belangrijkste krachten in de menselijke psyche en over hoe om te gaan met de krachten die in je ziel werken en je ziel belagen.

Van de woestijnvaders naar Jung

We maken nu een sprong in de tijd. Zo'n 1500 jaar later verwees Carl Gustav Jung (1875-1961), de Zwitserse grondlegger van de analytische psychologie, naar deze oude christelijke inzichten. Hij kende ze, want zijn vader was predikant. Hij vergeleek de 'aanvallen op de ziel' met psychologische complexen. In een lezing voor predikanten in 1932 zei hij dat ze hun zorg voor de ziel aan psychotherapeuten hadden overgelaten, terwijl hun eigen traditie op dat gebied zoveel waardevolle inzichten kent.

Zelfkennis

Wie de psalmen op zich laat inwerken, leert zichzelf kennen. Dat kwam ook naar voren tijdens het symposium van het NBG over De Psalmen van de Vroege Kerk, de nieuwe vertaling van de Griekse psalmen die het NBG uitgeeft samen met de oosters- en oriëntaals-orthodoxe kerken. Daar werd gezegd dat de psalmen onze kwetsbare en feilbare kanten laten zien.

Zo ontdekken we dat we onvolmaakt zijn, en daar worden we aangename mensen van.

Psychologen, therapeuten en coaches, maar ook predikanten en priesters in onze tijd raden mensen aan om te doen wat Jung 'schaduwwerk' noemde. Dat is: zelfonderzoek doen, naar binnen kijken, nagaan welke verborgen zwakheden en tekortkomingen en reflexmatige reacties er bij jou aanwezig zijn, en proberen daar beter mee om te gaan.

Voor de psalmisten was dat niets nieuws. Ze wisten hoe heilzaam het was om God en andere mensen op te zoeken, je hart uit te storten en schoon schip te maken.

Zo vind je de weg naar een nieuw vertrouwen.

Daarom: hoe oud ze ook zijn, laten we de psalmen koesteren!

Peter Siebe werkt bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Bron: NBG

Een gebed door
ds. Marleen Kool

Oud & Nieuw is een tijd
voor terugblikken en
vooruitkijken.

Uit dit gebed voor
Oudejaarsavond
spreekt dankbaarheid
voor wat je blij maakte
en goed deed, stilte
om wat je verwarde
en verdrietig maakte
en hoop op
Gods liefde en geest
in het nieuwe jaar.

Bron: PKN-Petrus

Gebed voor oudejaarsavond: Op de drempel

Op de drempel naar een nieuw jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

In deze stilte zijn we bij wat ons dankbaar maakt,
wat ons goed deed dit afgelopen jaar:
de liefde, de vriendschap van een medemens,
de troost en bemoediging die we hebben ontvangen en gedeeld,
de voorzichtige beweging die kwam
waar we waren vastgelopen,
in onszelf of in onze relaties,
het geheim van uw nabijheid
in verwondering en nieuwe hoop die in ons werd geboren.

Op de drempel van dit nieuwe jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

In deze stilte zijn we ook bij wat ons verward en verdrietig maakt:
de teleurstelling die we voelen
in onszelf, in ons lichaam, in onze ziel,
in ons vermogen om te verbinden en verbonden te raken,
met U en met de ander die naast ons is.
De angst die in ons kan zijn,
om niet goed genoeg te zijn,
niet mee te kunnen komen.
De rouw die we dragen om wie we missen
door de dood die kwam,
door wat het leven bracht aan scheiding en scheuring.

Op de drempel van dit nieuwe jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

Vanuit onze stilte dragen we aan uw liefde op
wie moesten vluchten voor hun leven,
door oorlog, door honger en onderdrukking.
Wie niet weten waar ze het zoeken moeten,
omdat zij worden uitgesloten en mishandeld
om wie ze zijn, om wat ze vinden,
Wie hun leven verloren in het geweld,
mensen groot en klein.
O God, wij bidden dat wij ons bij onrecht niet neerleggen.
Waar onze handen te kort zijn,
bidden wij dat uw handen hen dragen.

Wij bidden vanuit de stilte van ons hart
om uw geest,
dat haar zachtheid, warmte en levenskracht
door ons heen mag stromen.
Buig ons toe naar elkaar
dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan,
als beelddrager van U,
vandaag en de dagen die komen.
Amen



Voor de jeugd



Herdertjestocht 2024

Misschien hebt u er al iets van gemerkt, maar achter de schermen is de afgelopen week druk gewerkt aan de nieuwste editie van de Herdertjestocht, die we inmiddels wel een beetje een traditie mogen noemen. Toch is het dit jaar ook een beetje anders... In plaats van een begin en einde bij of in de Dorpskerk, gaan we dit jaar op weg naar de Pancratiuskerk. Daar sluiten we aan bij de gezinsviering, die muzikaal wordt opgeluisterd door kinderkoor 'De Sterretjes. U bent meer dan welkom met uw kind, kleinkind, nichtje, neefje, buurjongetje of wie dan ook. We zijn dankbaar dat we samen zo Kerst mogen vieren met de kinderen van het dorp.

Namens de voorbereidingsgroep,

Esther Sandbergen.

Teens Group

We hebben 13 december al een beetje kerst gevierd met elkaar. Het kerstverhaal is zo bekend, maar wat staat er eigenlijk in de Bijbel? We kwamen erachter dat het kerstverhaal dat wij zo goed kennen eigenlijk een samensmelting is van twee losse verhalen van twee verschillende schrijvers. En dat sommige onderdelen van 'ons' kerstverhaal helemaal niet de Bijbel staan. Zo zijn de dieren in de stal er later bij verzonnen en staat er nergens dat de wijzen (of koningen?) met z'n drieën waren. Het was een verrassende zoektocht, waarna we ook nog zelf creatief aan de slag zijn gegaan met het kerstverhaal.

Sommigen van jullie gaan schitteren als herder of engel tijdens de herdertjestocht op kerstavond.

Als je niet meedoet maar wel graag mee wil lopen ben je natuurlijk hartelijk welkom. Neem ook gerust je broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes of buurkinderen mee!

Na de kerstvakantie gaan we natuurlijk door met de Teens Group. We komen dit seizoen nog bij elkaar op de volgende vrijdagen:

10 januari	11 april
7 februari	9 mei
14 maart	13 juni (seizoensafsluiting)

Daarnaast kijken we welke activiteiten we kunnen doen samen met tienergroepen in de regio. Denk bijvoorbeeld aan een concert, een uitstapje of een leuke activiteit met Pasen. Via de app informeren we jullie hier tijdig over. Als jullie zelf leuke ideeën hebben, horen we het natuurlijk graag.

Raad van Kerken Castricum

Oecumenische vrouwengespreksgroep



Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel bij elkaar, dus deze maand op 9 januari.

De thee/koffie staat klaar om **13.45 uur** zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

Sacred Dance

is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel, dus deze maand op 13 januari van 19.30 - 21.30 uur.

De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,- per avond



Week van gebed voor eenheid

Zondag 19 januari 2025 om 10.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk

Voorganger pastor Ron Hopman.

Thema: 'Ja, ik geloof'.



Week van gebed voor de eenheid

Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen is het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 voorbereid door de broeders en zusters van de oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose) in Italië.

Vrijdag 24 januari om 17.00 uur vesper in de Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 met inzingkooor

(oefenen vanaf 16.00 uur, medezangers vanuit alle kerken welkom!)

Voorgangers diaken Marcel de Haas & ds. Rik Willemsen. Thema: 'Geloven in samen', eenheid in verscheidenheid. In een wereld waarin we steeds verder verdeeld lijken te raken, doen de Castricumse kerken van 19 t/m 26 januari 2025 mee aan de wereldwijde week van gebed om eenheid. We sluiten de week af met een gemeenschappelijke viering rond het thema "Geloven in samen". Met muziek, gebed en woord vieren we met elkaar wat ons verbindt.

Na afloop eten we met elkaar een eenvoudige maaltijd van soep en brood.

Het Taizé-avondgebed

wordt iedere week gehouden **op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.**

We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.



Het volledige programma vindt u in het RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl
Aanmelden via onze website: www.rvkcastricum.nl of een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum



Diaconale collectes in januari

Zondag 5 januari: Stichting Asmik

De naam Asmik komt van een meisje met een beperking en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting Asmik in Armenië. De Diaconie ondersteunt in Armenië de activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor kinderen met een beperking waar de afstand naar passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders van kinderen met een beperking tips om zelf de noodzakelijke hulp te geven.

Zondag 12 januari: Samen tegen armoede, binnenlands diaconaat



De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie "samen tegen armoede" staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Zondag 19 januari: Stichting WOL

Burkina Faso; armoede, analfabetisme en onwetendheid gaan hand in hand. Landen die arm zijn, hebben geen geld om een goed onderwijssysteem op te zetten. Zonder onderwijs blijft de bevolking ongeschoold en onwetend. Onwetende mensen zien geen mogelijkheden om uit de armoede te ontsnappen. Arme mensen hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen. Ook kunnen zij geen belasting afdragen. En overheden van arme landen hebben daarom geen middelen voor basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg. Op die manier zitten arme landen vaak in een vicieuze cirkel.



Stichting WOL bestaat al vanaf 1986. Vanaf 1994 werken we samen met een vaste partner, de vereniging Développement Sans Frontière (DSF). Samen proberen we de vicieuze cirkel van onwetendheid en armoede te doorbreken en kinderen en jongeren in Burkina Faso een betere toekomst te geven.

Zondag 26 januari: Voedselbank IJmond

Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting in 2006 deze steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken. Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid.

Voedselbank IJmond-Noord stelt zich tot doel om voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat deelnemers weer zelfredzaam worden.

Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en MEE & de Wering de intake van onze deelnemers.

Zij helpen mensen de regie over het eigen leven (terug) te krijgen.



Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening **NL22 RABO 0311 9699 92 f.n.v.**

Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

Actie kerkbalans



Positief nieuws actie kerkbalans!

In de vorige editie van Over en Weer en in onze Kerkapp is een oproep gedaan voor medewerkers actie kerkbalans. Hierop hebben diverse mensen positief gereageerd. Mijn dank hiervoor, immers veel handen maken licht werk.

Zoals bekend is **actie kerkbalans 2025 van 11 tot 25 januari 2025**. In de eerste week van 11 tot 18 januari ontvangt u een enveloppe met een informatiefolder en een toezeggingsformulier. In de week erop wordt uw antwoord bij u opgehaald of wordt u gevraagd deze (per gefrankeerde post) te retourneren.

Onze kerk is in grote mate afhankelijk van de financiële bijdragen van de leden. Is de kerk voor u ook van blijvende waarde en een plek van ontmoeting en inspiratie?

Doe dan mee en vul het toezeggingsformulier in. Neemt u contact met mij op als u te zijner tijd onverhoopt geen uitnodiging krijgt?

Coördinator actie kerkbalans,
Eldert Boersma
ejmboersma999@gmail.com
06 30108790

Werkgroep Communicatie

Helpende handen

Onze kerk is afhankelijk van vrijwilligers, maar in onze vergrijzende gemeente is niet iedereen meer in staat om zich als vrijwilliger in zetten voor de kerk. Door het hierdoor ontstane tekort aan vrijwilligers dreigt een aantal belangrijke taken niet meer te kunnen worden vervuld. Dit gevolg van de demografische ontwikkeling van de gemeente vraagt om extra aandacht bij de actualisering van de eind dit jaar aflopende beleidsvisie 'Naar een nieuwe toekomst van de PKC'. Daarom is - zoals tijdens het gemeenteberaad van 17 november j.l. is besproken - een nieuw visiepunt 'Gezonde en vitale gemeente zijn' toegevoegd aan de beleidsvisie.

Vooruitlopend op verdere uitwerking van dit visiepunt heeft de kerkenraad besloten om gelijk met de (financiële) Actie Kerkbalans 2025 de gemeenteleden te vragen om nu al een 'helpende hand' te bieden door binnen de eigen mogelijkheden één van de nu vacante taken op zich te nemen.

In de enveloppe van de Actie Kerkbalans vindt u in januari - naast het verzoek om uw financiële bijdrage - ook een brief met de vraag om mee te doen met de actie 'Helpende handen'.

Meedoen kan door u aan te melden voor een in de brief genoemde taak of om nadere informatie te vragen.

De ingevulde antwoordstrook kunt u samen met uw toezegging voor een financiële bijdrage in de retourenveloppe doen.

Vervolgens zullen we vóór 1 maart 2025 contact met u op nemen over uw toezegging.

We vertrouwen erop dat u dit beroep op u in serieuze overweging zult nemen.

Namens de kerkenraad,
Werkgroep Communicatie

Werkgroep Pastoraat

Verjaardagsbijeenkomst 80+

Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf 80 jaar). Als u in het laatste kwartaal (oktober, november of december 2024) jarig was en 80 jaar of ouder bent geworden, heeft u een felicitatiekaart ontvangen met de uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst ter gelegenheid van uw verjaardag.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op **donderdag 23 januari van 14.00 - 16.00 uur in De Schakel**.

Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u iemand uitnodigen met u mee te gaan.

Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter, zoon of een goede vriend(in).

Wilt u **vóór 21 januari** doorgeven dat u komt? Dit kan per email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch 06 47217410 (pastoraat telefoon).

De oorsprong van Castricum ontdekt



Op 21 november 2024 werd in onze Dorpskerk het boek "De oorsprong van Castricum ontdekt" gepresenteerd door Hans van Weenen, de schrijver.

Het eerste exemplaar werd deze middag aangeboden aan Burgemeester Tap. De ondertitel van het boek luidt: een landschaps-historische verkenning.

Hans van Weenen begon zijn inleiding met te vertellen dat er in Castricum maar één plaats was waar zijn boek het licht kon zien en dat was in deze Dorpskerk, een van de oudste plekken van het Dorp. Ook is deze (tuf)stenen kerk - ontstaan in de 10e -11e eeuw als een houten kerkje - een van de oudste stenen kerken van Noord-Holland. De kerk heette toen naar Sint Pancratius.

Hans heeft er 10 jaar over gedaan om dit lijvige werk te schrijven en hij krijgt werkelijk alle eer voor zo een bijzonder gedetailleerd en interessant boek.

Omdat deze uitgave mede mogelijk gemaakt is met sponsoring door onder andere de Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Castricum, hebben wij een present-exemplaar ontvangen.

Als u of jij het graag in wilt kijken, laat het mij dan even weten. Dat is uiteraard mogelijk. Van harte aanbevolen,

Willy Spaans
willyspaans@ziggo.nl

Om niet te vergeten



In de consistoriekamer van de Dorpskerk staat een maquette van de Maranathakerk in zijn oorspronkelijke vorm. Het verhaal dat erbij hoort is in de vergetelheid geraakt. In het dak zit een gleuf, dus is het bedoeld geweest als een spaarpot.

Wie kan zich herinneren wie de maquette heeft gemaakt en/of welk doel het heeft gediend?

Als u hierover meer weet, stuur dan een mail naar mooij63@kpnmail.nl of bel naar 0251 654977.

Ernst Mooij

Maal en Verhaal



In December is er vanwege de feestdagen geen Maal en Verhaal, maar op **27 Januari 2025** is er weer Maal en Verhaal. We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.

De kosten zijn nog steeds € 8,00. De volgende Maal en Verhaal is op **24 februari 2025**.

Opgave graag uiterlijk donderdag 23 januari bij Han van Konijnenburg, tel. 658190, of via de email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (uiterlijk donderdag 23 januari) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen. Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar aanschuiven.

En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?



Afbeelding icoon van Julia Stankova, met toestemming van de schilderes

19 januari 2025: Een onbekend kerstfeest presentatie door Johan Maat

In de kerk en thuis vieren we kerst met veel aandacht voor het kindje Jezus, de herders en de wijzen. Het was rond 350 na Chr. toen dat vieren in Rome begon. Maar Christenen in Egypte kenden al eerder een kerstfeest dat echter alleen in de Oosterse traditie van de kerk bewaard is gebleven. Het allerbelangrijkste onderdeel van die kerstviering was niet de geboorte van het kind maar de doop van Jezus.

Over de geschiedenis van dat oudere kerstfeest hoorden we toen Johan Maat ons een voorproefje gaf van zijn nieuwe presentatie. Tot onze grote verbazing zagen we een ons volstrekt onbekende wereld vol kleur.

Tot ver in de middeleeuwen trokken de kerken van Westen en het Oosten gelijk op. Maar dán slaat de kerk in het Westen een andere weg in. Het grote feest rond de doop van Jezus raakt volledig uit beeld.

Met beelden van iconen, met meditatieve zang, en vanuit een kunsthistorische achtergrond brengt Johan spiritualiteit over het voetlicht uit de vroege en Oosterse traditie van de kerk. Het wordt gekenmerkt door grote eerbied voor mens en wereld en voor het Mysterie.

Bij de presentie in januari zullen dus ook luistermomenten zijn. De meditatieve zang uit de Oosterse traditie van kerk klinkt prachtig in de mooie ruimte van de oude Dorpskerk.

We nodigen een ieder graag uit voor 'het Duifje' op zondagmiddag 19 januari om 16.00 uur in de Dorpskerk. En zoals bij 'Duifjes' hoort: na afloop van de presentatie is er wat te drinken en delen we tenslotte met wie dat wil van meegebrachte etenswaren. Welkom!

Arnold Faber, Dick Min en Huib Bakker

Om te gedenken

Het ruime Hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en Heerlijkheid

Afgelopen dinsdag 26 november is na een kort ziekbed overleden

Petrus Smits, Peter

Peter is 88 jaar geworden. Hij verbleef de laatste drie weken van zijn leven in Westerhout, een afdeling in Meerstate. Hij was kerkelijk meelevend, maar door zijn bescheiden voorkomen viel hij niet op. Kracht haalde hij uit zijn geloof. Peter had een grote liefde voor de Psalmen, de natuur en mensen. Hij was zorgzaam, vertelde graag familie verhalen en kon in stilte genieten.



Op de rouwkaart staat: ik nodig u uit voor de dankdienst van mijn leven, woensdag 4 december.

Typerend voor Peter was dat hij zijn eigen dankdienst voor het leven had geregisseerd. Voor deze dienst nodigde hij zijn gasten uit. We hebben stil gestaan bij zijn geliefde Psalm 121. Deze Psalm was zijn kompas tijdens zijn reis door het leven en tot in eeuwigheid.

Pastor Eveline Masetti

Op 6 november is in de leeftijd van 90 jaar overleden

Johannes Stephanus Wilhelmus ter Voort

Samen met zijn vrouw Trijntje woonde hij ruim 50 jaar in Castricum. De laatste periode woonde het echtpaar helaas niet meer bij elkaar, vanwege de verhuizing van Johannes naar de Santmark. We bidden Trijntje Gods zegen toe, nu ze zonder haar man verder moet.

**Daar waar liefde is en gebeurt
daar wilt U zijn, hebt U ons beloofd.
Dat het vandaag waar mag zijn
en alle dagen van ons leven.**

(Jurjen Beumer)

ds. Rik Willemsen

Op 10 november is op 85-jarige leeftijd overleden

Willem Lourens Kuiper

Dankbaarheid. Dat was een woord dat steeds terug kwam in gesprekken met Willem. Met name de laatste tijd, in het proces van een geheugen dat hem steeds meer in de steek liet. Willem had haarscherp door wat er aan de hand was en was hier open over.



Het verdriet om het verlies van zijn geheugen werd ruimschoots gecompenseerd door zijn dankbaarheid voor een mooi en rijk leven. Het huwelijk met Betty, de tijd en aandacht die hij aan de kinderen kon schenken en de goede band met de kleinkinderen.

Willem heeft zich nooit kunnen en hoeven voegen in een 9-tot-5-wereld. Als jonge jongen koos hij voor een bestaan op het water. Een verademing ten opzichte van het Nederland van de wederopbouwjaren. De vrijheid en het avontuur zijn altijd een rol blijven spelen in het leven van Willem. Toen hij de keuze maakte om weer aan de wal te komen, bleef hij het in ploegendienst altijd nét wat anders doen dan anderen. Hij kon daardoor bijvoorbeeld als klassenhulp veel mooie momenten met de kinderen meemaken terwijl andere vaders op kantoor zaten. De vrijheid heeft altijd aan Willem getrokken. Hij kon met zijn boot of te voet lange periodes van huis gaan. Maar Willem kwam altijd weer terug.

Willem was geïnteresseerd in de ander en nooit te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken. Voor de kerk is hij actief geweest in verschillende rollen, onder andere als hulpkoster en als lid van de Cantorij. Met zijn optimisme kon hij lucht scheppen in zware tijden. Voor velen was hij hierdoor een betrouwbaar baken, een rots in de branding. Betty mist haar rots in de branding, de kinderen missen de gebalanceerde vaderlijke adviezen en wij missen Willem om wie hij voor ons was.

Het is wat het is, zei Willem. Hij gaf zich over in het vertrouwen dat er voor alles in het leven een geschikte tijd is.

**Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
en al mijn levensdagen heeft gestraald,
ga voor mij uit ook nu ik sterven moet.
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed.**

(Sytze de Vries)

ds. Rik Willemsen

Om te gedenken

Op 16 november overleed op 78-jarige leeftijd

Harm Sterken (Herman)

We kennen Herman als een betrokken en markante Castricummer. Als voorzitter van de kerkvoogdij en de kerkenraad heeft Herman leiding gegeven aan Hervormd Castricum. In die rol was hij nauw betrokken bij de ingrijpende renovatie van de Dorpskerk in de jaren '90. Een project waar hij met trots over kon vertellen, vooral over de momenten waarop hij de grenzen van wat kon en mocht opzocht.



Herman had een brede maatschappelijke interesse en was actief voor verschillende goede doelen. Hij realiseerde zijn droom door tweemaal het benefietconcert 'Kids in concert' te organiseren waar ruim 400 basis- en middelbare scholieren aan meededen. Hij was gemeenteraadslid tot het moment dat zijn ziekte dit een aantal maanden geleden onmogelijk maakte. Optimistisch als hij was vertelde hij me dat hij zich tijdelijk had ziekgemeld. Dit pakte toch anders uit.

In de herdenkingsdienst werd Herman door collega Beittler vergeleken met een boom, naar het beeld van Psalm 1. Een boom waar kinderen in kunnen spelen, een boom waar je tegenaan kunt leunen, een boom waaronder je kunt schuilen, een boom waar je tegenaan kunt botsen. We verliezen in Herman een gedreven, vasthoudend en doelgericht gemeentelid. Een familieman die graag langer had willen genieten van zijn gezin en zijn kleinkinderen.

We wensen de kinderen en kleinkinderen Gods Licht en kracht toe nu ze Herman zo moeten missen.

Van U is de toekomst kome wat komt

(Huub Oosterhuis)

ds. Rik Willemsen

Op 26 november is op 90-jarige leeftijd overleden

Willem Bastiaan Brouwer (Pim)

Niemand leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Met deze woorden laat zich het leven van Pim goed typeren. Al op vroege leeftijd ervaarde Pim hoe naastenliefde concreet kan worden.



Als jonge jongen verliet hij in de oorlogsjaren de stad Rotterdam om elders in het land op krachten te komen. Deze periode heeft diepe indruk gemaakt op Pim en de relatie met zijn 'Vriezenveense familie' is altijd gebleven. Pim heeft de naastenliefde zelf overvloedig kunnen geven. Hij leefde actief mee met lief en leed van collega's, familie en gemeenteleden van de kerk en had een scherp oog voor mensen die een bemoedigend woord nodig hadden.

Pim is zijn hele leven een harde werker geweest en had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij legde de lat hoog voor zichzelf en voor anderen en toonde energie die aanstekelijk werkte. In de ruim 40 jaar dat hij met Ineke in Castricum woonde hebben we deze energie van Pim ook in de kerk mogen meemaken.

Naast de formele rollen die Pim bekleedde in de Diaconie, beroepingscommissie en werkgroep communicatie, speelde Pim ook een rol in het informele krachtenveld van onze gemeente. In deze rol hebben we Pim leren kennen als verbinder. Harmonie was belangrijk voor Pim en hij was onuitputtelijk als het ging om het bij elkaar brengen en houden van mensen.

In de dankdienst voor zijn leven is Pim getypeerd als Geestdriftig mens, trouw in zijn relaties en gericht op beweging. Als een steen in de vijver die, hoe bescheiden soms ook, de boel gaande wil houden. Deze Geestdrift zullen we missen.

We wensen Ineke, kinderen en (achter)kleinkinderen Gods troostende Geest toe.

Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen - wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud.

(Huub Oosterhuis)

ds. Rik Willemsen

Werkgroep Ouderen Contact



Deze afbeelding stond op de liturgie van de kerstmaaltijd van de Werkgroep Ouderen Contact. Over het verloop van deze avond leest u in de volgende "Over en Weer".

Els gaf me dit prachtige, passende gedicht van Cees Rutgers, geschreven op de melodie van "Stille nacht, heilige nacht"

Stil is de nacht

**Stil is de nacht. Schitterend zacht
Straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan
Ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.**

**Stil is de nacht. Iedereen wacht
Op het licht, op de kracht
Die verdrijft de duisternis,
En die groeien doet al wat er is,
Die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.**

**Kijk om je heen. Mensen bijeen
Zingen zacht: stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet,
Houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart,
Zing door het nachtelijk zwart.**

In januari komen we weer bij elkaar. Dan komt Evert Jan Woudsma, boswachter bij P.W.N. een presentatie geven. Deze bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact is op dinsdagmiddag **7 januari** in De Schakel en begint om 14.30 uur.

Marieke Meijer

Bedankt

Bedankt voor de mooie bos bloemen met een kaart met handtekeningen die wij onlangs kregen van Mevr. de Lange, voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Enige tijd geleden werden wij door haar gebeld of er een kaart in de kerk gezet mocht worden.

Wij zijn geen actief lid van de PKC, maar willen ons toch niet laten uitschrijven en zo kreeg zij een melding dat wij op 7 november 50 jaar getrouwd waren. Op de kaart stonden toch nog wel een paar bekende namen.

Nogmaals bedankt, misschien wel uit het oog maar niet uit het hart.

Dik en Sophia Westerhof

Mijn moeder, Corrie Driessen, was blij verrast dat zij de bloemen van de kerkdienst van 8 december kreeg.

Ook de getekende kaart werd zeer door haar gewaardeerd.

Dank voor deze geste!

Namens mijn moeder,

Peter Klut

Op de eerste Adventzondag bracht Ria Ritzema een bos prachtige asters en een kaart vanuit de kerk naar ons toe. Heel verrast en bijna een beetje verlegen over zoveel belangstelling, maar ook blij met de lieve groeten wil ik iedereen hartelijk bedanken. Met mijn rug gaat het gelukkig langzaam beter en de "sterren" en groeten uit de kerk helpen zeker mee.

Vreni Fopma

DE KERK IS OPEN
voor wie steek jij een kaarsje aan?



Loop gerust binnen voor...
...een moment van stilte en rust
...het aansteken van een kaars
...een luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk
...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur

Adressen en personen



Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl



Telefonisch te bereiken op werkdagen behalve op maandag (vaste vrije dag).

Pastor:

Pastor Eveline Masetti
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl



Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:

Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139

De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714

Koster
Talin Artin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: IJmte van Gosliga
06 50236206
van.gosliga@ziggo.nl



Kerkelijk Bureau:

voor het doorgeven van verhuizing, wijziging mailadres, geboorten, huwelijk / partnerschap, overlijden, en registratie van abonnementen
Over en Weer.

Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:

www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:

facebook.com/PKcastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:

Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris: Johan Streefland
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:

Contactpersoon:
jeugdouderling Marjan Quaak
06 12643366
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen

Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie

Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk

Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken

Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:

Henk Meijer
06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van pastorale aard; tevens voor informatie over de Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC

Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:

Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
Willy Spaans,
(0251) 836835