



OVER EN WEER

Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum

Juni 2026



Protestantse Kerk
Castricum



Inhoud

- 3 Ter overweging
- 5 Bij de diensten
- 6 Generale Synode
- 7 Kerkasiel persbericht
- 8 Startersbijeenkomst
- 9 Wonderstruck
- 11 Lintje Ria Ritzema
- 14 Geef ons uw Geest
- 16 Gespreksgroep 30-40
- + de overige artikelen

Colofon

Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma
Peter de Zeeuw

Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15
1901 DD Castricum
Tel: 0251 656514 / 06 30747080
overenweer@pkcastricum.nl

Bezorgdienst:

Coördinatrice Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
tel. 674410

Kopij inleveren, uiterlijk:

14 juni, 18.00 uur

Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
14 juni	27 juni
16 augustus	29 augustus
13 september	26 september

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Om niet te vergeten wat vrijheid is: vergeetmenietje in de kerktuin. Foto Leny Witte

Voorwoord

Wij bevinden ons (nog net) in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Vandaar dat de impressie van de bijeenkomst van de gespreksgroep 30-40, onder de titel 'Op weg naar Emmaüs' mooi past. Niet alleen de tekst van het verhaal, maar ook afbeeldingen werden besproken. Over passend gesproken, de afbeelding op de voorpagina waarop Jezus verschijnt aan de discipelen, is een beeldende weergave van het opstandingsverhaal.

Terug naar deze tijd. Op pagina 7 vindt u het Kerkasiel persbericht, waarin opgeroepen wordt mee te doen aan de kaartenactie om 'de in Nederland gewortelde kinderen hier te laten blijven'. U hoeft niet te wachten tot de kaarten in de kerk liggen, u kunt ze ook bestellen via de aangegeven link. In dat kader is het mooi dat het koor van de Witte Duif tijdens het concert 'De nieuwe wereld' op 29 en 31 mei liederen zingt van Huub Oosterhuis, die raken aan de zorgen van onze tijd, maar bovenal een boodschap van hoop, vrede en een verlangen naar een betere toekomst dragen.

Onze eigen predikant Rik Willemsen is bij de Generale Synode geweest en doet daar uitvoerig verslag van op pagina 6, met name over onderwerpen die de toekomst van de kerk betreffen. De moeite waard om te lezen.

De redactie

Afbeelding
voorzijde:



Kasteel-museum in Niepolomice
in Polen

Ter overweging

Ga nu maar liggen liefste

**Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.**

Rutger Kopland

In: Een lege plek om te blijven, 1975.

Een lege plek

Een lampje gaat aan op het dashboard van de auto: Tank leeg. Even later sta ik langs de weg bij de pomp en steek het vulpistool in de opening. Ik heb nog niet geknepen of er begint een filmpje af te spelen op een scherm dat op het vulpistool is aangebracht. Reclame voor een all-inclusive vakantie in mijn linkerhand. Even 2 minuten wezenloos staren naar het voorbijrazende verkeer is er niet bij. Als een hinderlijke vlieg die ik niet weg kan slaan jengelt het maar door. Afzetten is geen optie. Even later op het herentoilet in de tankshop speelt op ooghoogte hetzelfde filmpje zich af. Ook nu: verplicht kijken en luisteren, het filmpje start als je niet meer terug kunt.

Natuurlijk, reclame is niet meer weg te denken uit de publieke ruimte. Producten moeten aan de man gebracht, maar hoe gewoon is het eigenlijk dat marktpartijen buitenproportioneel de publieke ruimte innemen?

Een reclameboodschap opdringen op momenten dat je je er niet voor kan afsluiten gaat wel erg ver. Om nog maar te zwijgen van de geraffineerde manieren waarop allerlei ideeën, overtuigingen en opvattingen hun weg vinden naar de hoofden en harten van mensen.

Eenmaal weer onderweg verlang ik naar een plek waar het stil is en leeg. Waar aandacht niet wordt opgeëist, maar wordt geschonken aan dat wat waar is en echt. Een plek waar ruimte wordt terugveroverd op al het lage en lelijke dat schreeuwt en krijst. Hoewel schaars, en je moet er soms naar zoeken, zijn zulke plekken nog steeds te vinden. Een dorpskerk in een winkelstraat, een uur bezinning in een GGz-kliniek. Wie weet een stillerimte ooit. Dat we zulke plekken creëren en ze koesteren. Bovenal zelf zo'n plek zelf zijn. Ik geef het ons te doen.

Cilia ter Horst en Anton Huisman



Kerkdiensten in de Dorpskerk

24 mei Pinksteren

10.00 Ds. Rik Willemsen
1e collecte: Cuba - Gaarkeukens met hulp van jongeren
2e collecte: Kerkelijk beheer

31 mei Zondag Trinitatis

10.00 Ds. Rik Willemsen, Maaltijd van de Heer
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkelijk beheer

7 juni

10.00 Ds. Rik Willemsen
1e collecte: Pakistan - Samen bouwen aan een toekomst
2e collecte: Kerkelijk beheer

14 juni

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerkelijk beheer

21 juni

10.00 Ds. Rik Willemsen
1e collecte: Nederland - Geef ze een thuis
2e collecte: Kerkelijk beheer

28 juni

10.00 Ds. Roel Knijff
1e collecte: Bolivia - Toekomst voor inheemse jongeren
2e collecte: Kerkelijk beheer

5 juli

10.00 Ds. Edward Kooiman
opening expositie
1e collecte: Kenia - Werkende kinderen weer naar school
2e collecte: Kerkelijk beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN en XS4ALL kanaal 1159, en Odido kanaal 2149). Nieuw: DAB+ kanaal 7c. Zie ook www.omroepcastricum.nl. De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl



Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op **maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.**

Gemeenschapsvieringen Parnassia



In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

24 mei Pinksteren

10.00 uur Pastor Cilia ter Horst

7 juni

10.00 uur Pastor Anton Huisman

21 juni

10.00 uur Pastor Cilia ter Horst

5 juli

10.00 uur Pastor Anton Huisman



Bij de diensten in juni

Na de Paastijd en zondag Trinitatis belanden we in de maand juni in de hoogtijloze periode die duurt tot aan de kersttijd. Dat betekent niet dat er niets te vieren valt, we vieren immers elke zondag vanuit het feest van de opstanding. Deze maand leent zich goed voor een preekserie. Gekozen is voor een serie uit de brief van Jakobus. Eén van de zogenaamde 'katholieke brieven' in de Bijbel. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze tekst ooit als brief is verstuurd. De schrijver gebruikt de briefvorm om zijn lezers te overtuigen van een aantal belangrijke geloofszaken. Het meest bekende punt van Jakobus is dat geloof zonder daden een dood geloof is. Met de brief van Jakobus worden Woord en daad nogal eens tegen elkaar uitgespeeld. Maar de boodschap van Jakobus is juist dat Woord en daad niet zonder elkaar kunnen bestaan. Geloof zonder daden is dan inderdaad een dood geloof. Maar andersom geldt het ook: daden die niet ingegeven zijn 'van boven' zijn dode daden. Hier gaan we drie zondagen mee aan de slag en maken we de vertaalslag naar ons gemeente-zijn in de 21e eeuw.

We beginnen op **zondag 7 juni** met het lezen van Jakobus 1:16-27. We maken kennis met hoe de schrijver Woord en daad met elkaar verbindt als we lezen hoe het horen van het Woord ons tot leven wil roepen. We worden uitgenodigd om het spel dat zich tussen Woord en daad afspeelt ons hele leven te blijven spelen, alsof we onszelf telkens weer opnieuw in een spiegel bekijken. In dit eerste hoofdstuk van de brief noemt de schrijver ook een aantal concrete invullingen van een goed godsdienstig leven. We luisteren mee en proberen zelf ook in de spiegel te kijken die het begin van de brief ons voorhoudt.

Op **zondag 14 juni** lezen we verder en komen we in Jakobus 2:1-19 een onderwerp tegen dat we allemaal wel kennen: vooroordelen. Ze kunnen ons aardig in de weg zitten als we de vertaalslag maken van Woord naar daad. Bewust of onbewust spelen vooroordelen mee bij de bekende vraag 'wie is mijn naaste?' Jezus' gelijkenis van de barmhartige Samaritaan klinkt op de achtergrond mee in dit gedeelte van Jakobus. De viering van vandaag staat ook in het teken van de seizoensafsluiting van het jeugdwerk. Omdat de zomervakantie dit jaar vroeg valt, doen we dit al in juni. Op ludieke wijze kijken we terug op het afgelopen seizoen, waarbij jong en oud betrokken worden. Dat belooft dus wat!

Het derde gedeelte uit de brief van Jakobus horen we op **zondag 21 juni**. In Jakobus 3:13-4:6 horen we over 'wijsheid van boven', een thema dat we ook wel kennen van Paulus. In dit gedeelte van de brief krijgen we inzicht in het hoorderspubliek dat de schrijver voor ogen heeft: gemeenten waar onderling conflict heerst en waar vrede en gerechtigheid ver te zoeken zijn. Ook dat thema is helaas herkenbaar in onze huidige tijd en kan ook een spiegel voor onszelf zijn. Hoe gaan wij binnen de kerkgemeenschap met elkaar om en hoe is onze relatie met de niet-kerkelijke wereld om ons heen?

Op **zondag 28 juni** ontvangen we weer onze vertrouwde ds. Roel Knijff. De vorige keer dat hij bij ons was, voegde hij zich soepeltjes in ons project van Palmpasen naar Pasen. Dit keer heeft Roel de vrije keus, en het is dus een verrassing wat we deze zondag gaan horen. Op het rooster staat Matteüs 10:34-42, over het radicale volgen van Jezus.

Raad van Kerken Castricum

Oecumenische vrouwengespreksgroep



Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in **De Schakel** bij elkaar, dus deze maand op **11 juni**. De thee/koffie staat klaar om **13.45 uur** zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

Het volledige programma vindt u in het RvK-programmaboekje en op onze website:

www.rvkcastricum.nl

Aanmelden via onze website of een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum



Vanuit de Generale Synode

Onlangs was het zover: mijn eerste bezoek aan de Generale Synode. In de bossen van Lunteren kwam de synode twee dagen bijeen. Vijf afgevaardigden uit elk van de elf classes, afgevaardigden namens de Lutheranen, de Église Wallonne en een aantal geassocieerde internationale kerkgemeenschappen. Daarnaast afgevaardigden namens de pioniersplekken en de Protestantse Theologische Universiteit. Tel maar op, een zaal vol 'kerkmensen'. Zo veelkleurig is de PKN dus. Althans, als je kijkt naar theologische ligging.

Hier geen uitvoerig inhoudelijk verslag van alle agendapunten. Dit is allemaal goed op de website van de PKN te vinden, inclusief een tweedaagse livestreamregistratie. De twee onderwerpen die ik wil noemen hebben alles te maken met de toekomst van de kerk. In de ambtsdiscussie wordt al jaren gesproken over het invullen van predikantsplaatsen door kerkelijk werkers, iets dat in de praktijk al veel gebeurt met alle uitzonderingen en achterdeurtjes die hiervoor mogelijk zijn. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt erom. Vorig jaar viel het besluit om naast de kerkelijk werker en de predikant een profiel van 'predikant-pastor' te introduceren. Een HBO-opgeleide kerkelijk werker die in het ambt van predikant staat. Op de agenda stonden 65 pagina's aan kerkordewijzigingen om dit mogelijk te maken. Er werd een hulpmiddel gepresenteerd waarmee kerkenraden geholpen worden met de vraag 'wat heeft onze gemeente nodig?' Met de vacature in Castricum in mijn achterhoofd werd dit taai onderwerp hiermee behoorlijk concreet.

Een ander onderwerp dat over de toekomst van de kerk gaat, is het traject 'lichter op pad'. Hoe kan je lokaal kerk blijven zijn als het je niet (meer) lukt om een volledige kerkenraad te bemensen? Wat heb je minimaal nodig om kerk te zijn? Dit is niet alleen een organisatorische vraag maar raakt direct aan de identiteitsvraag 'wat is kerk-zijn?' Een vraag die zowel voor nieuwe pioniersplekken relevant is als ook voor krimpende gemeentes die het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Hier nog geen kerkordediscussies maar een open en eerlijk geloofsgesprek met elkaar. Wordt vervolgd

Hoe heb ik deze eerste synode ervaren? Als een rijdende trein waar ik opgesprongen ben. Veel onderwerpen gaan al een tijdje mee en hebben al bergen documenten opgeleverd. Overal in detail induiken lukt niet. Dus het is keuzes maken en dat is niet mijn sterkste punt. Gelukkig namen mijn mede-afgevaardigden uit Noord-Holland me goed op sleeptouw. Bijzonder was het contact met de 'alternatieve synode' die op hetzelfde terrein georganiseerd was rond de situatie in Israël en Palestina. Hierover is uitgebreid in Trouw geschreven. Met een aantal collega's hebben we geprobeerd de stem vanuit deze 'alternatieve synode' te agenderen om zo tot een actueel publiek spreken van de kerk te komen over dit onderwerp. Zoals verwacht ligt dit onderwerp gevoelig en werkt de veelkleurigheid van de PKN in dit geval remmend. Voor mij was dit teleurstellend maar ook leerzaam. Het leverde een inkijkje op in de wandelgangen en het lobbywerk dat in aanloop naar de synode plaatsvindt.

En zo zat ik zaterdagmiddag weer terug in de auto naar Castricum. Toen ik nog kerkenraadslid in Amersfoort was, vond ik het altijd verrijkend om buiten mijn wijkgemeente actief te zijn in stedelijk verband. Je hoort andere stemmen, je ziet nieuwe dingen. Dat gevoel kreeg ik op de synode ook weer. Het bonte palet aan kerkelijk DNA kan frustreren als het over gevoelige onderwerpen gaat. Maar bovenal heb ik ervan genoten om zoveel verschillende zusters en broeders uit de breedte van de kerk te ontmoeten in de vergadering, bij de koffie, aan de bar en bij het ontbijt. De volgende synode is in november.

Ds. Rik Willemsen



Foto: Rik Willemsen

Kerkasiel persbericht

Zoals u wellicht weet participeert de Protestantse Kerk Castricum in het verzorgen van kerkdiensten in Kampen t.b.v. kerkasiel. De kaartenactie die in onderstaand bericht wordt genoemd steunen wij van harte. Kaarten zijn via de link in onderstaand persbericht te versturen of u kunt een kaart meenemen vanuit de kerk.

Werkgroep Communicatie

Persbericht

Landelijke kaartactie "Gebruik je stem" roept op: laat gewortelde kinderen blijven

Na het landelijke klokkenluiden van 29 april, waarbij ruim 800 klokken in Nederland luidden voor gewortelde kinderen, start Kerkasiel Kampen de vervolgactie Gebruik je stem. Met deze actie worden mensen in heel Nederland opgeroepen om kaarten te schrijven aan politici in Den Haag. De kaarten kunnen worden gericht aan woordvoerders asiel en migratie, partijleiders in de Tweede Kamer of aan minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink.

Met de kaarten laten kerken, verenigingen, clubs, maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners samen een duidelijke boodschap klinken: laat ze blijven. Gewortelde kinderen wonen vaak al jarenlang in Nederland. Ze gaan hier naar school, spreken de taal, hebben hier vrienden en voelen zich hier thuis. Met de actie Gebruik je stem wil Kerkasiel Kampen hun stem en die van betrokken mensen uit het hele land bundelen en zichtbaar maken richting de politiek. Iedereen kan meedoen. Kerken, verenigingen, jongerenclubs, sportclubs, serviceclubs, buurtgroepen en maatschappelijke organisaties kunnen een schrijfmoment organiseren of kaarten klaarleggen voor hun achterban. Ook individuele inwoners kunnen een kaart schrijven.

De geschreven kaarten kunnen per briefpakket worden opgestuurd naar:

Kerkasiel Kampen
Lelystraat 49
8265 BB Kampen

Wie langskomt bij Open Hof, Het Kerkasiel, kan de kaarten ook persoonlijk overhandigen op dit adres. Kerkasiel Kampen verzamelt alle kaarten en biedt deze later in één keer aan in Den Haag. De kaarten moeten uiterlijk **31 mei 2026** binnen zijn.

Gratis kaarten bestellen kan via:

<https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem-bestel/>

Meer informatie, communicatiematerialen en een lijst met namen van politici staan op:

<https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem/>



Vanuit de pastores



verbinden luisteren bloeien

Belijdenis doen, iets voor jou?

De vorige oproep voor een belijdenisgroepje heeft geleid tot een groepje van drie personen die met elkaar de weg naar belijdenis willen gaan. Op **dinsdag 16 juni om 20:00 uur** maken we kennis met elkaar en stippelen we een route uit. Hopelijk wordt dit een gezamenlijke route. Overweeg je ook om belijdenis te doen en wil je dit met elkaar onderzoeken? Je bent welkom om aan te sluiten! Meld je dan aan bij ds. Rik Willemsen. Liever eerst een persoonlijk gesprek? Dat kan natuurlijk ook.

Beschikbaarheid pastores

Bij afwezigheid van één of meerdere pastores kan jong en oud terecht bij de wel aanwezige pastor. De pastoraat-telefoon is uiteraard ook beschikbaar voor pastorale vragen.

Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met ds. Rik Willemsen.

Startersbijeenkomst



Op zondag **31 mei** organiseert de werkgroep Pastoraat een 'startersbijeenkomst' voor nieuw-ingekomenen. We ontmoeten elkaar na de dienst om **11:30 uur** in **De Schakel**. Alle 'starters' die sinds de vorige bijeenkomst nieuw ingeschreven zijn in de gemeente krijgen een persoonlijke uitnodiging. Je bent starter als je in deze periode naar Castricum verhuist bent of als je hier al langer woont maar hebt besloten om je bij de kerk aan te sluiten. Ook de nieuw-geborenen tellen mee als starter.

Het doel van de bijeenkomst is ontmoeting, waarbij we met elkaar delen wat ons aan de kerk bindt, wat ons inspireert en wat kerk-zijn vandaag de dag voor ons betekent. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar denk je dat je wel in de categorie 'starter' valt? Of vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Neem dan contact op met Anja van der Wiel. E-mail: pkanjawiel@outlook.com, telefoon: 0251-652693.

Namens de werkgroep pastoraat, Anja van der Wiel
Afbeelding: Martijn van der Wiel

Vanuit de werkgroep vieringen

Samen Bijbellezen

Op dinsdag **9 juni** gaat de Bijbel om 10:00 uur weer open voor een bijeenkomst 'samen Bijbellezen'. We lezen een gedeelte uit de brief van Jakobus als onderdeel van de preekserie van deze maand. Voor zondag 14 juni staat Jakobus 2:1-19 op het programma. We lezen de tekst hardop met elkaar en gaan in gesprek over wat ons raakt, verbaast en verwondert. In het gesprek leggen we lijnen tussen de tekst en ons eigen leven. Lees je ook mee? Een gezonde dosis nieuwsgierigheid is belangrijker dan uitvoerige Bijbelkennis. Graag wel vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen.

Zingt een nieuw lied!

Eerder schreven we over het jaarlijkse gesprek met de organisten, en het verlangen om nieuwe liederen met de gemeente aan te leren. Deze maand maken we daar een begin mee door een aantal zondagen achter elkaar een nieuw gezongen 'amen' met elkaar te oefenen. We hebben gekozen voor Lied 431a uit het Liedboek, het 'amen' uit een gezongen geloofsbelijdenis waarvan de tekst wordt toegeschreven aan Maarten Luther (Lied 341).

We leren het eerst eenstemmig aan en kijken dan of we het ook meerstemmig kunnen zingen. Als deze werkwijze bevalt, gaan we na de zomer meer nieuwe liederen instuderen.



Afbeelding: Gustavo Rezende / Pixabay

Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Wonderstruck – Moed



"Wijsheid begint in verwondering" - Socrates

WONDERSTRUCK

EDITIE OVER MOED

Vrijdag 5 juni
start 19.30 uur

Dorpskerk, Kerkpad 1 Castricum

Wees welkom en laat je raken door een nieuwe editie van Wonderstruck; Een initiatief waarbij we samen ruimte maken voor vragen die te maken hebben met bezinning, filosofie en schoonheid. Het thema van de avond is moed. Verschillende gastsprekers zoomen in op het thema en er is live muziek.

Vrije toegang, donaties zijn welkom

Na twee succesvolle bijeenkomsten ben je op **vrijdag 5 juni om 19.30 uur** weer welkom in de **Dorpskerk** voor een nieuwe editie van 'Wonderstruck' (verwonderd). Dorpsgenoot Daniëlle Tarr is de initiatiefneemster en als Protestantse Gemeente bieden we onze Dorpskerk en onze gastvrijheid aan. De muzikanten en sprekers zijn allemaal enthousiaste dorpsgenoten en ik zal als voorganger en gastheer ook een inhoudelijke bijdrage leveren. Mooi om te vermelden is dat ons gemeentelid Egbert Masereeuw dit keer ook één van de sprekers is.

Het thema van deze editie is 'moed'. Eén van de kardinale deugden uit de oudheid. Dat moed iets anders is dan de spierballen die we dagelijks om ons heen zien en horen, is geen verrassing. Maar wat is moed dan wel? En is moed iets dat je kunt oefenen? Verschillende sprekers nemen je mee langs spirituele en filosofische perspectieven op wat moed kan betekenen. Daarnaast is er live muziek en wordt naast ons hoofd ook ons hart en lijf aangesproken. Tijdens de pauze en na afloop is er alle gelegenheid om gedachten te laten bezinken, van inzichten uit te wisselen en samen een drankje te drinken.

Wees welkom! Neem ook vooral vrienden, kennissen en burens mee. De toegang is gratis, donaties zijn welkom.

ds. Rik Willemsen

Voor de jeugd



Afbeelding van tanrica via Pixabay

Kind en kerk

Op zondag 10 mei was er weer kinderdienst. Tijdens het kindermoment vertelde Joke het verhaal van de haas en het konijn die in het bos een briefje vonden waarop stond: 'ben zo terug'.

Zij bleven wachten en er kwamen steeds meer dieren bij, die ook gingen wachten. Op een zeker moment verloren sommige dieren de moed en ging de schildpad weg, terwijl de andere dieren bleven wachten. Toen vroeg Joke aan de kinderen of zij wel eens lang moesten wachten en zei toen dat ze boven er over zouden gaan praten dat Jezus de mensen ook wel eens liet wachten. Joke legde toen het briefje voor in de kerk, met daarop de woorden: ben zo terug, en na het kinderlied gingen de kinderen mee naar boven.

Aan het einde van de dienst moesten de mensen beneden nog even op ons wachten en zei dominee Rik dat het een goede oefening in wachten was. Toen we terug waren lieten we aan de mensen zien dat wij ook nog armbandjes hadden gemaakt voor moederdag.

Zondag 14 juni is de laatste kinderdienst van het seizoen. We gaan dan picknikken, met mooi weer buiten en anders in De Schakel.

Werkgroep kind en kerk

Teens Group

We zijn bijna het seizoen rond, en ook het einde van de Alpha Youth cursus komt in zicht. In mei hebben we het laatste inhoudelijke onderwerp besproken: 'geneest God nog steeds?' In de Bijbel lezen we de mooiste genezingsverhalen. Iemand schreef ooit dat genezen één van de kerneigenschappen is van de God van de Bijbel. Jezus roept ook op om te bidden voor genezing en geeft zijn leerlingen zelfs de kracht om te genezen mee. In de kleine groepen bespraken we wat deze verhalen met ons doen, vooral ook als we denken aan mensen in onze eigen omgeving die genezing kunnen gebruiken. Soms zien we mooie dingen gebeuren maar ook hebben we persoonlijke verhalen gedeeld van genezing die niet kwam. Hoe kan je dan toch blijven geloven in een genezende God? Heel erg bedankt voor jullie openheid en kwetsbaarheid op deze bijzondere avond!

Op **19 juni** sluiten we het seizoen met elkaar af. We beginnen met een gezellig etentje, waarbij iedereen wat meeneemt. Daarna kijken we met het laatste deel van de Alpha Youth cursus terug op het afgelopen seizoen. Ook kijken we vooruit: hoe nu verder? We kijken dan ook in het bijzonder naar de kerkgemeenschappen waar we bij horen. Hoe kunnen deze gemeenschappen ons helpen om verder te groeien op onze geloofsweg? En hoe kunnen wij andere mensen in de gemeenschap helpen groeien? We kijken dus terug, maar ook vooral vooruit!

Als je tussendoor vragen hebt, of gewoon behoefte hebt om in alle rust een gesprek te voeren, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van ons. Ook buiten de Teens Group bijeenkomsten en in de zomervakantie zijn we er voor jullie!

Esther, Naomi, Mick, Rik



Koninklijke Onderscheiding voor Ria Ritzema

Op 24 april, de laatste werkdag voor Koningsdag, zijn dit jaar acht inwoners uit Castricum koninklijk onderscheiden.

Eén van de gedecoreerden is Ria Ritzema-Lems. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ria ontving deze koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger, in het bijzonder in de Gereformeerde en de Protestantse Kerk Castricum. Burgemeester Ben Tap kenschetste haar bij de uitreiking als 'de verbindende kracht van kerk en de lokale gemeenschap' met 'een jarenlange inzet voor ontmoeting, aandacht en verbondenheid'.



Na afloop van de officiële uitreiking in ontmoetingscentrum Geesterhage, was er een informeel samenzijn in de Dorpskerk. Voorzitter van de kerkenraad Willy Spaans had per email velen uitgenodigd voor dit 'geheime' feestje. Familie, leden van de kerk en bekenden, waren dan ook in groten getale in de kerk aanwezig toen Willy Spaans Ria Ritzema namens allen feliciteerde: 'Je hebt dit lintje echt verdiend! Het is bijna te veel om op te noemen wat jij allemaal voor werk hebt verzet!'

Jij doet wat je hand vindt om te doen en waarvan jij denkt dat het nodig is om te doen op jouw levensweg.'

De aanwezigen onderstreepten deze woorden muzikaal door het zingen van een speciaal voor deze gelegenheid door Hanneke Klinkert gemaakt lied:

'Sterk kan zij mensen inspireren, oog heeft zij echt voor al wat leeft,

Wij kunnen allen van haar leren, wat zij voor anderen over heeft'.

Sinds 1974 is Ria Ritzema als lid en als voorzitter van de werkgroep Vieringen betrokken bij de vormgeving en de voorbereiding van de zondagsvieringen.

Vanaf 1986 geeft ze als bezoekermedewerker invulling aan het 'omzien naar elkaar' in de kerkgemeenschap en bezoekt ze gemeenteleden in vreugde en verdriet, lief en leed en toont betrokkenheid in kaartjes en telefoontjes.

Ook is ze meerdere malen lid van de kerkenraad geweest, onder meer vijf jaar als scriba.

Jarenlang was Ria voorzitter van de Raad van Kerken Castricum en speelde ze een stimulerende rol in de samenwerking van de plaatselijke kerken.

Met haar onvermoeibare, oprechte en warme inzet heeft zij de kerk én de gemeenschap blijvend versterkt!

Wergroep Communicatie

Ijnte van Gosliga /Arnold Faber



De nieuwe wereld

Concert "De nieuwe wereld" door De Witte Duif

Laat je meenemen op een muzikale reis vol hoop, bezinning en schoonheid. Op 29 en 31 mei brengt het koor van De Witte Duif, onder leiding van Aldert Fuldner, het bijzondere concert "De nieuwe wereld".

Het programma bestaat uit tien zorgvuldig gekozen liederen, waaronder het ontroerende titellied 'Uit de nieuwe wereld', gebaseerd op het beroemde Largo uit de Negende symfonie van Antonín Dvořák.

Daarnaast klinken bekende composities van Huub Oosterhuis, zoals 'Ken je mij?', 'Licht dat ons aanstoot' en 'De steppe zal bloeien'. Het koor wordt sfeervol begeleid door piano en fluit.

De muziek kenmerkt zich door aansprekende melodieën en poëtische, filosofische teksten. Ze raken aan de zorgen van onze tijd, maar dragen bovenal een boodschap van hoop, vrede en een verlangen naar een betere toekomst: een nieuwe wereld.

Tussen de liederen door worden gedichten voorgedragen van onder andere Henriëtte Roland Holst, Mauricio Plat en Neeltje Maria Min.



Uitvoeringen:

- **Vrijdag 29 mei om 20.00 uur in de Dorpskerk, Castricum (Kerkpad 1)**
- **Zondag 31 mei om 16.00 uur in de Protestantse Kerk, Limmen (Zuidkerkenlaan 25)**

U bent van harte welkom. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Na afloop van het concert is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven.



Kunst in de kerk



In het weekend van **6 en 7 juni** is er weer een Kunst Fiets Route in ons dorp georganiseerd. Tot en met vorig jaar konden wij er aan meedoen. Omdat we dit jaar geen expositie hebben van een kunstenaar uit Castricum is officiële deelname niet mogelijk.

Dit gaan we creatief oplossen door op zondag de 7e juni mee te liften. Op die dag houden we open kerk van **11.00 tot 15.00 uur**. Belangstellenden krijgen de gelegenheid de expositie "Vertrouwen" van Christa Rosier te bekijken.

Als extra toevoeging is er nog een muzikaal optreden van **11.30 tot 12.15 uur** van onze plaatsgenoot Edouard. In zijn liedjesprogramma "C'est ma route" verhaalt de Frans-Nederlandse zanger-gitarist Edouard over zijn turbulente leven: van Frankrijk naar Nederland. Hij brengt bekende Franse chansons, eigen repertoire en Engelse en Nederlandse liedjes, die stuk voor stuk zijn levenspad illustreren.

Voor u als kerkganger een unieke gelegenheid om na de viering en het koffie drinken nog even te blijven om naar zijn liedjes te luisteren.

U bent van harte welkom.

Namens de kunstcommissie
Frans van Meggelen

Rondje in en om de Dorpskerk

Bouwgeschiedenis, gebruik en herinrichting

door Ernst Mooij



Het Kerkplein is heringericht met goed zicht op de oude Dorpskerk. Dit is een mooie aanleiding om in een aantal afleveringen een en ander te vertellen over de bouwgeschiedenis, het gebruik en de herinrichtingen van dit eeuwenoude gebouw.

Toren en kerkuitbreiding

Ergens in de tweede helft van de 15e eeuw is los van het romaanse kerkje een toren gebouwd in gotische stijl. De toren was los van de kerk gebouwd, waarschijnlijk om de grond onder de toren tijd te geven zich te zetten om zo door verzakking schade aan het kerkgebouw te voorkomen. De toren bestaat uit drie geledingen en de gotische bouwstijl is te herkennen aan de blindnissen met spitsbogen. De tweede geleding heeft aan elke zijde twee blindnissen, de bovenste geleding drie, waarvan de middelste galmgaten heeft. Wie de opdracht tot de bouw van de toren heeft gegeven is niet bekend. Ook is niet bekend wie in de 16e eeuw de aanzet heeft gegeven tot uitbreiding van het kerkgebouw. Tussen 1510 en 1520 zijn het koor en het kerkship vergroot. Het kleine vierkante koor is toen vervangen door een groter koor in gotische stijl met een driezijdige sluiting. Om de kerkdiensten ongestoord te kunnen voortzetten is vermoedelijk het nieuwe koor om het oude koor heen gebouwd. Na het gereedkomen van het nieuwe koor is het oude afgebroken en het afbraakmateriaal van het oude koor en de westgevel gebruikt voor verlenging van het kerkship. Die verlenging is nog te zien aan de noordgevel, het gedeelte tussen de twee steunberen.



Reconstructietekening van de steunbeer met het jaartal 1519 in romeinse cijfers. Tekening: J. Kol.

Het daarin aangebrachte gotische venster is na verloop van tijd dichtgemetseld en met de restauratie van 1953-1955 weer opengemaakt. Ooit was in de steunbeer op de hoek in romeinse cijfers het jaartal 1519 te lezen. Het blok tufsteen is nu zwaar geërodeerd waardoor het jaartal niet meer is te lezen. Het jaartal 1519 komt ook voor op het doopvont in de kerk. Waarschijnlijk zullen tegen de zuidgevel ook twee steunberen geweest zijn. In de periode 1510-1520 is ook het dak van het kerkship op gelijke hoogte gebracht met het dak van het koor. Tijdens de reformatie was de Castricumse bevolking in overgrote meerderheid rooms-katholiek gebleven, maar zij moesten de Dorpskerk wel aan de protestanten afstaan. De tufstenen muur aan de zuidwestzijde was zo slecht dat in de 18e eeuw daar een bakstenen muur voor is gezet.



Tussen 1510 en 1520 is het koor vergroot, het kerkship met de toren verbonden en het kerkdak op gelijke hoogte gebracht met dat van het koor.

Foto: Oud-Castricum (bewerkt).

Dankzij een in 1798 ingevoerde wet zijn alle kerktorens van voor die datum in Nederland eigendom van de gemeentelijke overheid. Dit was nodig omdat torens als uitkijkpost een militaire functie gingen vervullen. Zo is ook de toren van de Dorpskerk eigendom van de gemeente Castricum en daarmee ook de zorg voor onderhoud en restauratie. In de toren hangt een luiklok uit 1604 die afkomstig is uit het in 1840 gesloopte kerkje van de kleine dorpswierde Groot-Wetsinge in de provincie Groningen.

Ernst Mooij

Geef ons uw Geest

een gebed bij Pinksteren (bron PKN - Petrus)



Heer God,

*Met Pinksteren vieren we dat uw Geest in ons hart wil wonen,
ons wil vormen, ons heel wil maken.
De wereld heeft uw begeestering nodig,
U weet dat.*

*Nog altijd zijn velen van ons, God,
prooi van angst, zorgen, onzekerheid, woede en zelfs haat.
We zien dat, verder weg, in vieze oorlogen,
dichterbij in onze eigen samenleving,
en we herkennen het in ons eigen hart.*

*Geef ons door uw Geest,
met Pinksteren,
ten minste te geloven,
dat de wereld zal veranderen.
Zoals ook de harten van alle mensen,
en wij door uw Geest,
toch eens allen één zullen zijn.*

*De wereld heeft uw begeestering nodig,
U weet dat.*

Amen

(door ds. Bram Verduijn)

Nieuws vanuit de Diaconie



Beste gemeenteleden,

Al heel wat jaren ondersteunt uw gemeente de Stichting Asmik-Armenië, waarmee we ontzettend blij zijn! Met dit bericht willen we u een update geven.

Mede dankzij uw giften hebben we in de afgelopen jaren in Armenië twee snoezelruimtes in kindertehuizen kunnen realiseren. Ook hebben we de opzet van een Mobiel Team kunnen ondersteunen, specialisten die in het landelijk gebied kinderen met een beperking helpen en hun ouders trainen om oefeningen te doen.

“Train de leerkracht” was ook een geslaagd project in de afgelopen jaren, en dit krijgt een vervolg in het komende jaar.

We hopen dit komende jaar ook een nieuw project te ondersteunen. Er is weinig kennis omtrent autisme in Armenië en ons is gevraagd of we vanuit Nederland hier iets in kunnen betekenen, we zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen.

Dit alles kunnen we alleen realiseren dankzij uw giften, we danken u hartelijk voor uw ruimhartigheid!

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de Stichting Asmik-Armenië,
Marleen Kramer.



Ontwikkeling van kinderen stimuleren op dagcentra

Diaconale collectes in juni

Zondag 7 juni:

Pakistan - samen bouwen aan een toekomst



Shared Futures-groep

In landen met religieuze spanningen brengen partnerorganisaties van Kerk in Actie jongeren van verschillende geloofsachtergronden samen, bijvoorbeeld in Pakistan. In het islamitische Pakistan zijn christenen en hindoes in de minderheid. Moslims, christenen en hindoes ontmoeten elkaar bij trainingen in vakmanschap, ondernemerschap, leiderschap en sociale vaardigheden. Zij gaan samenwerken. Sommigen huren samen een bedrijfsruimte. Zo groeien wederzijds begrip én hun kansen op werk en worden zij in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid. Zo bouwen zij aan een gedeelde toekomst.

Zondag 14 juni: Voedselbank



Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank IJmond-Noord

levert vanaf haar oprichting in 2006 deze steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken. Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid. Voedselbank IJmond-Noord stelt zich tot doel om voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat deelnemers weer zelfredzaam worden. Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en Sylta de intake van onze deelnemers. Zij helpen mensen de regie over het eigen leven (terug) te krijgen.

Zondag 21 juni: Nederland - geef ze een thuis

Nieuwkomers in Nederland krijgen te maken met grote uitdagingen. Kerk in Actie ondersteunt (kerkelijke) initiatieven die deze mensen bijstaan met informatie, advies en scholing, zodat ze sterker in hun schoenen staan. Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent – of helemaal geen papieren hebt, de weg naar een stabiele toekomst is lang en onzeker. Naast informatie, advies en scholing, zet Kerk in Actie zich ook in voor huisvesting voor wie in de opvang van COA wacht op een nieuwe start.

Zondag 24 mei:

Bolivia - toekomst voor inheemse kinderen

Toekomst voor inheemse jongeren in kwetsbare dorpen. In Zuid-Bolivia wordt het heter en ontstaat er tekort aan drinkwater. Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van mineralen. Dat tast de biodiversiteit aan, versnelt klimaatverandering en bedreigt de inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren vertrekken van hun geboortegrond.



Toekomst voor inheemse jongeren

Vier Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen in de regio met landrechten, betere drinkwatervoorziening en trainingen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Jongeren leren ecologisch tuinieren en bijen houden en krijgen leiderschapstrainingen. Zo worden kwetsbare dorpen weer leefbaar.

Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening **NL22 RABO 0311 9699 92 f.n.v. Diaconie**. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de Diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

Gespreksgroep 30-40



Afbeelding: Rosy / Pixabay

Op weg naar Emmaüs

Een kleine impressie uit de gespreksgroep 30-40

Sinds vorig jaar juni komen een aantal dertigers en veertigers uit onze gemeente een keer per maand bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die tijd en aandacht vragen. Daar hebben we behoefte aan. In onze drukke levens met banen, kinderen, familie en sociale verplichtingen komen we daar vaak niet aan toe. De samenstelling is wisselend, soms zijn we met acht mensen, soms met minder. Soms gaat het over Bijbel en geloof, soms hebben we een thema en een Socratisch gesprek heeft ook al eens op het menu gestaan.

We hebben het verhaal van de Emmaüsgangers gelezen en een aantal schilderijen bekeken die in de loop van de tijd van dit verhaal gemaakt zijn. Het oudste schilderij was een icoon uit 1308



Duccio di Buonisegna, De Emmaüsgangers
1308 Kathedraal van Siena

het nieuwste een schilderij uit 1992.



Caravaggio, Avondmaal te Emmaüs 1601
The National Gallery, London

Soms zagen we een deel van de wandeling, soms een scène tijdens de maaltijd. De ene afbeelding sprak ons meer aan dan de andere. We bekeken de tekst in meerdere versies, vooral omdat we ons afvroegen waarom de wandelaars Jezus in eerste instantie niet herkennen. In de NBV '21 wordt gezegd dat 'hun blik vertroebeld werd', wat ons het idee gaf dat een invloed van buitenaf daarvoor zorgde. In de vertaling van 1950 vonden we 'dat hun ogen bevangen waren' en in de Naardense Bijbel staat dat 'hun ogen zo bevangen zijn geweest dat ze hem niet zagen.' Dat beeld kwam het dichtste bij wat wij dachten; zo bevangen zijn door verdriet dat je de dingen niet meer helder ziet.

Tenslotte spraken we over de vraag hoe wij het verhaal zouden willen verbeelden. De wandeling sprak ons meer aan dan de tafelscene. Bij een diepgaand gesprek is het soms fijner om elkaar niet aan te hoeven kijken en aan tafel doe je dat liever wel. Het idee van samen onderweg zijn, op weg naar 'ik weet niet waar' past bij ons beeld van wat leven is. Jezus moet worden afgebeeld, misschien wat waziger dan de mensen zelf. Het mooiste vonden we eigenlijk een serie foto's of beelden waarin Jezus steeds minder 'schim' en steeds meer 'mens' wordt; we leren hem steeds beter (her)kennen.

En wat vindt u?

Ter impressie drie afbeeldingen die we gebruikten.

Esther Sandbergen



J. Brooks-Gerlof Onderweg naar Emmaüs
1992 Abtei Kornelimünster, Aachen

Om te gedenken

**Alleen de liefde kent jouw stem,
heeft toegang tot jouw naam.
En zij alleen bewaart de zin,
geheim van jouw bestaan.
Toen jij haar riep, droeg ze jou
– haar armen om je heen –
geduldig, zorgzaam, sterk en trouw,
door heel het leven heen.**

(Ben Sleumer)

Op 13 april is op 89-jarige leeftijd overleden

Andries Kruythof (Dré)

Dré was een rustige, bescheiden man die tevreden was met het leven dat hij leidde. Hij was 62 jaar getrouwd met Wies, die hij in Utrecht bij de gereformeerde jeugdvereniging leerde kennen.

In zijn werkende leven was hij accountant en bediende hij vanuit Amsterdam de klanten in het land.

Net als velen van ons werden Dré en Wies aangetrokken door de nieuwbouw in Castricum, begin jaren '60. Het plekje dat ze toen kochten zouden ze niet meer verlaten. Het was goed zo en Dré was tevreden.

Lezen was een geliefde bezigheid van Dré. Actualiteit, techniek en wetenschap konden hem uren boeien. Wandelen was een gezamenlijke hobby. Vooral de bergen hadden een enorme aantrekkingskracht op Dré en Wies. Er is samen veel gereisd.

Er gebeurde veel in de binnenwereld van Dré maar dat hield hij graag voor zichzelf. Hij was niet zo'n prater. Dat was wel eens jammer. Wat overheerst is de dankbaarheid voor de vele jaren samen. We bidden Wies de kracht van God toe in het verdriet dat het 'samen' nu verleden tijd is.

ds. Rik Willemsen

In de stilte

Gedicht voor als woorden tekortschieten na een overlijden

Als je iemand mist, is het soms juist de stilte verbindt. Dit gedicht van Irene van der Meulen gaat over missen en de onverwachte nabijheid in de stilte.

In de stilte

Als ik van woorden
een brug kon bouwen
naar jou
dan zou
ik nooit meer zwijgen

dan zou ik eindelijk
willen zeggen
hoe zeer
hoe meer
ik je mis met de tijd

maar in de stilte
als ik zwijg
ben jij
soms
dichterbij



Bron: PKN - Petrus

Werkgroep Ouderen Contact



Bijeenkomst van 5 mei 2026

Sabine begint de bijeenkomst met het voorlezen van een gedicht van Paula Hagenars

**Vrijheid ligt niet zomaar op straat
Je kunt het niet even oprapen
Het is leven zonder angst en geweld
Vrij kunnen zijn in je doen en laten
Vrijheid is ook kunnen laten zien
Wie je bent en waar je voor staat
Het is dankbaarheid aan hen die
Hun leven geven voor onze vrijheid**

5 Mei is een belangrijke dag voor ons, een dag om weer eens zeer bewust stil te staan bij onze bevrijding van 1945, maar ook, zoals in het gedicht van Paula Hagenars tot uitdrukking komt, dat bevrijding vele vormen kent, en daardoor ook op vele mensen betrekking kan hebben. Kijken we naar 5 mei 2026, dan kunnen nog vele mensen naar hun eigen bevrijding toegroeien, mensen die niet "voldoen" aan de "normen" van de tijd waarin ze leven en daardoor het "buitenbeentje" worden van de maatschappij, als ze niet goed worden opgevangen. In de 2e WO denk ik aan de Sinti's en de Roma's vanwege hun afkomst, de Joden om hun geloof, en mensen, opgesloten in psychiatrische inrichtingen, allemaal mensen die niet voldeden aan de Uebermensch, het mensbeeld van de nazi's, verwoerd in Hitlers bijbel Mein Kampf.

Nadat Sabine het gedicht van Paula Hagenars had voorgelezen, begon de gezellige film "Fanfare" van Bert Haanstra, er werd lekker gesnoept van de popcorn en in de pauze zaten we te smullen van een heerlijk ijsje. Het was weer een gezellige middag.

De volgende bijeenkomst is op **dinsdag 2 juni in De Schakel, aanvang 14.30 uur.**

Dan verzorgen we een overheerlijke High Tea, deze middag is tevens de laatste keer voor de zomer, dat we bij elkaar komen.

In september is dan weer de eerstvolgende bijeenkomst.

Tot slot nog een klein Elfje

Film

Samen lachen

Om hilarische taferelen

Gezelligheid snoep en ijs

Komisch

Een hartelijke groet van Mechelien.

Maal en Verhaal

 Maal en Verhaal



Op Maandag **22 juni** is er weer de laatste Maal en Verhaal voor de zomervakantie. In september gaan we weer door maar de exacte datum is nog niet bekend, die volgt in de volgende Over en Weer. We beginnen maandag 22 juni zoals gewoonlijk in **De Schakel om 18.30 uur**; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan en elkaar ontmoeten. De bijdrage is € 10,00.

Opgave graag uiterlijk donderdag 18 juni bij Han van Konijnenburg, 06-53118178, of via onze eigen Maal en Verhaal email: maalenverhaal@pkcastricum.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdstip (uiterlijk donderdag 18 juni) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen. En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

Bedankt

Als steuntje in de rug werd ik op zondag 3 mei bedacht met mooie bloemen en groetenkaart uit de kerk. Hartelijk dank daarvoor. Voor mij was het een ervaring van hoe kostbaar de kerkgemeenschap is die we met elkaar vormen. Laten we die samenhang met elkaar maar blijven koesteren.

Hartelijke groet,
Simon Eusman

Groteletter-bijbels

WIE HEEFT ER INTERESSE IN GROTELETTER -BIJBELS VOOR SLECHTZIENDEN, NIEUWE EN OUDE TESTAMENT. HET ZIJN ER 5 IN TOTAAL.

MARGREET VAN ZWET
06-24389202

DE KERK IS OPEN

voor wie steek jij een kaarsje aan?



Loop gerust binnen voor...

- ...een moment van stilte en rust
- ...het aansteken van een kaars
- ...een luisterend oor van een pastor
- ...de kunst in de kerk
- ...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur

Adressen en personen



Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl
Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).



Hulppredikant:

Ds. Hanneke Ruitenbeek en
ds. Edward Kooiman
(072) 8885550
hulppredikant@pkcastricum.nl
Werkdagen: liefst op donderdag,
of anders in overleg

Pastor:

vacant

Gebouwen:

Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139
De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714
Koster
Talin Artin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: IJmte van Gosliga
06 50236206
kerkapp@pkcastricum.nl



Kerkelijk Bureau:

verhuizing, wijziging mailadres,
geboorten, huwelijk / partnerschap,
overlijden en abonnementen
Over en Weer.
Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:

www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:

facebook.com/PKcastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
voorzitterkerkenraad@pkcastricum.nl
Scriba: Pieter Masereeuw
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:

Voorzitter: vacant
Secretaris (a.i.): Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:

Contactpersoon:
Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:

Contactpersoon Ria Ritzeema
(0251) 654428
ria@ritzeema.org

Werkgroep Communicatie:

Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk:

Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken:

Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:

Henk Meijer
06 55824737
geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:

Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen

Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen:
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie

NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:

Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
Willy Spaans,
(0251) 836835