



OVER EN WEER

Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum

Zomer 2024



Protestantse Kerk
Castricum

Inhoud

- 3 Ter overweging
- 6 Werkgroep Vieringen
- 8 Vanuit de pastores
- 10 Afscheid Jelle Jan
- 13 Inspiratiefestival
- 14 Diaconale collectes
- 16 Raad van Kerken
- 16 NBG
- 17 Kunst in de kerk
- + de overige artikelen

Colofon

Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma
Peter de Zeeuw

Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15
1901 DD Castricum
Tel: 0251 656514 / 06 30747080
overenweer@pkcastricum.nl

Bezorgdienst:

Coördinatrice mw. E. Ravestein
Piet Heinlaan 35
tel. 674410

Kopij inleveren, uiterlijk:

18 augustus, 18.00 uur

Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
18 augustus	31 augustus
15 september	28 september
13 oktober	26 oktober

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Werkgroep Oudercontact: High tea

Voorwoord

De afbeelding op de voorpagina duidt al een beetje op de inhoud van deze editie van Over en Weer. Het is een gevarieerd, maar vooral ook een opgewekt nummer geworden. Daarmee sluiten wij het seizoen af en gaat de redactie op zomerreces.

Waar sturen wij u de zomer mee in? Allereerst de eerste verwijzing naar de startzondag met een oproep voor een projectkoor. Het Liturgiekoor stopt helaas, u vindt een terugblik op het afscheid in dit nummer, maar Jelle Jan Klinkert heeft zijn medewerking toegezegd aan projectkoren en na de zomer start dus al het eerst daarvan.

U leest ook over het inspiratiefestival waar enkele gemeenteleden naar toe zijn gegaan. *De kracht van samenwerken was het thema*, zie pagina 13. Leuk is ook de aankondiging van de picknick op 7 juli voor iedereen die bij de jeugdactiviteiten betrokken is, inclusief ouders/verzorgers (zie de jeugdpagina).

Niet alles stopt uiteraard. Op 9 juli is er Samen Bijbellezen, op 14 juli wordt de nieuwe expositie 'De kerk rondom' geopend en op 21 augustus is er de zomereditie van Koffie met Noten, u leest er meer over in dit blad.

En dat is nog niet alles. We halen één artikel naar voren en dat is de Ter overweging van onze eigen dominee Rik Willemsen met de titel De Zaaier; om rustig voor te gaan zitten.

In het besef dat de komende periode niet voor iedereen even fijn zal zijn, wensen wij u allen een goede zomer(vakantie) en zien u graag terug bij het septembernummer van Over en Weer.

De redactie

Afbeelding voorpagina: onze kerktuin



Ter overweging

De zaaier

Zo nu en dan kom ik haar tegen. Als er tijd is praten we wat. We zoeken een bankje op, praten al staand met de boodschappen in de hand of lopen een stukje met elkaar op. Tweemaal verloor ze een man. Eén keer aan de dood en één keer aan een verslaving. In de kerk heeft ze het nooit echt kunnen vinden. Ze voelt zich niet thuis in de kerk van haar familie en vrienden maar heeft ook geen goed alternatief voor zichzelf kunnen vinden. Ze is kerkelijk dakloos en zoekende.

De persoonlijke relatie met God is haar steun. Waar ze het geloof in mensen verloren is, blijft het geloof in haar goede God overeind staan. Ze kan niet anders dan God danken, ook al ligt haar leven regelmatig in puin. Die geloofs zekerheid zit haar tegelijkertijd in de weg in relaties met andere mensen. Omdat ze om zich heen mensen ziet die God opzoeken als het leven moeilijk wordt, maar weer afhaken als het ze voor de wind gaat. Of mensen die juist afhaken als het leven ze niet geeft wat ze verwacht hadden, en God daar als schuldige voor aanwijzen. 'Zo ga je toch niet met God om, God is toch geen knipperlicht?', zegt ze dan fel. Dat zegt ze niet alleen tegen mij, maar ook tegen de mensen om haar heen. Zo heeft haar liefde voor God al menig vriendschap gekost. Het maakt haar verdrietig. Niet zozeer vanwege de vriendschap maar omdat ze God steeds meer uit het leven van de mensen om haar heen ziet verdwijnen.

Ergens voel ik wel met haar mee. Ook ik erger me aan het beeld van een Sinterklaasgod die alleen maar bestaansrecht heeft als hij het verlanglijstje levert. En ik heb ook verdriet als mensen denken het zonder God te kunnen doen. Maar de felheid van mijn gesprekspartner deel ik niet. Mensen die zich tegen God keren hebben vaak een verhaal dat de moeite waard is om naar de luisteren. Afkeer kan ook een vorm van aandacht vragen zijn. Aandacht vragen aan God, die in een goed gesprek uit het niets opeens weer tevoorschijn geluisterd kan worden. In de felheid en het verdriet van mijn gesprekspartner zit ook persoonlijke teleurstelling. Teleurstelling omdat het haar niet is gelukt om het vuur van de heilige Geest op te laten laaien bij de mensen om haar heen. Ook deze teleurstelling herken ik.

Ik kan er ook wel last van hebben in mijn roeping als predikant, zeker als ik de statistieken van het kerkbezoek in Nederland zie. En ik denk dan algauw: wat doe ik, wat doen wij verkeerd?

In de afsluiting van mijn verplichte nascholing kwam het beeld van de zaaier op mijn pad. Een beeld dat ons kerk-zijn voor mij in het juiste perspectief zet. Want het is uiteindelijk niet aan ons waar het zaad opkomt en óf het überhaupt opkomt. En áls het al ergens opkomt, dan helpt het ook niet om de jonge groene sprietten met geweld uit de grond te trekken. Wij mogen als gemeente zaiend ons werk doen en erop vertrouwen dat het de goede God is die doet groeien. Ook op plekken waar we het niet meer zouden verwachten. Het is niet onze kerk. Het is Gods kerk.

*Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien ...
(Adriaan Roland Holst)*

ds. Rik Willemsen



Afbeelding: Leo Nieuwenhuize. 'zaaiend als Christus'

Kerkdiensten in de Dorpskerk

30 juni

10.00 Pastor Eveline Masetti
1e collecte: Moldavië - Zorg en aandacht
voor kwetsbare ouderen
2e collecte: Kerkelijk beheer

7 juli Overstapdienst

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Preken in gebarentaal

14 juli

10.00 Ds. Rik Willemsen, opening expositie
1e collecte: Straatkinderen Kathmandu
2e collecte: Kerkelijk beheer

21 juli

10.00 Ds. Hitjo Hummelen
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerkelijk beheer

28 juli

10.00 Pastor Eveline Masetti
1e collecte: Stichting Asmik
2e collecte: Kerkelijk beheer

4 augustus

10.00 Pastor Eveline Masetti
1e collecte: Dovenpastoraat
2e collecte: Kerkelijk beheer

11 augustus

10.00 Ds. Kick Bras
Maaltijd van de Heer
1e collecte: Pakistan - Christenen
staan sterker in hun geloof
2e collecte: Kerkelijk beheer

18 augustus

10.00 Ds. Rik Willemsen
1e collecte: Stichting Aleh
2e collecte: Kerkelijk beheer

25 augustus

10.00 Ds. S. Rozendal
1e collecte: WijDeKerk
2e collecte: Kerkelijk beheer

1 september

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas?
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Nieuwe vormen van kerk-zijn

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149). Zie ook www.omroepcastricum.nl
De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia



In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

30 juni

10.00 uur Pastor Anton Huisman
M.m.v. Naaldkoor uit Santpoort-Noord

14 juli

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

4 augustus

10.00 uur Pastor Anton Huisman

8 september

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

Bij de diensten in juli en augustus

Een deel van ons gaat de komende maanden op vakantie. Misschien bezoek je op de plek van bestemming wel een kerkdienst. Heerlijk om ook kerkelijk gezien even op vakantie te zijn en je blik te verruimen. Ook voor wie thuisblijft wordt de blik verruimd doordat we in deze periode verschillende gastvoorgangers hebben. Wat kan het toch verfrissend zijn om eens een ander geluid van de kansel te horen. Het oecumenisch leesrooster volgt deze maanden een min of meer doorlopende lezing uit Marcus 6, 7 en 8. Zoals we in de zomer gewend zijn, zijn dit verhalen van een rondtrekkende Jezus met zijn leerlingen. Ontmoetingen, genezingen en wonderen staan centraal. Maar het kan ook zomaar een andere kant opgaan als de gastvoorganger voor een andere insteek kiest.

Op **zondag 7 juli** sluiten we het jeugdseizoen af met de jaarlijkse overstapdienst. Zoals het er nu uitziet nemen er dit jaar drie kinderen afscheid van de kinderkerk. Na de zomer gaan ze naar de middelbare school en sluiten ze aan bij de Teens Group. We bereiden de dienst met elkaar voor en de tieners zijn aanwezig om de drie overstappers te verwelkomen. Er is kinderdienst en kinderoppas. Op het leesrooster staat Marcus 6:1-6 maar we kiezen voor de dienst waarschijnlijk voor een lezing die meer past bij de overstappers.

Op de laatste zondag voor de zomervakantie, **zondag 14 juli**, openen we de zomerexpositie met tekeningen van ons gemeentelid Nico Lute. We horen het Evangelie naar Marcus 6: 6b-13. Een korte tekst waarin Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt om de mensen tot inkeer te brengen. Dat gebeurde tientallen jaren ook in Efeze en dat gebeurt vandaag de dag ook op al die heilige plekken die Nico tekende. We horen naast het Evangelie ook woorden van Paulus aan de gemeente in Efeze. Het begin van de brief: Efeziërs 1: 1-14. Hoe zouden deze woorden klinken als ze vandaag aan ons geschreven zouden zijn? Daarover gaan we in gesprek in de maandelijkse voorbereidingsgroep 'Samen Bijbellezen'. Zie pagina 6 in deze Over en Weer voor de uitnodiging.

We horen een bekend verhaal op **zondag 21 juli**, Marcus 6: 30-44, over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Onlangs hoorden we dit verhaal nog uit de mond van Johannes. Beide versies van het verhaal belichten nét andere details en Marcus plaatst de gebeurtenis ook op een andere plaats in de levensloop van Jezus. Het is een verhaal dat je niet vaak genoeg kunt horen maar misschien kiest de gastvoorganger wel voor iets anders.

Na de broodvermenigvuldiging vertelt Marcus het verhaal van de storm op het meer, Marcus 6: 45-52. Ook alweer zo'n verhaal dat in verschillende varianten in de Bijbel staat. We horen dit vervolg op **zondag 28 juli**. Het wonder van het brood was blijkbaar niet voldoende geweest om de leerlingen tot het inzicht te brengen dat Jezus degene is die hij zegt te zijn. Marcus vertelt daarom dit verhaal van tegenwind, angst en rust.

Aan de overkant van het meer pakken we het reisverhaal op **zondag 4 augustus** weer op. In Marcus 7: 1-23 komt Jezus in conflict met de Farizeeën over het naleven van de geboden die door Mozes overgeleverd zijn. Jezus herdefinieert de begrippen rein en onrein zonder dat hij zijn Joodse wortels geheel verloochent. Die nuance is belangrijk om als leeswijzer mee te nemen als we het gesprek tussen Jezus en zijn Farizeese geloofsgenoten horen.

We vieren met elkaar het heilig Avondmaal op **zondag 11 augustus**. We lezen verder in Marcus 7 en horen in de verzen 24 t/m 30 hoe Jezus doorreist en rust probeert te vinden in de omgeving van Tyrus. Jezus is ver van huis en ontmoet een Syro-Fenisische vrouw, die bovendien geen Jodin was. Een verhaal dat aan alle kanten gaat over grenzen overschrijden. Voor Jezus is dit lastig, totdat de wijsheid van de vrouw hem het inzicht geeft om het goede te doen.

Onderweg terug naar Galilea horen we op **zondag 18 augustus** een genezingsverhaal van een doofstomme man. Marcus 7: 31-37. Tegen de tijd dat Jezus in Galilea terug was, was zijn reputatie gegroeid. Het was niet gelukt om de mensen te laten zwijgen over de wonderen die Jezus deed. De menigte aanhangers wordt groter en groter...

Opnieuw een verhaal over broodvermenigvuldiging op **zondag 25 augustus**. Marcus vertelt namelijk tweemaal een wonderverhaal over brood en vis. We horen deze zondag Marcus 8: 1-21, een verhaal dat zelfs bijna uitloopt op een derde broodvermenigvuldiging omdat de leerlingen de boodschap van de broodvermenigvuldigingen maar niet lijken te begrijpen. Zijn wij ook zo hardleers?

Vanuit de werkgroep vieringen

Samen Bijbellezen

We gaan weer 'Samen Bijbellezen' ter voorbereiding van de dienst van zondag 14 juli. We lezen Marcus 6: 6b-13 en Efeziërs 1: 1-14. Over de uitzending van de leerlingen in de tijd van Jezus en de woorden van één van zijn apostelen zo'n 30-40 jaar later. Wat valt je op? Raken de woorden ons leven in 2024 ook? Daar gaan we met elkaar naar op zoek. Van harte welkom op **dinsdag 9 juli om 14.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur in De Schakel**. Laat je niet afschrikken: Bijbelkennis is niet vereist, nieuwsgierigheid is belangrijker. Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.

Koffie met noten - zomereditie

Na twee succesvolle edities heeft onze organist en kerkmusicus Lisette van Veluw aangeboden om het komend seizoen weer een aantal bijeenkomsten 'koffie met noten' te organiseren. Een gespreksgroep waar liederen uit het Liedboek en andere bundels centraal staan, onder het genot van een kop koffie of thee.

We zingen samen een aantal liederen, waarbij Lisette het muzikale gedeelte verzorgt, inclusief een korte inleiding bij de gekozen liederen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat het lied oproept. Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider. **Op woensdag 21 augustus om 10.00 uur bent u van harte welkom in De Schakel voor 'koffie met noten'** rond het thema zomer / rust / oogst. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.



Startzondag - tipje van de sluier

Achter de schermen zijn we druk bezig met de organisatie van de Startzondag, dit jaar op 22 september. We sluiten aan bij het nieuwe jaarthema van de PKN: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Vanwege vele positieve reacties komen de terrastafeltjes weer de kerk in. De nadruk ligt hiermee op ontmoeting en (geloofs)gesprek voor jong en oud. We gaan in gesprek met de nieuwe generatie, een nieuw ingekomene en bevragen een ouder gemeentelid over vernieuwingen in de kerk. We denken nog na over een manier waarop we iedereen bij het thema kunnen betrekken. Samen zingen is daar in ieder geval een belangrijk onderdeel van.

Onder leiding van Jelle Jan Klinkert studeert een projectkoor met ons een aantal nieuwe liederen in (aanmeldinformatie elders in dit blad). We sluiten de Startzondag af met een gezamenlijke lunch.



Troostliederen gezocht

Al is het nog heel ver weg, toch vragen wij nu al uw aandacht voor de Allerzielenvesper op 2 november. Net als vorig jaar nodigen we u uit om mee te zingen in het zogenaamde 'troostkoor'. Ook willen u vragen: wat is voor u een lied waaruit u of jij troost kunt putten? Welk lied zou je graag willen horen tijdens deze vesper? Het is fijn als u dat door wilt geven aan ria@ritzema.org. In het septembernummer van Over en Weer komt verdere informatie over onder andere de data en tijd van de (3 of 4) repetities in oktober.

Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Werkgroep Pastoraat

Verjaardagsbijeenkomst 80+

Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf 80 jaar). Als u in het eerste kwartaal (januari, februari of maart) jarig was en 80 jaar of ouder bent geworden, heeft u een felicitatiekaart ontvangen met de uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst ter gelegenheid van uw verjaardag.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 25 juli van 14.00 - 16.00 uur in De Schakel.

Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u iemand uitnodigen met u mee te gaan. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter of zoon of een goede vriend(in).

Wilt u voor 23 juli doorgeven dat u komt? Dit kan per email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch 06 47217410 (pastoraat telefoon)

Projectkoor startzondag

REPETITIES

zaterdagochtend
10.00 - 11.30 uur
in de Dorpskerk
Data: 31 augustus,
7, 14, 21 september

LEIDING

Jelle Jan [Klinkert](#)

OPGAVE

bouman.monica@gmail.com

Projectkoor
Startzondag
PKCastricum

22 september 2024

Thema:
Alles nieuw

Zoals u hebt kunnen lezen, zal in het nieuwe seizoen een aantal keren een zogenaamd "projectkoor" gevormd worden. Dat betekent dat er dit komend seizoen een aantal wisselende projecten zullen zijn, met verschillend repertoire. U en jij kunnen daarop intekenen. Ook de tijden om te repeteren zullen wisselen en per project zal dat duidelijk aangekondigd worden. Hieronder vindt u de oproep voor het eerste project: de startzondag! Vanuit het thema "alles nieuw" zingen we een aantal nieuwe liederen, die we op deze zondag ook met de gemeente instuderen. Daarnaast zingen we een aantal "gouwe ouwen".

Werkgroep Pastoraat

Tekst Anja van der Wiel



Rondleiding begraafplaats Duin en Bosch

Op een zeer zonnige vrijdagmiddag hebben we met een twintigtal mensen onder de enthousiaste leiding van Ernst Mooij een rondleiding gekregen over de oude begraafplaats van Duin en Bosch. Vele mensen zijn er begraven, totaal wel 1800. Niet alleen patiënten, maar ook werknemers en hun familieleden. Van sommigen heeft Ernst iets over hun leven kunnen achterhalen of over hun, soms tragische, dood. Na afloop hebben we met elkaar iets gedronken in De Oude Keuken. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Vanuit de pastores



verbinden luisteren bloeien

Kerk in het dorp

Als pastores zijn we aangesloten bij het initiatief 'één tegen eenzaamheid'. Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van VWS om eenzaamheid in Nederland te verminderen. Onlangs hadden we een werklunch met onze maatschappelijke partners. Denk hierbij aan de gemeente Castricum, stichting Welzijn, Jeugdwerkers, de Bibliotheek, Viva! Zorggroep en maatschappelijke organisaties rond schuldhulp en psychische problematiek. We hebben gewerkt aan een boekje en een flyer rond het thema 'zomereenzaamheid'. Een bekend fenomeen: in de zomermaanden staan veel activiteiten stil en ervaren veel mensen een extra gevoel van eenzaamheid. Zeker in de weken dat vaste bezoekers als familie en vrienden op vakantie zijn.

Het is mooi om te zien hoe maatschappelijke organisaties elkaar hierin vinden. De één komt met een goed idee, de ander stelt een ruimte beschikbaar en een derde partij levert vrijwilligers. Zo kunnen we met de beperkte menskracht toch een mooi activiteitenaanbod neerzetten in de stille maanden. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan extra maaltijdgroepen, waarin ouderen en jongeren met elkaar worden verbonden. Ook is er aandacht voor statushouders. Uiteraard komen de folders en flyers ook bij ons in de kerk te liggen.

Wist je trouwens dat er verschillende bezorgers van PostNL en Albert Heijn opgeleid zijn om situaties van eenzaamheid te signaleren? Een prachtige samenwerking met het sociaal team. Ook wordt er op deze manier naar ons als kerken gekeken. Wij komen immers achter de voordeur bij mensen die misschien nog niet in beeld zijn bij het sociaal team. Discretie en privacy staan hierbij voorop. We trekken niet zomaar aan de bel bij het sociaal team, we zullen altijd in eerste instantie verwijzen. Het is waardevol om als kerken actief te participeren en zichtbaar te zijn in het maatschappelijk veld.



Nascholing

Het afgelopen seizoen ben ik zes keer een tweedaagse op Hydepark geweest voor de verplichte nascholing voor predikanten. Met een groep van 20 collega's hielden we ons met de verschillende aspecten van het predikantschap bezig. Pastoraat, Eredienst, bestuurswerk, catechese, missionair kerk-zijn. Onderwerpen die in de studie aan bod zijn gekomen maar tijdens de nascholing extra diepgang kregen omdat ik het nu direct aan de praktijk kon koppelen. Voor mij waren de modules rond bestuur en (crisis)organisatie en missionair kerk-zijn het meest inspirerend en helpend. Zoals ik eerder schreef kwam de vraag naar roeping steeds weer terug. Wat is mijn specifieke roeping in Castricum en welke rol heb ik als predikant? Met mijn bedrijfskundige achtergrond ligt het voor de hand om me sterk te bemoeien met bestuurlijke vraagstukken. Maar is dit als predikant altijd de beste keuze? Kan ik bijvoorbeeld nog wel geloofwaardig pastor zijn als ik me te diep in bestuurlijke vraagstukken meng? Voor mij en voor de kerkenraad belangrijke vragen om te stellen als de verschillende predikantsrollen met elkaar dreigen te botsen. In de missionaire opdracht kregen we een fictieve dag in de week beschikbaar voor kerk-zijn in het dorp. Hoe zou ik die dag invullen en hoe krijg je de gemeente mee in deze beweging van binnen naar buiten?

De maandagavonden stonden in het teken van persoonlijke spiritualiteit. Als predikant heb je, net als de gemeenteleden, een persoonlijke relatie met God die om onderhoud vraagt. Hoe doe je dat? Wat zijn je bronnen?

Vervolg pagina 9

De avond over holocaust-overlevende Primo Levi heeft erg veel indruk op me gemaakt en ook de avond over Benedictijns time management heeft me geleerd om stil te staan en me vanuit de bron af te vragen waarom ik de dingen doe die ik doe. Ook kwam ik erachter dat veel van het dagelijks werk voor mij al vanuit de bron gebeurt. Het voorbereiden van diensten, de pastorale gesprekken, de bezinningsmomenten in de kerkenraad. Het zijn allemaal onderdelen van het werk waar het lijntje met God resoneert. Het is de kunst om dit lijntje levend te houden, ook in tijden van drukte en stress.

Met het mentoraat (2021-2022) en de verplichte nascholing (2023-2024) heb ik de basisopleiding voor beginnende predikanten afgerond. Dat voelt als een opluchting, het is voor zowel mijn werk in de gemeente als voor het thuisfront een pittig jaar geweest. Net zoals andere beroepsgroepen is de nascholing voor predikanten iets blijvends en wordt er verwacht een aantal studiepunten binnen een bepaalde periode te halen. Hiervoor stel ik een scholingsplan op in overleg met de kerkenraad. Het komende jaar is het scholingsplan leeg, zodat ik me volledig op de gemeente kan richten en de vruchten van de nascholing kan laten groeien. Het prachtige uitzicht vanaf de lunchtafel op Hydepark zal ik dus voorlopig moeten missen (zie foto).



Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met ds. Rik Willemsen.

Preekwedstrijd

Het was een verrassing dat er in de vorige Over en Weer aandacht besteed werd aan de preekwedstrijd van Liberaal Christendom, waar ik de tweede prijs won. Het leverde mooie gesprekken op naar aanleiding van de preek en het thema 'gender en geaardheid' in de kerk. Het blijkt dat velen van ons direct of indirect bij dit onderwerp zijn betrokken.

Op veler verzoek hierbij een link naar de genomineerde preken: <https://liberaalchristendom.wordpress.com/uitslag-preekschrijfwedstrijd-over-genderidentiteit/>

Beschikbaarheid pastores

Pastor Eveline Masetti is stap voor stap weer beschikbaar voor gemeentewerk. De regie over welke taken ze oppakt ligt bij haarzelf, in nauw overleg met de kerkenraad. We verdelen het pastorale werk zo goed mogelijk onder de pastores, de pastoraal ouderling en de bezoeksmedewerkers.

Tijdens de vakantieperiode kan jong en oud contact opnemen met de pastor die op dat moment aanwezig is. De pastoraattelefoon is ook bereikbaar. Voor crisissituaties is er achtervang van collega's in de regio beschikbaar.

Werkgroep Pastoraat

Kaartenactie

In februari van dit jaar is de werkgroep pastoraat gestart met een kaartenactie. Een paar maal per jaar willen we aan mensen die vanuit onze kerkelijke gemeente, vaak noodgedwongen, elders verblijven vanuit de kerk een kaartje sturen. Op zondag 14 juli zullen er weer een aantal mooie kaarten klaar liggen voorzien van naam en adres. Aan u er een hartelijke groet in te schrijven en de kaart op de bus te doen.

Namens de werkgroep pastoraat,
Anja van der Wiel

Afscheid Jelle Jan Klinkert als dirigent van het Liturgiekoor



Het liturgie koor

Toespraak bij het afscheid van Jelle Jan Klinkert, dirigent van het liturgiekoor (9 juni 2024)

Beste Jelle Jan,

Dit is een bijzonder moment voor jou als dirigent, en ook een bijzonder optreden van het Liturgiekoor in deze viering. Daarom wil ik graag namens de gemeente en namens de kerkenraad hierbij stilstaan.

Begin dit jaar kwam het bericht dat jij Jelle Jan, wilde stoppen als dirigent van dit koor. Een van de hoofdredenen is het feit dat het koor klein aan het worden is. Met name het gebrek aan bassen en tenoren valt zwaar: de balans is eruit en juist het meerstemmig zingen draagt bij aan de kwaliteit! Een grote beslissing van jou met gevolgen. Ik kom er straks nog op terug.

Daarom, lieve mensen, is dit een goed moment om ons al die jaren van het Liturgie koor in herinnering te brengen. U begrijpt dat ik me heb laten voorlichten! Het Liturgiekoor is gestart in 1986. Er was een duidelijk doel: de gemeente kennis laten maken met nieuwe kerkmuziek! En dat is ook gebeurd!

Er was een strakke planning: 3 keer oefenen op zaterdagochtend en de 4e keer zingen in de viering. Bijna altijd hier in deze Dorpskerk, soms incidenteel ergens anders.

Er werden heel veel nieuwe liederen gezongen, uitgezocht door jou natuurlijk Jelle Jan, en de voorgangers, o.a. door Theo Haitjema. Stapels kopieën lagen klaar, ik begreep dat Roos in t Veld daarvoor zorgde en jij zelf. En soms bracht je de bladmuziek al hardlopend langs om het bij de zangers in de brievenbus te doen!

Jelle Jan, jij hebt echt de liederen van Huub Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen en Lowenthal hier in deze kerk binnengebracht. Een prachtig repertoire, wat nu nog steeds met veel plezier gezongen wordt. Ook Willem Vogel en Dirk Swart moeten genoemd, en het repertoire van het Nieuwe Liedfonds. Hans Timmer schreef composities voor het koor.

Jouw kracht, Jelle Jan, is je fantastische muzikale vaardigheid en je enthousiasme! En dat je er altijd bent, behalve als je wilt schaatsen op de Weissensee.

Bij het 10-jarig bestaan van het koor hebben jullie twee keer de Misa Solemnis uitgevoerd, hier in de Dorpskerk. Onder ons zijn zeker gemeente leden die zich dat nog herinneren. Bij het 20-jarig bestaan was er een viering met liederen van Hildegard von Bingen, bewerkt door Jannet Delver. En een avond met Huub Oosterhuis persoonlijk. Toen je 25 jaar dirigent was Jelle Jan, hebben jullie de Vrientemis gezongen: "Ruimte waar het licht kan komen". Deze prachtige mis heeft zelfs in de Abdij geklonken.

Vervolg op pagina 11



Vervolg van pagina 10

De hele gemeente weet van de mooie Kerst en Pasen bijdragen van het liturgiekoor, met ondersteuning van pianisten, zonder volledig zijn: Wilma van Wijk, Coby Lips en nu Karin Mooij.

En jullie, en graag betrek ik ook Hanneke erbij, organiseerden Liedmiddagen voor wie maar wilde zingen. Liturgiekoorleden hebben talloze muziekbundels thuis liggen!

Ja Jelle Jan, er is heel veel wat jullie hebben gedaan in de afgelopen jaren! Het koor heeft gezongen bij verschillende huwelijken, onder andere dat van jullie dochter, en ook bij het emeritaat van Kees Bijl in de Bavo, bij jubilea van jullie zelf en ik herinner me nog in de corona tijd dat we bij jullie 50-jarig huwelijk voor jullie deur een aubade hebben gebracht. Het liturgiekoor gaat ervoor! Gezelligheid onderling is ook belangrijk: een nazit na een groot optreden en jaarlijks thee en taart in jullie tuin.

Jelle Jan, als ik dit allemaal zo vertel en in herinnering roep, is het eigenlijk onmogelijk dat je stopt! Het zou een groot gat teweegbrengen! Deze muzikale bijdragen aan de vieringen binnen onze gemeente moeten gewoon door kunnen gaan, denk ik en hoop ik.

Daarom ben ik blij u als gemeente te kunnen vertellen dat Jelle Jan bereid is om dirigent te worden van een zogenaamd projectkoor. Dat betekent dat er meerdere keren per jaar een project zal zijn, waar een oproep voor gedaan zal worden en waar je op kunt intekenen. U hoort ervan, en ik wil graag met name de bassen en tenoren uitnodigen om mee te doen!

Jelle Jan, dank voor al je inzet en muzikale bijdragen voor onze gemeente en voor het koor tot nu toe. We hopen je nog vele malen als dirigent te mogen meemaken. Dus Jelle Jan, geen afscheid, wel dank! En daar hoort een cadeau bij. Namens de gemeente en namens de kerkenraad wil ik je een heel speciaal cadeautje aanbieden waar de muziek vanaf spat: een glazen muzieksleutel.

Dank je wel Jelle Jan! Ere wie ere toekomt! Jij hebt de toon gezet!

Willy Spaans

(Mijn naam is Monica Bouman, ik ben gastlid van deze kerkgemeente en bestuurslid van het Liturgiekoor. Mede namens het koor wil ik graag iets zeggen.)

We nemen vandaag afscheid van een unieke koorperiode onder de kundige en bezielende leiding van Jelle Jan Klinkert, onze Jelle Jan.

We zijn hem dankbaar dat ons koor de gemeentevieringen met vierstemmige liederen kon ondersteunen. Want vierstemmig zingen is meerstemmig zingen. Het gaat om de samenklank.

Hoe verschillend sopranen, bassen, tenoren en altten ook zijn, iedere keer, bij ieder lied de goede samenklank vinden - dat is muziek.

Je eigen partij zingen, maar ook goed afstemmen op elkaar; goed luisteren naar elkaar, samen zoeken en samen die bijzondere klank vinden - keer op keer op keer.

Vooral dat heeft Jelle Jan ons geleerd tijdens de vele repetities en uitvoeringen in deze prachtige kerk. Wij mochten het beleven.

U heeft het kunnen horen: het is de moeite waard om meerstemmig te kunnen zingen.

Dat geldt ook voor hoe we met elkaar samenleven: dat we onze eigen stem laten klinken, maar ook luisteren naar elkaar - om samen de juiste toon te vinden - voor meer harmonie in deze, onze samenleving.

**Muziek helpt, muziek troost, muziek spoort aan.
Dank aan Jelle Jan,
Dank aan u allen,
Dank aan allen met wie wij muziek brengen
in de samenleving.
Dat we meerstemmig mogen zingen
Dat we meerstemmig mogen samenleven.**



Voor de jeugd



Afbeelding: Doughwan Kim via Pixabay

Feestelijke picknick

Elkaar ontmoeten is een belangrijk onderdeel van kerkzijn met elkaar. Het is niet voor niets dat het koffiedrinken voor veel mensen het favoriete onderdeel van de kerkdienst is. Het is jammer dat we elkaar als ouders en kinderen zo weinig ontmoeten. Als je een keer een zondag niet kunt moet je weer een maand wachten. We willen kijken hoe we elkaar in de toekomst vaker kunnen ontmoeten en we beginnen met een

feestelijke picknick op zondag 7 juli na de dienst.

Alle ouders, kinderen van de kinderkerk, kinderoppas en Teens Group zijn van harte welkom. In de dienst stappen drie kinderen over van de kinderkerk naar de Teens Group. Het idee is simpel: iedereen neemt wat lekkers te eten mee, voldoende voor het eigen gezin. We brengen het eten dan samen en delen met elkaar. De kerk zorgt voor drinken, borden en bestek. Bij mooi weer picknicken we op het grasveld achter de Schakel, bij minder weer gaan we naar binnen. Neem ook een kleedje mee als je dat hebt. Voorafgaand aan de dienst is De Schakel open om je hapjes in de koelkast te bewaren.

Van harte welkom! Ook (juist!) als je niet zo vaak in de kerk komt! Het is altijd leuk om andere ouders en kinderen te ontmoeten.

Kind en kerk



2 juni hebben we met een gezellig groepje gepraat over "samen alles delen".

Zoals de vrienden van Jezus deden nadat de Heilige Geest in hen was gekomen, Die vrienden bleven nog steeds bij elkaar en deelden alles wat ze hadden met elkaar. Ze verkochten zelfs hun huis of hun land en brachten het geld bij Petrus, die het dan eerlijk verdeelde en er dingen voor kocht die ze samen nodig hadden, zoals eten en kleren. Zo wilden ze doorleven op een manier die Jezus hun had voorgedaan: voor elkaar zorgen en niet de een meer hebben dan de ander.

We bespraken hoe het zou zijn om al je spullen met elkaar te delen. Dat vonden we nog best moeilijk. Je geliefde speelgoed delen met andere kinderen. We probeerden het uit met snoep. Hoe voelt het als 1 kind wat krijgt en de anderen niet? Dat was niet fijn, samen delen voelde toch beter. En een zware tafel optillen lukte ook beter samen dan alleen. Net zoals een moeilijk bouwspelletje ook beter ging als je het samen doet. En... 1 takje kun je makkelijk breken, maar een bosje takjes niet.

Ook kun je op een vakantiewandeltocht soms hutjes gratis gebruiken om te overnachten., zagen we op foto's. Zo konden we zien en voelen dat "samen delen en samen doen" beter werkt dan alles alleen hebben en doen. En zo kunnen wij ook nu nog steeds mee doen met de mensen van de eerste kerk, door wel met elkaar te delen en te geven aan wie wat nodig heeft.

7 juli is de laatste kinderdienst van dit seizoen.

Dan stappen 3 kinderen van onze groep over naar de Tiengroep: **Noralie, Sarah en Willem.**

We gaan daar een fijn feestje van maken, al zullen we hen ook gaan missen bij ons. Ze deden altijd enthousiast mee, maar we wensen hen een mooi vervolg van hun levenspad!

We sluiten 7 juli af met een gezamenlijke picknick op het grasveld naast De Schakel. Tieners, kinderen en ouders, dat wordt gezellig!

Hierboven vind je meer informatie daarover. Tot ziens dan weer! En vast een hele mooie zomer gewenst! In september beginnen we dan weer met frisse moed.

Tieners op
pagina 13



Tieners

Het was best wel een ingewikkelde avond over de heilige Geest. Met de Bijbel op schoot lazen we verschillende teksten waarin Jezus de heilige Geest aankondigt. Met elkaar verzamelden we zo eigenschappen van de heilige Geest. Dat de belofte van Jezus uitkwam lazen we in de eerste hoofdstukken van Handelingen, over Hemelvaart en Pinksteren. We dachten na over de betekenis van de heilige Geest in ons leven. Eén van jullie noemde de heilige Geest een 'booster', zoals in het populaire spelletje Mario Cart. Je wordt door de 'booster' extra in beweging gezet, je krijgt een duwtje de juiste richting op en je voelt je weer energiek. De kracht van de Geest werd goed duidelijk in een potje 'blaasvoetbal', waarbij de bal op jullie ademkracht over het voetbalveld stuitte.



Blaasvoetbal

De laatste avond op 21 juni was een korte avond in verband met het EK voetbal. Zo hebben we er alweer ons tweede seizoen opzitten. We kijken allemaal erg uit naar zondag 7 juli, als er drie overstappers vanuit de PKC naar onze groep toekomen en ook iemand vanuit de Evangeliegemeente mee komt doen. Vier nieuwe tieners dus, blij mee!

Inspiratiefestival



Voorzijde programmaboekje

De kracht van Samenwerken

In navolging van de roadshows die vorig jaar door de Classis Noord-Holland werden georganiseerd kreeg dit op 15 juni een vervolg door een inspiratiefestival in de Cultuurkoepel in Heiloo. Vele gemeenten van het Gooi tot aan Texel kwamen hier bij elkaar. Ook onze gemeente was van de partij.

De kernboodschap is dat veel gemeenten te maken hebben met vergrijzing en krimp. Daardoor zijn er onvoldoende vrijwilligers om hun activiteiten draaiende te houden. Door juist (bestuurlijk) met elkaar samen te werken kunnen lokale kerken en daardoor de eigen identiteit behouden blijven.

De Classis ondersteunt van harte kerken die willen samenwerken. Aan de hand van diverse workshops werd het thema 'samenwerken' van meerdere invalshoeken belicht en zijn we in gesprek gegaan hoe we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. Ook hebben we mooie contacten gelegd met onze buurgemeenten.

Het was een inspirerende bijeenkomst dat afgesloten werd met een pakkende impressie door verhalenverteller Kees Posthumus en een door een Pop Up Choir ter plekke ingestudeerd lied. Dat maakte voor ons allemaal duidelijk dat zingen verbindt en een ultieme vorm van samenwerking betekent.

Anja van der Wiel, Rijk Verhoef en Arnold Faber



Kees Posthumus geeft tot slot een impressie van de dag

Diaconale collectes in juli

Zondag 7 juli: Diaconie

Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben, ontkomen haast niet aan het maken van schulden. Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid, wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in armoede doen minder vaak mee aan activiteiten, vanwege kosten voor vervoer, cadeaus, contributies en etentjes. Bijkomende problemen van armoede zijn verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk te hebben met zorgen over het heden, stress rond overleven, uitzichtloosheid en verlies aan toekomstperspectief.

De Diaconie helpt waar geen helper is.



Zondag 14 juli: Straatkinderen Kathmandu

De Stichting Straatkinderen van Kathmandu is opgericht door onze plaatsgenoot Lies Vink. In maart 2008 heeft Lies een kindertehuis in Kathmandu Nepal opgezet: Marinka Children Home. Omdat er grote behoefte was aan meer plaatsen voor straatkinderen, werd in november 2010 een nieuw kindertehuis geopend: Tiom Laura Home. Er wonen daar nu 80 kinderen. De kinderen worden in kindertehuizen verzorgd en krijgen daar scholing. Een project waar wij als gemeente ons al jaren mee verbonden weten.



Zondag 21 juli: Voedselbank IJmond

Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting in 2006 deze steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken. Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid.



Voedselbank IJmond-Noord stelt zich tot doel om voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat deelnemers weer zelfredzaam worden.

Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en MEE & de Wering de intake van onze deelnemers. Zij helpen mensen de regie over het eigen leven (terug) te krijgen.

Zondag 28 juli: Stichting Asmik



Armenië



De naam Asmik komt van een meisje met een beperking en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting Asmik in Armenië. De diaconie ondersteunt in Armenië de activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor kinderen met een beperking waar de afstand naar passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders van kinderen met een beperking tips om zelf de noodzakelijke hulp te geven.

Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening **NL22 RABO 0311 9699 92** t.n.v. Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

Diaconale collectes in augustus



Zondag 4 augustus: Dovenpastoraat

Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) Het IDP wordt gerund door vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door bijdragen vanuit de kerken die aan het IDP zijn verbonden. Helpt u mee om dit kunnen blijven doen.

Zondag 11 augustus: Pakistan, christenen staan sterker in hun geloof

Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee. Via het programma Zending steunt Kerk in Actie onder andere christenen in Pakistan.



Zondag 18 augustus: Stichting Aleh

Stichting Aleh-ADI in Israel. ALEH is een netwerk van vier organisaties met als statutaire doelstelling "Het verlenen van steun aan meervoudig gehandicapten in Israël.", kinderen met een ernstige cognitieve (verstandelijke) en fysieke beperking en complexe medische condities wonen en krijgen geavanceerde medische, educatieve en rehabilitatieve zorg. Sinds 1982 heeft ALEH een enorme groei doorgemaakt, maar ook een toenemende diversificatie en specialisatie. Om verdere groei mogelijk te maken en het netwerk optimaal operationeel te houden, hebben de besturen gezamenlijk besloten om als twee aparte netwerken verder te gaan.

ALEH Jerusalem en ALEH Negev zullen verder gaan in een nieuw netwerk onder de naam 'ADI' ('juweel' in het Hebreeuws). De vestigingen in Bnei Brak en Gedera zullen doorgaan onder de bestaande naam 'ALEH'. Wat de zorg betreft voor de aan ons toevertrouwde baby's, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen zal deze wijziging geen verschil uitmaken. 'Stichting ALEH Israël', de Nederlandse steunstichting, heeft na beraad besloten om de afdelingen in de Negev en Jeruzalem te blijven ondersteunen. Dit omdat bijna alle supporters juist bij deze twee afdelingen betrokken zijn, hetzij middels bezoeken, ge-oormerkte giften, vrijwilligerswerk, verhalen in de media en Nederlandse projecten zoals de zorgboerderij. Op termijn zal de stichting dan ook haar naam veranderen naar 'Stichting ADI Israël'.

Zondag 25 augustus: WijDeKerk

Stichting Wijdekerk Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-persoon of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Hierbij staat LHBT+ voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en + voor een andere genderidentiteit of een andere seksuele gerichtheid (tussen gelijkwaardige personen). Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site. We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk

Zomerfilms

Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat Kiki Kint weer de jaarlijkse zomerfilms organiseert voor thuisblijvers en andere belangstellenden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek.

De data voor de Zin in filmavonden zijn 31 juli en 7, 14 en 21 augustus.

De avonden vinden weer plaats in **de pastorie van de Pancratiuskerk.**

De inleiders zijn:

- 31 juli: Ron Hopman
- 7 augustus: Monica Bouman
- 14 augustus: Rik Willemsen
- 21 augustus Phil Kint

De films zijn nog niet bekend.

De broodmaaltijd met soep begint om **18.00 uur** en de film om 19.00 uur.

Maximaal 40 deelnemers en de kosten bedragen € 6,00 per avond

Opgave bij Hennie Brugman: 06 4182 0710 of hennie.brugman@ziggo.nl

Programma Raad van Kerken Castricum 2024 - 2025

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch.

We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping. Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

- Op Vredesavond 15 september is de opening van de expositie Vrede van Anna Troost in de Dorpskerk
- Op vrijdagavond 20 september is er een optreden van Feest der Poëzie over Henriëtte Roland Holst bij boekhandel Laan.
- In het najaar zijn er op drie maandagmiddagen workshops van het Huis van Vrede in het Parochiecentrum.
- Elk seizoen geeft ds. Rik Willemsen een cursus over Geloven.
- Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert vanaf oktober elke 2de donderdagmorgen van de maand poëzie van Wislawa Szymborska.
- 'Achterom' treedt zondagmiddag 20 oktober op in de Dorpskerk.
- Op woensdagavond 13 november spreekt Corinne Groenendijk over haar boek 'VerduurSamen met Franciscus'.
- Op Kerstavond en is er weer een oecumenisch vesper in de Dorpskerk om 21.00 uur m.m.v. het Oecumenisch Projectkoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert.
- Arjan Broers, pastor van de Dominicuskerk, vertelt op dinsdagavond 25 februari over zijn boek 'De beste helft'.
- Op woensdagavond 26 maart houdt Angelique Rijlaarsdam, pastor van Dijk & Duin, de Braamboslezing over Henri Nouwen.

Het volledige programma vindt u binnenkort in het RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum



Bijbelvertaaloverzicht per 1 januari 2024

Van het NBG ontvingen wij bijgaande afbeelding met het bijbelvertaaloverzicht.

Het geeft een leuk inzicht in de verspreiding van de bijbel in vele talen.

Het NBG steunde afgelopen jaar 29 vertaalprojecten, o.a. die van de Papiamentto-vertaling voor Aruba.



Bron: NBG. Bron grafiek: UBS

De kerk rondom



Op 14 juli wordt in de Dorpskerk een tentoonstelling geopend met als thema "De Kerk Rondom". Tekeningen en aquarellen van Nico Lute.



We zien kerkgebouwen in de onmiddellijke omgeving van onze dorpskerk en plaatsen die voor de opkomst van het Christendom belangrijk waren zoals de Adelbertuskerk in Egmond Binnen. We zien tekeningen en aquarellen van kerken in Uitgeest, Heiloo en Egmond. Nico is jarenlang tekenleraar geweest in Beverwijk, geeft nu les bij Tintoretto in Heiloo en is als lid actief bij Perspectief.

De tekeningen en aquarellen zijn gedurende de zomerperiode t/m 25 augustus 2024 te bekijken.

Namens de kunstcommissie
Frans van Meggelen

Uniek Studium Generale

Uniek Studium Generale in de provincie Noord-Holland

Het Studium Generale is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat een aantal "afgestudeerde" cursisten van de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) het jammer vond dat deze nu afgelopen was. Ze wilden meer! Het ging daarbij met name om verdieping en verbreding. Iedereen met belangstelling voor religie is welkom. Net als bij TVG is vooropleiding of kerkelijke binding niet vereist. Maar het Studium Generale is niet alleen voor ex TVG-cursisten. De lessen gaan over boeiende en vaak actuele onderwerpen die in relatie staan tot christelijk geloof en kerk. Het Studium Generale heeft geen vastomlijnd programma. Cursisten geven zelf aan wat hen boeit. De coördinator zoekt bij deze onderwerpen een gekwalificeerde docent.

De lessen (meestal drie in één blok) gaan door als er minimaal 10 aanmeldingen zijn voor het betreffende blok. In het cursusjaar 2024 – 2025 worden vier blokken van drie donderdagochtenden (10.00 – 12.30 uur) aangeboden in de Paaskerk in Amstelveen (Augustinuspark 1). De Paaskerk is goed bereikbaar per openbaar vervoer (tram 25 en diverse bussen). Parkeren is kosteloos en kan tot vlak voor de ingang van het kerkgebouw.

Over de inhoud van data van de blokken het volgende:

- Blok 1: Nederlandse Bijbelvertalingen; docent: dr. Jaap van Dorp; data: 12, 19 en 26 september 2024;
- Blok 2: Joodse feestdagen, docent: drs. Adri van der Wal; data: 14, 21 en 28 november 2024;
- Blok 3: Het beeld in de christelijke spiritualiteit; docent: prof. dr. Wessel Stoker; data: 9, 16 en 23 januari 2025;
- Blok 4: Ontstaan en ontwikkeling van Oosterse kerken; docent: Rob Mascini; data: 6, 13 en 20 maart 2025.

De kosten per blok van drie ochtenden bedragen € 75,00. Voor het volgen van alle vier blokken is € 250,00 verschuldigd. Voor echt)paren geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen. Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of kunt u mail sturen naar mev. M. Lok (e-mail: lok-funcke@hetnet.nl). Op uw verzoek sturen we dan een uitgebreide studiegids. Deze is ook verkrijgbaar bij Mineke Ramaker.

Werkgroep Ouderen Contact

Net als voorgaande jaren haalden we voor deze laatste bijeenkomst voor de zomer van de Werkgroep Ouderen Contact, de prachtige theepotjes en Engelse kopjes uit de kast. We gingen weer een high tea bereiden. De leiding is aan het bakken en kokkerellen gegaan om onze gasten allerlei lekkers voor te kunnen zetten. Nel heette ons hartelijk welkom en las van Guy Dilweg het gedicht "De zomer" voor. Toen kwamen de etagères met zoete- en later hartige hapjes op tafel. Dat viel enorm in de smaak en er is die middag heerlijk gesmuld.

Tussendoor was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en aan het geroezemoes in de zaal, hoorde je dat er gezellig werd gepraat.

Fijn was dat Anja van de Wiel, onze pastoraal ouderling, deze middag bijwoonde. Met het gedicht "Verbondenheid" van Marinus van den Berg liet zij ons voelen dat het niet vanzelfsprekend, maar wel belangrijk is, dat we deze middagen organiseren.

Goed om op deze middag ook oog te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Zo hebben we gecollecteerd voor Grannies for Grannies, waar royaal voor is gegeven.

Sabine sloot deze leuke gezellige middag af met het voorlezen van "Het leven in juni" van Marjoleine de Vos.

Omdat wij pas in **september** weer een bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact hebben, sluit ik nu af met de woorden van Marinus van den Berg "**Vier deze zomer de levenskunst van de verbondenheid**".

Marieke Meijer



Maal en Verhaal



Als U dit leest, is de laatste Maal en Verhaal voor de zomermaanden alweer geweest. Na de zomer gaan we verder op **maandag 23 september 2024**. We beginnen in De Schakel om **18.30 uur**; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten zijn nog steeds € 8,00. En alvast voor de agenda's: de volgende Maal en Verhaal is **21 oktober**.

Opgave graag uiterlijk donderdag 19 september bij Han van Konijnenburg, tel. 658190, of via de email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (uiterlijk donderdag 19 september) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar aanschuiven.

En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

Dank

Lieve mensen,

De afgelopen weken hebben velen van jullie met ons meegeleefd en het verdriet over het verlies van Kees met ons gedeeld.

Graag wil ik jullie allen hiervoor bedanken, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen.

Jullie medeleven – in persoon, schriftelijk of telefonisch – was een geweldige steun, die wij als heel warm en troostrijk hebben ervaren.

Met een hartelijke groet aan jullie allen,

Liesbeth Bijl

Ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk op 9 mei bracht Ernst Mooij ons namens de kerk een prachtig boeket bloemen en een door velen ondertekende kaart met gelukwensen.

Hartelijk dank voor alle goede wensen en gaven.

We zijn dankbaar dat wij nog samen zijn en ons bewust dat niet iedereen dat mee mag maken.

Antje en Hans Ebels

Het was een fijne verrassing aan het einde van de kerkdienst toen diaken Rijk Verhoef op zondag 2 juni in de kerkdienst vertelde dat de mooie veelkleurige bos bloemen die op het altaar stond, bestemd was voor Trudy van Berkum, die in de kerk aanwezig was. Trudy vond de bloemen prachtig en heeft het boeket, de bijbehorende kaart met de vele namen, en de woorden van Rik, als hartverwarmend ervaren. Ze vroeg mij om u, namens haar, hartelijk te bedanken.

Marri Huisman

Op 1e Pinksterdag waren wij niet in Castricum. Tot mijn verrassing kreeg ik van Lini de Waard een berichtje dat ik de bloemen uit de kerk gekregen had. Lini heeft ze voor mij in ontvangst genomen en verzorgd. De volgende dag heb ik dit mooie boeket bij haar opgehaald. Bedankt voor de waardering voor het werk dat ik o.a. samen met Dick en veel bezorgers van Over en Weer kan doen. De kaart met veel bekende namen geeft weer energie om door te gaan.

Elly Ravestein

DE KERK IS OPEN
voor wie steek jij een kaarsje aan?



Loop gerust binnen voor...
...een moment van stilte en rust
...het aansteken van een kaars
...een luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk
...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur

Adressen en personen



Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl



Telefonisch te bereiken op werkdagen behalve op maandag (vaste vrije dag).

Pastor:

Pastor Eveline Masetti
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl



Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:

Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139

De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714

Koster
Talin Artin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: IJmte van Gosliga
06 50236206
van.gosliga@ziggo.nl



Kerkelijk Bureau:

voor het doorgeven van verhuizing, wijziging mailadres, geboorten, huwelijk / partnerschap, overlijden, en registratie van abonnementen
Over en Weer.

Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:

www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:

facebook.com/PKcastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter (a.i.): Frans van Meggelen
(0251) 658434
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:

Voorzitter (a.i.): Johan Streefland
Secretaris: Johan Streefland
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:

Contactpersoon:
jeugdouderling Marjan Quaak
06 12643366
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen

Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie

Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk

Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken

Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:

Henk Meijer
06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van pastorale aard; tevens voor informatie over de Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC

Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
f.n.v. Protestantse Gemeente
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:

Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
Willy Spaans,
(0251) 836835