



# OVER EN WEER

*Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum*

September 2024



Protestantse Kerk  
Castricum



## Inhoud

- 3 Ter overweging
- 6 Uit de kerkenraad
- 8 Vanuit de pastores
- 11 Terugblik op 23 juni
- 12 Nieuwe website
- 13 Startzondag
- 14 Inlia
- 16 Jeugd
- 22 Kunst in de kerk
- + de overige artikelen

## Colofon

### Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma  
Peter de Zeeuw

### Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15  
1901 DD Castricum  
Tel: 0251 656514 / 06 30747080  
overenweer@pkcastricum.nl

### Bezorgdienst:

Coördinatrice mw. E. Ravestein  
Piet Heinlaan 35  
tel. 674410

### Kopij inleveren, uiterlijk:

13 oktober, 18.00 uur

### Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
13 oktober	26 oktober
10 november	23 november
8 december	21 december

### Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Collecte 22 september: Syrië. Kinderen van vluchtelingen leren zich weer te uiten

### Voorwoord

Welkom terug bij Over en Weer. Voor u ligt de eerste editie van het nieuwe kerkelijke seizoen. Dat merkt u onder andere aan de informatie over de startzondag en het begin van diverse activiteiten. Er wordt zelfs al vooruitgekeken naar 2025: er is informatie over een Taizé-reis en over de uitvoering van de Messias door de Witte Duif.

We kijken ook nog even terug naar de weken voor de zomervakantie. Allereerst was daar de bijzondere dienst op 23 juni waarin o.a. Toon Mans belijdenis deed van zijn geloof en tot voorzitter van het College van Kerkrentmeesters werd benoemd. Dat gaf ons de gelegenheid om van zowel de oude als van de nieuwe burgemeester van Castricum een foto te plaatsen, want op 13 juli was er een ontmoeting met de Burgemeester en de wethouder van Sociale Zaken van Castricum (zie pagina 11).

Met de mooie 'ter overweging' van pastor Eveline Masetti en de vertrouwde rubrieken, met o.a. veel informatie vanuit de kerkenraad, is deze Over en Weer een goede start van het nieuwe seizoen, we hopen weer veel boeiende edities van ons kerkblad te kunnen maken. We wensen u veel leesplezier.

De redactie

Afbeelding voorpagina:  
Sint-Annakerk, Krakau Polen



# Ter overweging

## Reisgenoten

Een reisgenoot kan zijn iemand met wie je vast op reis bent, met wie je de vakantie uitstippelt, voor wie je zorgt, die voor jou zorgt, je geliefde, een gezinslid, familie of een goede vriend of vriendin.

Een reisgenoot is evengoed iemand die even bij je is als je op reis bent. Een reisgenoot is ook diegene van wie jij weet op wie je kunt vertrouwen, die jou kent als geen ander, die jou steunt als je dat nodig hebt, die de bron is van ons bestaan en tegelijk ongrijpbaar, vluchtig en soms onzichtbaar.

In Marcus 6: 45-52 lezen we over Jezus en de leerlingen, reisgenoten van elkaar. Jezus stuurt de leerlingen weg en gaat de berg op om te bidden. Als jij iets schokkends meemaakt, tot wie richt jij je dan? Kun je je voorstellen dat je alleen wilt zijn, om tot jezelf te komen? Je wordt geconfronteerd met een verlies van iemand dichtbij, die je zag als je wegbereider. Dat is rouw, verdriet. En je vraagt je af welke betekenis dat voor jou heeft. En welk effect het heeft op jouw leven. Je voelt je kwetsbaar.

De leerlingen zijn bij het vallen van de avond midden op het meer. Aan het einde van de nacht, dat is dus uren later, was Jezus kennelijk van de berg afgedaald en zag dat de leerlingen niet vooruit kwamen door de harde wind. Zij kwamen niet aan land en raakten in paniek. Jezus kwam tot hen en bracht hen tot bedaren, de wind ging liggen en ze roeiden naar de kust. Misschien moeten we het symbolisch duiden: Jezus gaat de berg op om tot zichzelf te komen en de storm, tegenwind en paniek die de leerlingen doormaken symboliseert de strijd die Jezus levert. En het moment dat hij, biddend tot God, tot zichzelf komt, het einde van de nacht, dus de duisternis, is het moment dat de storm gaat liggen. Nog even de laatste zinnen van het evangelie: "Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren." Dat gaat over de leerlingen en ook over ons, als we het verhaal over de broodvermenigvuldiging en het lopen over water niet kunnen duiden. Ieder van ons, kent tijden van paniek, dat je bang bent, dat je niet meer weet of het ooit goed komt, of erger: dat je zeker weet dat het nooit meer goed komt. Als je een dergelijke intense levenservaring vaker meemaakt, raak je minder in paniek, omdat je groeit in ervaring en zelfvertrouwen. Je weet dat als je vasthoudt aan wat je weet en aan wie je vertrouwt dat het goed zal komen. Nou ja, weten is teveel gezegd, want je weet het niet, maar je gelooft het wel. En dat is de kern: je geloof is wat je redt.

In ons diepste wezen zijn wij, mensen, bange wezens. Bang om alleen te zijn, bang om achtergelaten te worden, bang om honger te hebben, bang om het niet goed te doen, bang om bedreigd te worden, bang om ziek te worden, bang om pijn te hebben, bang om dood te gaan.

Ons antwoord daarop is te geloven dat er iets is dat groter is dan wij en dat ons leidt. De kunst is om ons daarop te verlaten als we bang zijn. Als we een grote hongerige menigte zien die gevoed moet worden. Als we in een storm op een meer zijn. Als een naaste van ons overlijdt. Als je ziek wordt. Als je bang bent.

We bewonderen mensen die standvastig zijn in tijden van paniek, want die doen recht aan de beste versie van zichzelf. Misschien is dát wel de opdracht: overwin je angsten en wees de beste versie van jezelf.

Want we weten dat angst een slechte raadgever is. Angst leidt tot kleinheid, tot afgunst, jaloezie, tot het stelen van het brood van de ander omdat je zelf honger hebt, terwijl je je ook kunt afvragen hoe je meer broden kunt krijgen zodat je beiden te eten hebt. Liever iets doen waarmee je je inzicht vergroot dan iets waarmee je je macht vergroot voor heel even. Houd de grote lijnen in gedachten, dan komt het wel goed.

Als reisgenoten zijn we onderweg om te leren van het leven, elkaar op te bouwen en er voor elkaar te zijn in liefde!

Pastor Eveline Masetti

# Kerkdiensten in de Dorpskerk

## 1 september

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderkerk en oppas  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Nieuwe vormen van kerk-zijn

## 8 september

10.00 Ds. Rik Willemsen  
1e collecte: Borderline Europe  
2e collecte: Het hele jaar door  
met jongeren op weg

## 15 september Vredesdag, i.s.m. de Raad van Kerken

10.00 Ds. Dick van Arkel  
Opening expositie  
1e collecte: Columbia - Seksueel misbruik  
van jongeren stoppen  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 22 september Startzondag

10.00 Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen  
M.m.v. het projectkoor  
met kinderdienst + oppas  
1e collecte: Syrië - Bouw de kerk  
in Syrië weer op  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 29 september

10.00 Pastor Eveline Masetti  
1e collecte: Stichting Asmik  
2e collecte: De kerk zoekt jongeren op

## 6 oktober Israëlzondag

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas  
1e collecte: Jongeren bouwen  
aan een cultuur van vrede  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).  
Zie ook [www.omroepcastricum.nl](http://www.omroepcastricum.nl)  
De live-stream video-uitzending is te volgen via [www.pkcastricum.nl](http://www.pkcastricum.nl)

# Gemeenschapsvieringen Parnassia



## In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

### 8 september

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

### 22 september

10.00 uur Pastor Anton Huisman

### 6 oktober

10.00 uur Pastor Anton Huisman  
M.m.v. Connection uit Castricum

# Bij de diensten in september

In juni lazen we een aantal zondagen uit het boek Handelingen. Een boek waar we vaak niet verder in komen dan hoofdstuk 1 en 2, over Hemelvaart en Pinksteren. We hoorden over apostelen, diakenen en martelaren. Op veler verzoek gaan we na de zomer verder met vier zondagen Handelingen. Vanwege een aantal bijzondere diensten in September lukt het niet om er een aaneengesloten geheel van te maken. We lezen daarom twee zondagen in september en twee zondagen in oktober uit Handelingen. Dat komt eigenlijk ook wel mooi uit: op Israëlzondag, 6 oktober, kunnen we hierdoor aandacht besteden aan de joodse wortels van het christendom. Een thema dat duidelijk in Handelingen naar voren komt. De discussies van toen klinken vandaag de dag nog door.

We hervatten onze serie uit Handelingen op

**zondag 1 september** en horen Handelingen 11:1-18.

Petrus wordt in Jeruzalem op de vingers getikt omdat hij zowel binnen als buiten het jodendom redding predikt. Een thema dat in de volgende hoofdstukken steeds blijft terugkomen en ook in de brieven van Paulus uitgebreid aan bod komt. Petrus is zelfverzekerd: het nieuwe leven is er voor iedereen. Op deze laatste zondag van de zomervakantie starten we het jeugdwerk weer op. Er is kinderdienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor hun jongere broertjes en zusjes.

Op **zondag 8 september** is de dienst voorbereid met 'Samen Bijbellezen', waar iedereen die dat wil bij aan kan schuiven. Zie elders in dit blad de uitnodiging.

We schepen in met Paulus richting Antiochië en kijken over zijn schouder mee. We horen Handelingen 13:13-16 en de verzen 32-52, waar Paulus te werk gaat zoals hij altijd te werk gaat in een nieuwe stad.

Hij kiest de synagoge als uitvalsbasis. Er wordt in eerste instantie enthousiast gereageerd maar dit succes heeft ook een keerzijde: voor de leiders van de synagoge voelt het succes van Paulus als concurrentie. Paulus en Barnabas moeten weer vertrekken maar de heilige Geest blijft in Antiochië rondzweven.

De jaarlijkse vredesweek van Pax vieren we met de opening van de expositie 'vrede' op **zondag 15 september**. Kunstenaars Anna Troost toont werken die te maken hebben met inlevingsvermogen, het willen en kunnen begrijpen van de ander. Een artistieke invulling van het landelijke thema van Pax: 'Samen voor vrede. Nu!' Het liturgisch materiaal reikt Lucas 5:17-26 aan als lezing voor deze vredeszondag. De oecumenische viering wordt geleid door een bekend gezicht: ds. Dick van Arkel uit Leusden.

**Zondag 22 september** vieren we onze jaarlijkse startzondag. We ontmoeten elkaar rond het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. We gaan op verschillende manieren aan de slag met het thema, voor ieder wat wils. Een projectkoor neemt ons mee in het zingen van een aantal nieuwe liederen en met twee gemeenteleden praten we over vernieuwingen binnen de kerk en momenten in hun leven waar Gods nieuwe Koninkrijk al even oplichtte.



De PKN suggereert Matteüs 20:1-16 als lezing, over de werkers in de wijngaard. Uiteraard zijn de kinderen ook welkom bij deze start van het nieuwe seizoen. We blijven met elkaar gezellig in de kerk en kunnen daar knutselen en spelen.

**Op zondag 29 september** gaat het over afdwalen of op de juiste weg blijven. Veel bekende uitspraken komen we tegen in Marcus 9: 38-50. Gruwelijke beelden van afgehakte ledematen en uitgerukte ogen. Je zou bijna vergeten dat het hierbij gaat over een oproep om met elkaar in vrede te blijven leven.

## Projectkoren

**Allerzielenvesper 2 november 19.30 uur**

Wij nodigen u uit om mee te zingen in het "troostkoor" onder leiding van Jelle Jan Klinkert bij de vesper met Allerzielen op **zaterdagavond 2 november** aanstaande. Tijdens deze vesper gedenken we alle overledenen die ons dierbaar zijn.

Misschien hebt u als gemeentelid of als zanger wel een lied wat u graag zou willen zingen of horen. Een lied dat u als troostend ervaart? Wilt u dat dan doorgeven aan Ria Ritzema ([ria@ritzema.org](mailto:ria@ritzema.org))?

De repetitieavonden zijn in overleg met Jelle Jan Klinkert gepland op **maandagavond 7, 14, 21 en 28 oktober in De Schakel van 19.30-21.00 uur**.

Fijn als u zich aanmeldt bij Monica Bouman ([bouman.monica@gmail.com](mailto:bouman.monica@gmail.com)).

Van harte welkom!

Informatie over het projectkoor voor de startzondag vindt u op pagina 10.

# Uit de kerkenraad

Donderdagavond 4 juli kwam de kerkenraad weer bijeen. Fijn dat de nieuwe voorzitter van het CvK in de persoon van Toon Mans in ons midden was! En we mochten de werkgroep vieringen welkom heten: Ria Ritzema en Anneke Cusell. Na het aansteken van de kaars met de bede om inzicht en wijsheid bij ons samen zijn, opende Ria de vergadering met een bezinning over het thema: "hoe spreek je God aan?". Doe je dat vertrouwelijk, eerbiedig, huiselijk? Het was mooi om daar in groepjes met elkaar over te spreken. Zoals iemand opmerkte, het heeft te maken met hoe je zelf persoonlijk je relatie met God beleeft.

Ons eerste agendapunt was het nieuwe beleidsplan van de werkgroep vieringen. Ria leidt het in. Het is een ambitieus plan, met als doel de actualiteit én de samenleving in de viering terug te zien en te horen. Er wordt opgemerkt dat de taal van de kerk voor "mensen van buiten" vaak onbekend of niet te begrijpen is. Om die mensen te bereiken, zal gezocht moeten worden naar andere vormen van kerk-zijn en niet afhankelijk moeten zijn van de viering. Het gaat erom dat iemand beleeft dat het over hem en haar gaat, dat het resoneert met het eigen leven. Belangrijk is dat we toegankelijk proberen te zijn, in woord en daad. Dit geldt zowel voor nieuwe jongeren als nieuwe ouderen. De werkgroep zou graag wat meer afwisseling zien in de vieringen. Die input zou uit de gemeente kunnen komen en zal vervolgens worden ondersteund door de werkgroep. Maar op dit verzoek komt weinig reactie vanuit de gemeente. Er worden nu in de kerkenraad wel suggesties gedaan. Belangrijk is dat mensen willen meedenken. Ook in onze gemeenschap bestaan verschillen: het is zoeken naar de weg van aansluiten bij de traditie en tegelijk komen tot vernieuwing. Het geloofsgesprek wordt genoemd als belangrijk punt. Daar ziet de werkgroep de verbinding met de werkgroep pastoraat. De vraag wordt gesteld of gespreksgroepen over geloven altijd begeleid moeten worden door de predikant. Dat zouden ook gemeenteleden zelf op touw kunnen zetten. Uiteraard komt de kerkmuziek aan de orde en de kwetsbare positie van de koren. In de komende jaren zullen we daar zeer alert op moeten zijn. Met dank wordt het beleidsplan van de werkgroep vieringen aangenomen door de kerkenraad voor de komende 4 jaar.

Op de agenda staat vervolgens het jaargesprek met onze predikant Rik Willemsen. Hij heeft een helder en inzichtelijk verslag geschreven en een voorgesprek gehad met twee leden van de kerkenraad.

Het is een vol en druk jaar geweest voor Rik, door de scholing op Hydepark en door het ziekteverlof van collega Eveline Masetti. Dat gaf soms hoge werkdruk en vermoeidheid. De balans was eruit. Er moesten keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden. We hopen voor Rik dat de balans weer terugkeert nu Eveline aan het opbouwen is.

De vraag van Rik aan de kerkenraad is waar wij vinden dat zijn aandacht met name naar toe moet gaan. Jonge gezinnen en jongeren worden genoemd en de contacten met de scholen. Hij is bezig met het opbouwen van een netwerk, ook in het sociale domein van de BUCH. Dat kan hem tot steun zijn bij pastorale problematieken en zorgt voor meer zichtbaarheid van de kerk. Rik wil in overleg met de werkgroep communicatie proberen de "kerk in het dorp" meer gezicht te geven. Er worden ideeën genoemd, waarbij de werkgroep het voortouw neemt zodat het Rik weinig extra tijd kost. Het meedenken over het beleid van onze gemeente ervaart Rik als positief, als het "besturen" in balans blijft met het overige werk.

We spreken uit dat we blij zijn met onze dominee: we zijn zuinig op hem en steunen hem van harte.

Een korte onderbreking van de vergadering met een bezinning van Dick over Ds. Peron uit Rotterdam, die werkte onder de Chinese bevolking daar.

Eveline vertelt over haar gezondheidssituatie. Ze is blij dat ze steeds meer opknapt en weer terug is. Ze kijkt goed terug op de afgelopen week met uitvaart en dienst in de Dorpskerk. Ook wij zijn blij dat Eveline er weer is! In september hoopt zij weer al haar uren in Castricum aanwezig te zijn.

De voorzitter van het CvK neemt ons mee naar het ontruimingsplan van de Dorpskerk bij calamiteiten. Er zal eerst "droog" geoefend worden en de eerste oefening met de gemeente zal aangekondigd worden. De kerkenraad is tevreden dat er nu op veler verzoek een goed plan ligt.

Ook horen we dat er een nalatenschap aan de PKC is geschonken. Toon vertelt vervolgens over de nieuwe website en de ideeën die onderzocht worden voor digitale archivering. Er wordt hard aan gewerkt maar het is een hele klus. Binnen de groep Beeld en Geluid wordt met elkaar nagedacht over de aanschaf van nieuwe apparatuur. Deze moet vooral gebruiksvriendelijker zijn: ook een "buitenstaander" moet de knoppen kunnen bedienen.

vervolg op pagina 7

Over het beleid van de PKC, naar aanleiding van het gemeenteberaad jl. 25 juni, vertelt Arnold hoe we hier verder mee zullen gaan. Belangrijk punt is de menskracht: het vrijwilligersbeleid. Het zal op de teamdag van de kerkenraad mede het onderwerp op de ochtend zijn. Belangrijke opmerkingen op de "flappen" worden gedeeld met de werkgroepen. Elders in deze Over en Weer vindt u meer hierover. We waren als kerkenraad erg blij met de grote opkomst, ondanks dat het - vanwege het geluid - niet altijd makkelijk was om elkaar aan de tafels te verstaan. Bij een volgend gemeenteberaad zal ook rekening gehouden worden met mensen die overdag werken.

Dan komt er nog het een en ander van de werkgroepen aan de orde. Het College van Diakenen legt contacten met statushouders in overleg met de al bestaande contacten. Arnold vertelt dat er gedacht wordt aan een solidariteitsmaaltijd in de zomer, als vervolg op het moreel appel van de kerken. Daar wil de Diaconie aan bijdragen. Bij het Heilig Avondmaal zal aan het eind voor een iets andere vorm gekozen worden. De ouderling van dienst zal brood en wijn aanreiken aan de "bedieners". De werkgroep pastoraat heeft weer een kaartenactie verzorgd voor gemeenteleden die elders verblijven. In oktober zullen nieuw ingekomenen uitgenodigd worden voor een ontmoeting en ook de groep 60- en 70-jarigen krijgt een vervolg.

De werkgroep communicatie is druk bezig met alle folders, de website en wil een paar keer in het najaar opnieuw de kerkapp promoten na de viering. De werkgroep Jeugd en Jongeren heeft het rooster voor de gezinsdiensten klaar voor dit jaar en kijkt uit naar de picknick op 7 juli. Ook denken ze na over de "kliederkerk" als creatieve andere kerkvorm, mogelijk in combinatie met de Witte Duif en de Evangeliegemeente. Van de werkgroep Groene Kerk zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

Wie in de afgelopen maanden af en toe het luiden van de klok van de toren op zondagochtend gemist heeft, kan nu weer gerust zijn. Tijdens de werkzaamheden aan de toren was het niet altijd mogelijk om de klok te luiden. Met een verontschuldiging vanuit de burgerlijke gemeente is dit weer rechtgezet. Er zijn meerdere positieve en bijdragende brieven van gemeenteleden naar aanleiding van het gemeenteberaad. Deze worden doorgegeven aan betrokken werkgroepen. Een afvaardiging van de kerkenraad gaat naar de intrede van ds. Tjalling Huisman. Hij wordt op 14 juli verbonden als predikant aan Uitgeest-Akersloot en de Egmond.

Met de bede dat wij mens mogen zijn in Gods ogen en in die van anderen, besluiten we de vergadering. Het Licht blazen we uit en gaat mee in ons hart.

Namens de Kerkenraad.  
Willy Spaans

## Actualisering beleidsvisie PKC

Het is inmiddels alweer 3,5 jaar geleden dat we onze beleidsvisie 'Naar een nieuwe toekomst van de PKC' na een interactief proces hebben vastgesteld. Tijdens het gemeenteberaad van 25 juni hebben we u in een notendop geïnformeerd hoe er de afgelopen jaren in de diverse werkgroepen en colleges is gewerkt aan een levendige en veelzijdige gemeente en welke resultaten we met elkaar hebben weten te bereiken. Daar mogen we trots op zijn.

Tegelijkertijd beseffen we ons dat de tijd niet stilstaat. Tijdens het Inspiratiefestival van de Classis Noord-Holland van 15 juni werd ons een duidelijke kernboodschap voorgehouden nl. dat het steeds belangrijk wordt om ons te focussen op de vraag hoe we denken om te gaan met krimp en vergrijzing binnen de PKN. Dat gegeven legt o.a. een steeds zwaardere druk op onze beschikbare vrijwilligers. Het wordt dus de uitdaging om deze krimp niet te laten leiden tot een verstikkende kramp, waarin we willen blijven vasthouden aan wat ooit was. We realiseren ons dat duidelijke keuzes nodig zijn. We zullen dus nieuwe wegen moeten zoeken in organiseren en samenwerken. Dat worden belangrijke kernwoorden om de huidige vitaliteit vast te houden.

Met deze oproep in ons achterhoofd is tijdens de Kerkenraadsdag van 13 juli verdiepend over dit onderwerp gesproken. We hebben ons de nadrukkelijke vraag gesteld hoe we als PKC denken ook in de toekomst gezond en vitaal te kunnen blijven en wat we daarvoor nodig hebben. Juist deze centrale vraag zal dan ook de rode draad gaan vormen voor de actualisering van onze beleidsvisie. Een eenduidig antwoord is niet voorhanden, wel dat we er samen aan zullen moeten werken. In het najaar zullen we u nader informeren en uw mening hierover vragen.

Arnold Faber  
(Adviseur visie en beleid PKC)



# Vanuit de pastores



## verbinden luisteren bloeien

### Pastoraat

In de opbouwfase van pastor Eveline Masetti is ds. Rik Willemsen tot nu toe aanspreekpunt geweest in het pastoraat voor jong en oud. Met het aantal uren dat Eveline nu beschikbaar is, ligt het voor de hand om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke werkverdeling. Pastor Eveline Masetti is weer het eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en ds. Rik Willemsen voor gemeenteleden tot 80 jaar. We blijven samen met de pastoraal ouderling en de bezoekmedewerkers goed kijken naar de verdeling van het pastorale werk, zodat we zo goed mogelijk in kunnen spelen op de pastorale vraag.

### Kerk in het dorp

Voor de vakantie las ik dat iemand de kerkelijke gemeente vergelijkt met een boom. Dat is niets nieuws, want de boom komt bijvoorbeeld ook al voor als beeld in Psalm 1. De Psalm dichter vergelijkt de gelukkige mens met een boom die stevig geworteld staat aan stromend water. Dit geworteld-zijn doet de boom vrucht dragen en bloeien.

In het artikel dat ik las, staan de wortels ook voor een goede voeding, de bronnen waar wij als gemeente uit putten: de Bijbel en de traditie. Maar de schrijver voegt hier de functie van de bladeren aan toe. Door de bladeren worden zonlicht en koolstofdioxide omgezet in voedingsstoffen. De bladeren van een kerkgemeenschap zijn het contact met de buitenwereld. De buitenwereld is hiermee, naast het geworteld-zijn in de bron, een belangrijke voedingsbron voor een kerkelijke gemeente.

De schrijver waarschuwt met dit beeld voor vormen van kerk-zijn die zich enkel op één van die twee voedingsbronnen richten. Kerken die zich vol richten op Bijbel en traditie maar geen verbinding hebben met de buitenwereld. Of andersom: kerken die zich volop laten voeden door de buitenwereld maar de verbinding met hun eigen identiteit zijn verloren. Als bladeren en wortels met elkaar verbonden zijn, gebeuren er mooie dingen, aldus het artikel.

Oude bronnen kunnen weer gaan stromen.

vervolg op pagina 9



Afbeelding met water, wolk, boom, buitenshuis. Bron: Evgeni Tcherkasski via Pixabay



Een bekende verbinding tussen wortels en bladeren maakt Jezus zelf, als hij het in Matteüs 25 heeft over de naakten kleden, de hongerigen voeden en de vluchtelingen onderdak bieden: 'Alles wat jullie voor de minsten hebben gedaan, dat hebben jullie voor mij gedaan.'

Wat mij zelf aanspreekt in de toevoeging van de bladeren is dat de buitenwereld niet enkel gezien wordt als een behoeftige verzameling mensen die door de kerk geholpen moeten worden. Maar de buitenwereld wordt nadrukkelijk als voedingsbron neergezet. Dat vraagt dus om een ontvangende houding. Wat kunnen wij ontvangen in onze contacten buiten de kerk? Ik denk bijvoorbeeld nu aan de solidariteitsmaaltijd die wordt georganiseerd voor alle nieuwkomers in onze burgerlijke gemeente. Natuurlijk steken we als kerkgemeenschap de handen uit de mouwen om voor deze medecastriemers de helper te zijn waar geen helper is. Maar daarnaast is het verrijkend om onszelf de vraag te stellen hoe deze contacten ons als kerkelijke gemeenschap kunnen voeden en inspireren. Zo kan er ook in het nieuwe seizoen een mooie beweging ontstaan tussen onze wortels en onze bladeren.

### Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met pastor Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen.

### Beschikbaarheid pastores

Tijdens de afwezigheid van één van de pastores kan jong en oud contact opnemen met de pastor die op dat moment aanwezig is.

De pastoraattelefoon is ook beschikbaar.

## Taizé-reis 2025



Bron: [www.taize.fr](http://www.taize.fr)

Het is alweer een tijd geleden dat een groep jongeren vanuit onze gemeente een week in de kloostergemeenschap van Taizé is geweest. Oud-deelnemers die ik erover spreek omschrijven hun tijd in Taizé als waardevol, diepgaand en vormend. Voor sommigen heeft de ervaring in de kloostergemeenschap geleid tot een (weder)geboorte van het geloof. Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling.

Op initiatief van de PG Heemskerk organiseren de kerken in de regio een Taizéreis in de eerste week van de zomervakantie 2025 (13 juli - 20 juli 2025). De reis is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

Je leeft als groep mee met het ritme van het gemeenschappelijke leven – drie keer per dag met de broeders samenkomen voor het gebed, met andere jongeren deelnemen aan de ontmoetingen, maaltijden en gespreksgroepen.

Ben je tussen de 18 en 30 jaar en overweeg je deze bijzondere ervaring mee te maken? Wees dan van harte welkom op de informatieavond op **zondag 6 oktober, om 20.00 uur in de Dorpskerk te Heemskerk (Kerkplein 1, Heemskerk)**.

Onder andere Julian Borg en Danny van der Stel, die vaak in Taizé zijn geweest, zullen vertellen over wat een week in Taizé inhoudt. Voorafgaand aan de informatieavond is ook de maandelijkse Taizéviering, om 19.00 uur. Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met ds. Rik Willemsen



Bron: [www.taize.fr](http://www.taize.fr)

# Vanuit de werkgroep vieringen

## Startzondag - projectkoor en lunch

De startzondag komt eraan! Wilt u of wil jij mee repeteren in het projectkoor op zaterdagochtend **31 augustus, 7, 14 en 21 september?**

We oefenen in de **Dorpskerk van 10.00 - 12.30 uur** onder leiding van Jelle Jan Klinkert. Fijn als u zich op wilt geven bij Ria Ritzema ([ria@ritzema.org](mailto:ria@ritzema.org)) of Monica Bouman ([bouman.monica@gmail.com](mailto:bouman.monica@gmail.com)).

We zingen een aantal nieuwe liederen en ook 'gouwe ouwen'. We verheugen ons op een feestelijke zondag met als thema 'alles nieuw'.

Na de dienst willen we met elkaar lunchen en napraten. We vragen u om hiervoor iets mee te nemen dat makkelijk te delen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belegde broodjes, krentenbollen, wraps, uitdeelbare hapjes of fruit. Zelf gemaakt of zelf gekocht, dat maakt niet uit. Het gaat om het delen.



## Samen Bijbellezen

Na een korte zomerstop gaan we vanaf september weer maandelijks 'Samen Bijbellezen'. We lezen met elkaar de teksten voor zondag 8 september. We reizen met Paulus en Barnabas naar Antiochië en horen hoe de verkondiging van Jezus in de synagoge wordt ontvangen. We lezen Handelingen 13:13-16 en de verzen 32-52 van hetzelfde hoofdstuk. Wat heeft de tekst ons te zeggen? Waar worden we geraakt en wat roept vragen op? Van harte welkom op **woensdag 4 september** om **10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur in De Schakel**. Laat je niet afschrikken: Bijbelkennis is niet vereist, nieuwsgierigheid is belangrijker. Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.

## Troostliederen gezocht

Zoals elders in dit blad te lezen is, willen we voor de Allerzielenvesper op 2 november weer een projectkoor vormen. Ook vragen we om mee te denken over het repertoire: wat is voor u een lied waaruit u of jij troost kunt putten? Welk lied zou je graag willen horen tijdens deze vesper? Het is fijn als u dat door wilt geven aan [ria@ritzema.org](mailto:ria@ritzema.org).

Namens de werkgroep vieringen,  
ds. Rik Willemsen

# Kerkenraadsdag

## Impressie van de kerkenraadsdag 13 juli 2024

Om 10 uur op zaterdagochtend kwamen we bij elkaar in het Schafflokaal van De Oude Keuken. De ochtend stond in het teken van beleid. Daarbij was de uitkomst van de gemeentemiddag van 25 juni en het beleidsplan van 2020-2023 leidend. We hadden boeiende en inspirerende gesprekken met elkaar, met name over de belangrijke vraag hoe we een vitale en gezonde gemeente kunnen blijven, ook op de langere termijn.

Elders in deze Over en Weer vindt u een meer uitgewerkte toelichting met betrekking tot het beleid van de komende 4 jaar.

Na een lekkere en gezellige lunch was er tijd en ruimte voor persoonlijk gesprek en ontmoeting. De vraag "waarom doe je wat je doet" stond centraal. Waarom heb je ja gezegd op de vraag of je ambtsdrager wil zijn, en wat raakt je in dit werk? Erg goed om in alle rust met elkaar hierover te kunnen spreken en elkaar te bevragen.



Aan de hand van het zogenaamde "deugdenspiel" bekeken we met welke deugd je persoonlijk en positief aan de kerkenraad kan bijdragen.

Met een goed en tevreden gevoel gingen we rond half vijf naar huis. Het was een waardevolle afsluiting van dit seizoen. Na de zomer pakken we de draad weer op. U hoort ervan!

Willy Spaans

## Terugblik: bijzondere viering op 23 juni.

Op zondag 23 juni beleefden we een bijzondere viering. We namen - na een lange staat van dienst - afscheid van de interim-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Frans van Meggelen.

Hij wordt opgevolgd door Toon Mans, die in deze dienst belijdenis van zijn geloof aflegde én bevestigd werd als ouderling-kerkrentmeester. Ook ontvingen Pepijn Stel en Peter Smid als nieuwe kerkrentmeesters Gods zegen.

We zijn als gemeente blij en dankbaar met deze nieuwe mensen en wensen ze alle goeds bij hun werk in onze kerk

Willy Spaans



## Ontmoeting met onze nieuwe burgemeester en wethouder voor sociale zaken.

Op 11 juli ontvingen wij - in klein comité - in de Dorpskerk burgemeester Ben Tap en wethouder Wilma van Andel. Wij hadden hen uitgenodigd om kennis te maken met de actieve gemeenschap van de Protestantse Gemeente. Na het bekijken van de Dorpskerk en de prachtige kerktuin dronken we koffie in De Schakel.

De burgemeester en wethouder waren zeer geïnteresseerd. In alle openheid bespraken we de zorgen die we hebben als we kijken naar het sociale domein. Het noodfonds, de voedselbank, de situatie van de statushouders, het was allemaal onderwerp van gesprek. Ook het moreel appel namens de gezamenlijke kerken kwam ter sprake. Gezamenlijk onderstreepten we de positieve en verbindende rol die we kunnen innemen als we "Kerk in het dorp" willen zijn.

We kijken terug op een constructief en positief gesprek, waarbij de moeilijke onderwerpen niet geschuwd werden.





# Nieuwe website voor onze kerk



Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. U zult zich misschien afvragen waarom dat nodig is. De website voldoet toch. Je kunt er toch alles op vinden. Wij, als webredactie, vragen ons wel eens af hoe vaak u naar informatie op onze website zoekt.

De huidige website is meer dan 10 jaar oud. Hij wordt de laatste jaren niet meer technisch onderhouden. Hij is qua uitstraling niet meer van deze tijd. Websites zijn o.a. veranderd van leessites, met veel informatie, naar kijksites. Zij waren wat informatie betreft gericht op de eigen doelgroep.

In het jaarplan van onze kerk staat o.a. dat we kerk willen zijn midden in ons dorp en dat iedereen welkom is. Onze website moet daarom veel meer naar buiten gericht zijn, mensen nieuwsgierig maken.

Vorig najaar heeft de webredactie samen met onze predikant en iemand uit het CvK gekeken naar iets nieuws. We hebben een aantal eisen geformuleerd waaraan de nieuwe website moet voldoen. Hij moet er aantrekkelijk uitzien, ook voor mensen van buiten de kerk. De informatie moet kort en bondig zijn en vooral gemakkelijk te vinden zijn. De website moet vooral ook goed leesbaar zijn op de mobiele telefoon. De website moet qua kleur passen bij ons kerkblad.

Verder hebben wij gekeken naar de opbouw van de pagina's, de structuur van het menu, het lettertype enz. We hebben tientallen websites van andere kerken bekeken.

Het bedrijf Human Content uit Amsterdam heeft voor de Protestantse Kerk een aantal sjablonen ontwikkeld.

We zijn een paar keer naar dat bedrijf geweest om ons te laten voorlichten en hebben tenslotte gekozen voor een bepaald sjabloon.

Nu moet dit kale sjabloon verder worden aangepast en worden gevuld met informatie. Wat moet er wel in en wat niet. Waar plaatsen we het en hoe. Dat is niet zomaar van de huidige website over te zetten.

Het is een heel werk. Ton Borst en ik zijn er iedere week een ochtend mee bezig. Gelukkig hebben wij technische ondersteuning van Leon Admiraal, ict'er van beroep, die als vrijwilliger ons bijstaat. Wij zijn heel blij met hem en hij is erg enthousiast en helpt ons om pagina's op een logische manier van tekst te voorzien en allerlei knelpunten op te lossen.

Wij vinden het belangrijk dat gemeenteleden met ons meedenken en kritisch kijken naar onze opzet en onze vorderingen. Er is daarom een klankbordgroep gevormd die eens in de twee maanden bij elkaar komt om met ons de voortgang te bespreken. Deze groep bestaat uit de redactie van Over en Weer, leden van de werkgroep communicatie, een vertegenwoordiger van het CvK en leden van de webredactie. Ook van onze predikant krijgen we waardevolle adviezen.

Het is de bedoeling dat de website in januari 2025 in de lucht komt. We liggen redelijk op schema om dit voor elkaar te krijgen.

Henk Meijer

# STARTZONDAG 22 SEPTEMBER:

**THEMA: ALLES NIEUW**



## Startzondag - projectkoor en lunch

Het projectkoor o.l.v Jelle Jan Klinkert zingt een aantal nieuwe liederen en ook 'gouwe ouwen'.

We verheugen ons op een feestelijke zondag met als thema 'alles nieuw'.

Na de dienst willen we met elkaar lunchen en napraten. We vragen u om hiervoor iets mee te nemen dat makkelijk te delen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belegde broodjes, krentenbollen, wraps, uitdeelbare hapjes of fruit. Zelf gemaakt of zelf gekocht, dat maakt niet uit.

Het gaat om het delen.

**22 september 2024, aanvang 10.00 uur,  
in de Dorpskerk te Castricum.**



**Protestantse Kerk  
Castricum**



# “De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten”

De overheerlijke geur komt je tegemoet. Het is een zomerse woensdagmiddag, midden in het centrum van Groningen. Tussen koffietentjes, universiteitsgebouwen en kleine winkeltjes ligt de Doopsgezinde Kerk, in het bijgebouw vertoont chef-kok Meteb zijn kunsten. Het is een maaltijd voor en door asielzoekers die INLIA opvangt in de stad Groningen.

Dat is een initiatief van de Doopsgezinde Kerk. Voorganger Nick Everts: “Het idee ontstond toen INLIA kerken opriep om asielzoekers noodopvang te bieden. Wij hadden geen leegstaand gebouw, maar wilden heel graag wat betekenen.” De band tussen de Doopsgezinde Kerk en INLIA gaat ver terug. In 1988 werd hier het Charter van Groningen ontworpen en ondertekend - de verbondstekst van kerken en geloofsgemeenschappen die partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers. INLIA kwam daaruit voort.

## Heel veel vlees

Meteb uit Jemen arriveert al vroeg vandaag. Straks boodschappen doen, maar eerst een kopje koffie in de kerk, met voorganger Nick, koster Gertjan en INLIA-medewerkster Henrieke. Meteb, kok van beroep, straalt bij het zien van de keuken. Vandaag kookt hij voor een man of 20, een makkie; in Jemen kookte Meteb wel voor 200 man.

Dat is te zien als hij even later met Henrieke boodschappen doet. In de supermarkt weet hij wat hij nodig heeft en dat is veel. Heel veel. Het is een cultuurding: grote porties en overdaad fungeren als blijk van welkom; ‘schuif maar aan, er is genoeg voor iedereen’.



**INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.**

Terug in de keuken toont Gertjan trots een enorme rijstkoker: “Gloednieuw, Meteb, je bent de eerste die hem gaat gebruiken.” Hij wordt gebruikt ook. Maar niet voor de rijst; het zijn grote stukken lamsvlees die erin verdwijnen. De rijst gaat in grote sledes de oven in. Meteb kookt met een glimlach van oor tot oor.

## Nederlands

Tegen zessen komen de gasten binnen; mannen uit Syrië en Jemen, leden van de kerk, een Turks en een Eritrees gezin. De beide gezinnen zijn nu een jaar in Nederland. Hun kinderen praten de taal opvallend goed. De ouders vertellen trots dat de juf met tranen in haar ogen vertelde hoe snel de kinderen Nederlands geleerd hebben.

De eerste keer dat de asielzoekers hier kwamen koken & eten was afgelopen december. De vrijwilligers van de Doopsgezinde Kerk stonden er klaar voor: ze koken elke maand voor daklozen en zouden dat nu ook doen voor de gasten van INLIA. Al snel bleek dat de asielzoekers heel graag zelf wilden koken. Henrieke: “Logisch ook, als je al een poos in de opvang zit zonder kookgelegenheid, ben je blij dat je een keer zelf kunt koken.”

## Kerstversieringen

Eenmaal in de actiestand hielden de asielzoekers nauwelijks meer op. Na afruimen en afwas hielpen ze de kerk aankleden voor kerst. Boom versierd, spuitsneeuw op de ramen. Nick: “Heel erg gezellig. En de kerk is nog nooit zo mooi aangekleed geweest!” Hij wil graag dat ze in december weer komen: “Maar dan mag er geen spuitsneeuw meer op de ramen, want daar hebben de vrijwilligers twee dagen werk van gehad om het er weer af te krijgen.” Er wordt smakelijk om gelachen en de afspraak staat.

## “Iedere week”

Naast de borden met rijst en vlees staan er schalen met garnalen in groentesaus, pittige dressing en platbrood op tafel. Het eten is verrukkelijk en het is enorm gezellig. Nick: “Van mij mag dit iedere week en dat zeg ik niet alleen vanwege het vlees.” Khalid uit Syrië: “De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten.” De arabiste naast hem voegt toe: “En van elkaar houden.”

Bron: INLIA



# Raad van Kerken Castricum

## Het Taizé-avondgebed

wordt vanaf 2 september weer iedere week gehouden **op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.**

We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars.

Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.



## Sacred Dance is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel.

De leiding is in handen van Corine Zwaan.

Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig.

Eerste avond: **9 september 2024 van 19.30 - 21.30 uur.**

Bijdrage: € 10,- per avond



## Oecumenische vrouwengespreksgroep



Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Wij komen **iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel** bij elkaar, dus deze maand op **12 september.**

De thee/koffie staat klaar om **13.45 uur** zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

## Zondag 15 september 2024 Oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek om 10.00 uur in de Dorpskerk te Castricum + opening Expositie Vrede

Voorganger Ds. Dick van Arkel



## Op vrijdagavond 20 september om 20.00 uur bij Boekhandel Laan:

Voorstelling door Feest der Poëzie over het werk van Henriëtte Roland Holst, vorig seizoen besproken tijdens de cursus Poëzie & Geloof.

Tijdens deze voorstelling over dichteres en socialiste Henriëtte Roland Holst (1869-1952) wordt zij gevierd met voordracht, theater, film en muziek.



Allereerst wordt er voorgedragen uit de bloemlezing uit haar dichtwerk 'De zachte krachten zullen zeker winnen', samengesteld door Elte Rauch en Simon Mulder.

Daarnaast zullen er liederen op teksten van Roland Holst, haar leermeester Albert Verwey en haar kompaan Herman Gorter uitgevoerd worden door sopraan Anne van Amerongen en pianist Daan van de Velde.

Ook verschijnt actrice Daphne Krijnen als Henriëtte Roland Holst om de verzamelde 'arbeiders' toe te spreken. Verder wordt een videoclip over het leven van Henriëtte Roland Holst vertoond.

Bijdrage: € 10,-

## Maandagmiddag 23 september van 14.00 - 15.30 uur in het Parochiecentrum:

### Introductie van workshops van Huis van Vrede Inspirerende levens & inspirerende woorden

In deze cursus staan we stil bij de levens en woorden van drie inspirerende leiders uit de vorige eeuw:

Mahatma Ghandi (1896-1948), Dag Hammarskjöld (1905-1961) en Martin Luther King (1929-1968).

Zij hebben ieder afzonderlijk, aan de wieg gestaan van grote maatschappelijke veranderingen. Ieder deed dat op een geweldloze manier en was daarin een levenskunstenaar. Diep bewogen vanuit een persoonlijk geloof werkten zij voor de lotsverbetering van personen, families en volkeren en voor een vreedzamere wereld. Cursusleiders zijn: Monica Bouman (PhD), kenner van het levenswerk van Dag Hammarskjöld en Mahatma Gandhi, Mahbooba Menapal, medisch specialist ouderengeneeskunde en Said Touhamini, student International Public Policy & Leadership en medewerker Huis van Vrede Almere.

Bijdrage: € 15,- voor 3 middagen (23 september, 21 oktober en 18 november 2024)

Het volledige programma vindt u in het RvK-programmaboekje en op: [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl)  
Aanmelden via onze website: [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl) of een e-mail sturen naar [info@rvkcastricum.nl](mailto:info@rvkcastricum.nl)



# Maal en Verhaal

 Maal en Verhaal



De eerste Maal en Verhaal na de zomermaanden is op **maandag 23 september 2024**. We beginnen in De Schakel om 18.30; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.

De kosten zijn nog steeds € 8,00.

En alvast voor de agenda's: de volgende Maal en Verhaal is **21 oktober**.

**Opgave graag uiterlijk donderdag 19 september bij Han van Konijnenburg, tel. 658190, of via de email: jtvk@kgk.nl.**

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (uiterlijk donderdag 19 september) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen. Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar aanschuiven.

En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

# Werkgroep Ouderen Contact

We hopen dat u een goede zomer gehad hebt. Wij van de Werkgroep Ouderen Contact zijn blij om u weer te ontmoeten. We hebben ons best gedaan om voor het komende seizoen een gevarieerd programma samen te stellen.

Op onze eerste bijeenkomst komt gitarist zanger en mondharmonica-speler Peter Dekker ons vermaken. Hij schrijft zijn liedjes zelf en omdat hij in de buurt woont zingt hij over voor ons bekende plaatsen. Het belooft weer een gezellige middag te worden.

Als u nooit eerder op een bijeenkomst bent geweest en is uw belangstelling gewekt, dan bent u van harte welkom deze middag bij te wonen. Een telefoontje naar Els van Soest (tel. 0251 657786) is dan fijn, zodat we weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen.

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact is op **dinsdagmiddag 3 september in De Schakel en begint om 14.30 uur**.

Marga Valk

# Voor de jeugd



Na de feestelijke overstapdienst op 7 juli hadden we dit jaar voor het eerst een ontmoeting met alle ouders en kinderen van de kinderoppas, kinderkerk en tienergroep. Met elkaar deelden we onze meegebrachte lunchcreaties. Het idee komt bij de ouders zelf vandaan, die op huisbezoek vaak aangeven behoefte te hebben aan contact met andere 'kerkgezinnen' maar om allerlei redenen niet kiezen om op zondag naar de kerk te gaan. De opkomst van ruim 30 mensen geeft aan dat deze vorm van kerk-zijn voorziet in een behoefte.

Het was leuk om te zien hoe oude banden aangehaald werden en hoe nieuwkomers zich laagdrempelig in de groep konden voegen. Vanuit de werkgroep Jeugd & Jongeren willen we het komend seizoen vaker dit soort momenten organiseren.

Houd de Over & Weer en Kerkapp dus goed in de gaten!

# Voor de jeugd

## Kind en kerk

De zomervakantie is alweer voorbij als je dit leest. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hadden, en genoten hebben van mooie natuur, en misschien een mooie reis hebben gemaakt naar nieuwe plaatsen, die je nog niet kende. Of als je hier in de buurt bent gebleven, kon je genieten van duinen en strand.

En nu weer vol frisse moed beginnen aan een nieuw schooljaar! Ook met de kinderkerk gaan we weer een nieuw seizoen in.

7 juli hadden we een mooie overstapdienst voor Noralie en Sarah en Willem. Ze kregen eerst een rug zakje met nuttige dingen voor hun verdere levensreis erin: een mooie nieuwe jeugdbijbel, koek, chocola, pepermuntje en een flesje water, voor onderweg. Daarna mochten ze over een "hangbrug" een ravijn met snelstromend riviertje erin, oversteken naar de tiengroep. Wij zwaaiden ze uit.

De overstappers mochten zelf hun lievelingsbijbelverhaal kiezen voor de kerkdienst en een daarvan ging over de ark van Noach. Wij hebben dat verhaal ook verteld en besproken boven. Ongelofelijk bijna dat er van alle dieren een paartje in de ark kon komen. En de familie van Noach was ook in de ark en zorgde voor de dieren en voor zichzelf.

Er kwam een grote regenbui van 40 dagen lang en de watermassa tilde de ark op en liet hem drijven. Ze dobberden wel 150 dagen rond! Toen liep de ark vast op een rots die onder water was komen te staan.

Toen het water ging zakken mocht een duif uitvliegen om te verkennen of het weer veilig was om uit de ark te gaan. Eerst nog niet, maar later kwam ze met een takje in haar snavel terug, en dat betekende dat er weer van alles kon groeien en dat de aarde weer opgedroogd was. Toen opende Noach de deur van de ark en konden alle dieren weer naar buiten. Ook Noach en zijn familie ging en weer naar buiten en ze begonnen de aarde te bewerken zodat er weer voedsel kon groeien. God liet een prachtige regenboog aan de hemel verschijnen, en beloofde dat er nooit meer zo'n grote ramp over de aarde zou komen. Noach dankte God daarvoor.

Daarna hebben we 3 stokken met de namen van de overstappers mooi versierd en er goede wensen op geprikt. Zo werden het echte pelgrimsstokken die de drie nieuwe tieners mee kunnen nemen op hun verdere levensreis. Weer beneden hebben we die aan hen gegeven en hen goede reis gewenst.

Na de dienst was er nog een gezellige picknick in de Schakel (vanwege nattigheid buiten) met ouders en tieners en kinderen en opa's en oma's.

Het zag er leuk uit met die vrolijke picknickkleedjes en gezellig pratende mensen en kinderen erop, die genoten van lekkere hapjes en drankjes. Het was fijn om met zoveel mensen van alle leeftijden, van heel klein tot al een beetje oud samen te eten. Al snel gingen de kleintjes ook vrolijk rondrennen, later gevolgd door groteren die buiten konden spelen met een bal.

We beginnen het nieuwe seizoen op **zondag 1 september** met een kinderdienst. Het is nog een verrassing hoe dat wordt. Op **22 september** doen we mee met de Startdienst in de kerk. Dat wordt ook weer een gezellige ontmoeting tussen jong en oud! Ook de allerkleinsten krijgen een eigen plekje en wij krijgen weer een grote eigen tafel waar ouderen kunnen aanschuiven om samen iets moois te maken. Ik hoop jullie allemaal weer te zien dan en neem maar je vriendjes en vriendinnetjes mee!



Tot dan, Marjanq

## Tieners

Wat leuk om de meesten van jullie bij de picknick op 7 juli gezien te hebben! Een gezellige afsluiting van weer een mooi seizoen was het. Na de zomervakantie sluiten de 'overstappers' Noralie, Sarah en Willem zich aan bij de Teens Group en vanuit de Evangeliegemeente komt Elise met ons meedoen. De groep groeit dus lekker door! Wel merken we dat het leeftijdsverschil steeds groter wordt. De Teens Group is opgezet voor tieners van 12-16 jaar en sommigen van jullie zijn eigenlijk toe aan een groep voor oudere tieners. Het komende seizoen kijken we hoe we dit kunnen organiseren. Misschien vinden we wel leiding voor een nieuwe groep maar een al bestaande groep in de regio is ook een optie.

We starten het nieuwe seizoen op **vrijdag 20 september** met samen koken en onderwerpen verzinnen voor het nieuwe seizoen. Daarna komen we vanaf **vrijdag 11 oktober** in principe elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar van 19:30 - 21:00uur.



# College van Kerkrentmeesters

## Overdracht voorzitterschap CvK

Na de feestelijke viering van zondag 23 juni kon Frans van Meggelen twee dagen later in de CvK-vergadering van 25 juni het voorzitterschap overdragen aan Toon Mans. Frans sprak uit met een gevoel van trots de dienst van 23 juni te hebben meegemaakt. Toon werd bevestigd als ouderling/kerkrentmeester en Peter Smid en Pepijn Stel werden ingezegend als kerkrentmeester. Waarmee het CvK op volle sterkte de toekomst in kan gaan. Met de kanttekening dat volgens de regels van de PKN het CvK twee ouderlingen/kerkrentmeester zou moeten hebben. Maar laten we nu vooral blij zijn dat we met de bevestiging van Toon en de inzegening van Peter en Pepijn het vele werk dat gedaan moet worden kunnen doen.

Met het overhandigen van één sleutel van de Dorpskerk en één van De Schakel heeft Frans het voorzitterschap overgedragen aan Toon en hem daarbij veel succes en plezier gewenst. Nadat Toon het voorzitterschap van het CvK en van de vergadering over had genomen bedankte hij Frans voor al die jaren dat hij zich voor het CvK en de PKC heeft ingezet. Robert overhandigde Frans namens het CvK een attentie.

## Archivering

Met de vernieuwing van de website kwam de behoefte vanuit de werkgroep die daarmee bezig is naar voren om documenten die in de website zijn opgenomen te archiveren in de cloud. Naast de documenten op de website zijn er daarnaast nog tal van documenten die nu op papier worden gearchiveerd in de archiefruimte in De Schakel. Eind mei heeft een gesprek plaatsgevonden met een bedrijf dat hiervoor een passende oplossing kan bieden maar daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Er zijn verschillende mogelijkheden voor opslag in de cloud. Alvorens er voor een oplossing wordt gekozen moeten een aantal vragen worden beantwoord op basis waarvan een plan van eisen kan worden opgesteld. Vanuit het CvK gaan we hierover in gesprek met de werkgroep.

## Geluidsinstallatie Dorpskerk

De geluidsinstallatie in de Dorpskerk vertoont af en toe tekortkomingen. Die manifesteerden zich onder meer tijdens de vrijwilligersmiddag op 13 januari. In overleg met de werkgroep Beeld en Geluid probeert het CvK tot een toekomstbestendige oplossing te komen.

## Voegwerk Dorpskerk

Tijdens de werkzaamheden aan de toren kwam aan het licht dat ook herstel van het voegwerk van het schip noodzakelijk is. Voor uitvoeren van dit werk is een offerte gedaan. Hoewel het metsel- en voegwerk in het Periodiek Instandhoudingsplan (PIP), op grond waarvan het rijk subsidie verleent voor onderhoud aan monumenten, is opgenomen bleek uit de offerte dat dit niet toereikend is. Daarom heeft het CvK op advies van en in overleg met een extern adviseur besloten hiervoor ook subsidie aan te vragen bij de Provincie Noord-Holland.

## Open Monumentendagen



Bron: monumentendag.nl

Tijdens de Open Monumentendagen op **zaterdag 14 en zondag 15 september** is de Dorpskerk op beide dagen open van **11.00 uur tot 15.00 uur**. In overleg met de organisten is een rooster opgesteld voor hun muzikale inbreng op beide dagen.



U ziet het, ook in de zomerperiode heeft het CvK niet stilgezeten.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Henk van der leest

# Diaconale collectes in september

## Zondag 1 september: Diaconie

Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben, ontkomen haast niet aan het maken van schulden. Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid, wonen, werk en relaties beduidend kleiner. De Diaconie helpt waar geen helper is.

## Zondag 8 september: Borderline Europe

Sinds 2007 is Borderline-Europe bezig met burgerlijk verzet tegen het Europese migratie- en grensbeleid. De veelheid aan beperkende maatregelen waarmee de Europese staten



zich proberen af te sluiten, noemen we het EU-grensregime. De invloed van dit regime strekt zich niet alleen uit tot in het binnenland van de EU, maar ook tot ver buiten de buitengrenzen van Europa, waardoor steeds meer mensen die op zoek zijn naar een fatsoenlijk leven om het leven komen. Ze zijn op de vlucht voor de vernietiging van hun bestaansmiddelen als gevolg van oorlogen, milieurampen, oneerlijke economische en handelsomstandigheden.

## Zondag 15 september: Colombia

Na 50 jaar burgeroorlog is er in Colombia nog veel (huiselijk) geweld. Kwetsbare jongeren worden ook slachtoffer. Met jouw bijdrage naar de actie van Kerk in Actie krijgen slachtoffers begeleiding en bescherming.



Colombia: traumaverwerking in opvanghuis



Syrisch gezin dat is gevlucht, foto Paul Jeffrey

## Zondag 22 september Syrië: Bouw de kerk in Syrië weer op

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met het herstellfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

## Zondag 29 september: Stichting Asmik

De naam Asmik komt van een meisje met een beperking en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting Asmik in Armenië. De Diaconie ondersteunt in Armenië de activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor kinderen met een beperking waar de afstand naar passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders van kinderen met een beperking tips om zelf de noodzakelijke hulp te geven.

Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening **NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v. Diaconie**. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

# Om te gedenken

Op 19 juli 2024 is op 87-jarige leeftijd overleden

## Wilhelmina Giling - Bakker (Wil)

Wil was de laatste tijd wat kwetsbaar, haar overlijden kwam voor velen toch onverwacht. In haar afscheidsdienst is psalm 23 gelezen: Mijn Herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken.'

De gevleugelde woorden van Wil waren: 'Kijk, daar is ie weer. Ik heb hem besteld. Hij schijnt daar op de nok van het schuurdak. Let maar op! Om 12 uur schijnt de zon.' Op dat moment zat zij met gevouwen handen in haar stoel.

Wij brachten Wil naar haar laatste rustplaats op het nabij gelegen kerkhof, waar zij na 10 jaar herenigd is met haar Felix.

**'Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn.'**

Greet Borst - den Hartog

---

## Samen bidden voor Oekraïne

*Bij het begin van de inval van Oekraïne door Rusland werd onderstaand gebed door de PKN verspreid om in de kerken te worden gebeden. We zijn inmiddels 2½ jaar verder en de oorlog woedt nog steeds in alle hevigheid. Vandaar dat wij dit gebed nog een keer willen opnemen in Over en Weer, waarbij Oekraïne helaas ook kan worden ingewisseld voor andere delen van de wereld.*

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,

Amen



Bron: PKN



# Om te gedenken

Op 21 juni is overleden op de leeftijd van bijna 94 jaar

## Hendrina Anna Hinloopen - Verduyn (Riny)

Op haar verjaardag op 27 juni hebben we in de Dorpskerk afscheid van haar genomen tijdens een dankdienst voor haar leven. Wat het afscheid bijzonder maakte, is dat de muzikale begeleiding door dochter Tooske werd verzorgd.



Riny is 47 jaar getrouwd geweest met Roelof. Wandelen op het strand of in het bos, werken in de tuin, deelnemen aan de 28 activiteiten per maand, lezen en verhalen vertellen deed ze graag. Ze was attent en met haar humor bezorgde ze bij een ander een lach.

We bidden voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen om troost en kracht nu ze hun moeder en oma moeten missen.

Pastor Eveline Masetti

---

Op 26 juli is plotseling overleden

## Jan Willem van Waveren Hogevoorst (Wim)

Wim is 82 jaar geworden. Boven de advertentie staat 'Gij zijt van Christus' (1 Korintiërs 3: 23). Wim was tijdens zijn werkende leven bij de brandweer in Amsterdam. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij het klussenteam van de kerk en schoffelde trouw in de kerktuin. Hij was lid van oud Castricum en was tot voor kort vrijwilliger bij Mutathara.

We herinneren ons Wim als een lief en sympathiek mens. Wij bidden voor zijn vrouw Marijke, de kinderen en kleinkinderen om troost en bemoediging nu ze Wim moeten missen.

Pastor Eveline Masetti

Op 13 juli is onverwacht op 54-jarige leeftijd overleden

## Yvonne Beekman

Haar man Bert schrijft op de rouwkaart:

*Wij staan niet altijd stil  
bij het woord "samen".  
Maar het is een groot gemis als  
"samen" uit je leven is.*

Vanuit de gemeente wensen we Bert sterkte en zegen toe, in het vertrouwen dat de dood het laatste woord niet heeft.

**De doden  
die in de aarde vergaan zijn  
en die verstrooid zijn op de wind  
voorgoed onvindbaar**

**de uit hun huis geroofden  
de onvoltooiden  
allen die weg zijn gegaan  
zonder groet**

**wat heeft met hen gedaan  
Hij die nooit varen laat  
het werk van zijn handen?**

**Leg hen als een zegel  
aan uw hart  
als een zegel op uw arm  
want sterk als de dood  
is de liefde.**

**(Huub Oosterhuis)**

ds. Rik Willemsen

# Kunst in de kerk



Meerdere visies



## Expositie "Visie op Vrede!"

Tijdens de viering op **zondag 15 September** wordt de expositie "Visie op Vrede!" geopend van Anna Troost, beeldend kunstenaar uit Callantsoog. Zij maakt vrij robuuste schilderijen in acryl op doek of paneel. Het is 15 september vredeszondag en de expositie gaat erover hoe belangrijk het is dat mensen elkaar proberen te begrijpen.

Zij zegt er zelf over: "Je kunt de werkelijkheid op allerlei manieren bekijken. Niemand ziet hetzelfde. Dikwijls wijzen we een ander af, omdat hij een andere mening heeft en de werkelijkheid heel anders interpreteert. In plaats van afwijzen, kun je veel beter vragen wat een ander ziet. Dan kun je tot een gesprek komen. Het lijkt een open deur, maar het valt niet altijd mee. Blijf proberen! Succes! "

Ook over de schilderijen kun je met elkaar praten en de ander bevragen hoe en wat hij of zij ziet. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organist Remco Wijnia en gast-muzikant Feddo Boschma op zijn trompet.

De schilderijen zijn te bezichtigen van 15 september tot 4 november 2024. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de kunstcommissie  
Frans van Meggelen

## De Witte Duif



### Messiah.nl: start zangseizoen de Witte Duif

Op woensdag 4 september start het nieuwe zangseizoen van het koor van de Witte Duif. Het koor studeert dit jaar het oratorium de Messiah.nl in. De Messiah.nl is een verkorte versie van de Messiah van Händel. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands zullen worden gezongen op oorspronkelijke melodieën van Händel, zoals het ontroerende 'Comfort ye', het opzweepende 'O thou that tellest good tidings to Zion', het vrolijke 'For unto us a child is born', het lieflijke Pastorale 'He will lead his flock' en natuurlijk het euforische 'Hallelujah!'.

Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom! Het is niet nodig om hiervoor een ervaren zanger te zijn, iedereen is van harte welkom! Deelname is gratis. De repetities zijn **vanaf woensdag 4 september elke week om 19.30 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum** (in de winter in De Schakel, achter de Dorpskerk).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabella Branderhorst, [icbranderhorst@planet.nl](mailto:icbranderhorst@planet.nl), tel.: 0251-655983.

U mag natuurlijk ook gewoon langskomen op 4 september om 19.30 uur in de Dorpskerk.

Uitvoeringen: zaterdag 22 februari 2025 om 20.00 uur in de Dorpskerk en zondag 23 februari om 16.00 uur in de Protestantse Kerk in Limmen.

### Op 29 september 2024 om 16.00 uur vindt in de Protestantse Kerk/ Ons Huis te Limmen

een Duifje plaats rond het thema 'Vrede'. Als afsluiting van het Duifje is er, zoals gebruikelijk, gelegenheid tot gezellig samenzijn met drankjes en hapjes, uitlopend in een gezamenlijke maaltijd. Voor drank en soep wordt gezorgd, fijn als u wat te eten of lekkere hapjes meeneemt om te delen met elkaar. U bent van harte welkom.

# Bedankt



Dank voor de mooie bloemen, daar herstel je van!

Joke Westdorp

Beste gemeente,

In april dit jaar hebben jullie voor mij gebeden, en later bloemen gestuurd naar het ziekenhuis. Ik had een hartoperatie gehad, met complicaties daarna. Nu ben ik op de goede weg en het leven wordt weer normaal. Helemaal beter wordt het niet meer, er blijft schade, en er liggen mogelijk weer ingrepen in het verschiet.

De steun heeft Louise en mij veel goed gedaan. Dank daarvoor!

Bart Wage  
e.v. Louise Ferguson

**DE KERK IS OPEN**  
voor wie steek jij een kaarsje aan?



**Loop gerust binnen voor...**  
...een moment van stilte en rust  
...het aansteken van een kaars  
...een luisterend oor van een pastor  
...de kunst in de kerk  
...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur  
Elke vrijdag 10:30-12:30uur



# Adressen en personen



## **Predikant:**

Ds. Rik Willemsen  
Pastoraat voor 0 - 79 jaar  
06 19847998  
predikant@pkcastricum.nl



Telefonisch te bereiken op werkdagen behalve op maandag (vaste vrije dag).

## **Pastor:**

Pastor Eveline Masetti  
Pastoraat vanaf 80 jaar  
06 10571560  
evelinemasetti@pkcastricum.nl



Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

## **Gebouwen:**

Dorpskerk / Kerkhof  
Kerkpad 1  
(0251) 657139

De Schakel  
Kerkpad 3  
(0251) 296714

Koster  
Talin Artin  
06-49275013  
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

Beheerder kerkhof  
Pieter Verveer,  
06-13712925

## **KerkApp:**

Beheer: IJmte van Gosliga  
06 50236206  
van.gosliga@ziggo.nl



## **Kerkelijk Bureau:**

voor het doorgeven van verhuizing, wijziging mailadres, geboorten, huwelijk / partnerschap, overlijden, en registratie van abonnementen

Over en Weer.

Elly Ravestein  
Piet Heinlaan 35  
1901 WL Castricum  
(0251) 674410  
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

## **Website P. K. Castricum:**

www.pkcastricum.nl  
Webredactie :  
webredactie@pkcastricum.nl

## **Facebook:**

facebook.com/PKcastricum

## **Kerkenraad:**

Voorzitter: Willy Spaans  
(0251) 836835  
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier  
06 25121735  
kerkenraad@pkcastricum.nl  
Postbus 145, 1900 AC Castricum

## **College van Kerkrentmeesters:**

Voorzitter (a.i.): Frans van Meggelen  
(0251) 658434  
Secretaris: Henk van der Leest  
06 33716138  
cvkerkentmeesters@pkcastricum.nl  
Postbus 104, 1900 AC Castricum

## **College van Diakenen:**

Voorzitter (a.i.): Johan Streefland  
Secretaris: Johan Streefland  
cvdiakenen@pkcastricum.nl  
Postbus 145, 1900 AC Castricum

## **Werkgroep Jeugd en Jongeren:**

Contactpersoon:  
jeugdouderling Marjan Quaak  
06 12643366  
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

## **Werkgroep Vieringen**

Contactpersoon Ria Ritzema  
(0251) 654428  
ria@ritzema.org

## **Werkgroep Communicatie**

Contactpersoon: Christien Smid  
06-38488382  
cgsmid@gmail.com

## **Werkgroep Groene Kerk**

Contactpersoon: Martin Tromp  
(0251) 674325  
martin\_tromp@hotmail.com

## **Raad van Kerken**

Contactpersoon: Hanneke Klinkert  
(0251) 652456  
info@rvkcastricum.nl  
www.rvkcastricum.nl

## **Beeld en Geluid:**

Henk Meijer  
06 55824737  
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

## **Pastoraat:**

Pastoraat Telefoon  
06 47217410  
(voor vragen en meldingen van pastorale aard; tevens voor informatie over de Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat  
wgpastoraat@pkcastricum.nl  
Voorzitter en pastoraal ouderling:  
Anja van der Wiel  
(0251) 652693

## **Vertrouwenspersoon PKC**

Peter Smid  
06 46018168  
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

## **Bankrekeningen:**

Kerkrentmeesters  
NL26 INGB 0000 2228 46  
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen  
NL88 INGB 0002 2746 38  
t.n.v. Protestantse Gemeente  
Castricum,  
onder vermelding van het gewenste  
aantal kaarten

Diaconie  
NL22 RABO 0311 9699 92  
NL93 INGB 0000 4441 58

## **Stichtingen:**

St. Noodfonds Gemeente Castricum  
NL82 RABO 0327 0740 43

## **Autodienst:**

Voor vervoer van en naar  
de Dorpskerk:  
Willy Spaans,  
(0251) 836835