



# OVER EN WEER

*Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum*

December 2024



Protestantse Kerk  
Castricum



## Inhoud

- 3 Ter overweging
- 5 Bij de diensten
- 6 Uit de kerkenraad
- 10 Kerk in het dorp
- 12 Column ds. Verhoeff
- 13 INLIA
- 14 Voor de jeugd
- 18 Begroting PKC
- 20 Gebeden bij Advent
- + de overige artikelen

## Colofon

### Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma  
Peter de Zeeuw

### Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15  
1901 DD Castricum  
Tel: 0251 656514 / 06 30747080  
overenweer@pkcastricum.nl

### Bezorgdienst:

Coördinatrice mw. E. Ravestein  
Piet Heinlaan 35  
tel. 674410

### Kopij inleveren, uiterlijk:

8 december, 18.00 uur

### Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
8 december	21 december
12 januari '25	25 januari '25
9 februari	22 februari

### Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Collecte op 1 december voor Moldavië

### Voorwoord

Deze editie van Over en Weer markeert de overgang van het vrijwel afgelopen kerkelijk jaar naar het nieuwe. Daarom ook de afbeelding op de voorpagina, die ons herinnert aan de mooie diensten rond Allerzielen: op zaterdagavond 2 november een mooi vesper en op zondag 3 november werden in een indrukwekkende en bewogen gedachtenisdienst de namen genoemd van onze gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen; opdat zij niet worden vergeten.

Maar dus ook de overgang naar het nieuwe kerkelijk jaar met allereerst de Advent- en Kerstperiode. U leest daar al het een en ander over.

Verder treft u weer een uitvoerig verslag van de kerkenraadsvergadering aan. Als u dat heeft gelezen weet u weer hoeveel werk er wordt verzet door de kerkenraadsleden en de mensen van de diverse werkgroepen en hoe betrokken zij bij onze kerkelijke gemeente zijn. Zij verdienen daarvoor een groot compliment.

Uiteraard staat er nog veel meer lezenswaardigs in dit nummer. Veel plezier daarbij en wij wensen u een goede Adventsperiode.

De redactie

Afbeelding voorpagina:  
Gedachteniszondag

# Ter overweging

## Licht in het donker

In deze grauwe grijze dagen met het wereldse gebeuren van alle dag verlangen we nog meer naar licht. God is het Licht en in een ontmoeting met onze naaste kunnen we het Licht van God herkennen. Het verhaal hieronder is er een voorbeeld van.

### Een klein lichtje

Er was eens een groot amfitheater,  
met daarin duizend toeschouwers.  
Op een avond, in het licht van de felle schijnwerpers,  
staat daar plots een jongen in het midden van het podium.  
Hij strijkt één lucifer aan.  
"Kun je het zien?" roept hij.  
Maar bijna niemand van die duizend toeschouwers ziet iets.  
En lachen dat ze doen.  
"Doof nu even alle lichten," vraagt de jongen.  
Nu is het opeens pikdonker.  
Dan strijkt hij opnieuw het lucifertje aan.  
En vol verbazing zien ze het nu allemaal...  
Dat piepkleine vlammetje.  
"Neem alle lucifers en steek ieder van jullie eentje aan,"  
vraagt de jongen verder. Zo doen ze.  
En die duizenden kleine vlammetjes  
zetten het hele amfitheater in een zee van licht.  
... net een grote zon waaraan ieder zich voedt.

### Vurige wens

Dat er licht mag zijn. Licht in onze ogen:  
dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:  
dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:  
dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:  
dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:  
dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:  
dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:  
dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,  
om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen  
met geloof in Hem die eens geroepen heeft:  
'Ik ben het licht der wereld'

Pastor Eveline Masetti



# Kerkdiensten in de Dorpskerk

## 24 november

10.00 Ds. Rik Willemsen, Maaltijd van de Heer  
M.m.v. de Cantorij  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Pastoraat met het oog  
op het einde

## 1 december 1e zondag van Advent

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas  
opening expositie  
1e collecte: Moldavië - Kinderen en ouderen  
worden gezien  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 8 december 2e zondag van Advent

10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas  
1e collecte: Ghana - Een beter inkomen  
voor sheaboerinnen  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 15 december 3e zondag van Advent

10.00 Pastor Eveline Masetti,  
met kinderdienst + oppas  
M.m.v. Connection  
1e collecte: Palestina - Een stem  
in de samenleving voor jongeren  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 22 december 4e zondag van Advent

10.00 Pastor Eveline Masetti,  
met kinderdienst + oppas  
1e collecte: Voedselbank  
2e collecte: Jongeren spelen het kerstverhaal

## 24 december Kerstavond

17.00 Ds. Rik Willemsen  
Kinderdienst (herdertjestocht)

## 24 december Oecumenisch Kerstvesper

21.00 Pastor Eveline Masetti  
M.m.v. het projectkoor  
1e collecte: Leger des Heils

## 25 december Kerstfeest

10.00 Ds. Rik Willemsem  
1e collecte: Kinderen in de knel  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 29 december

10.00 Dienst voorbereid door gemeenteleden  
1e collecte: Voedselbank  
2e collecte: Kerkelijk Beheer

## 5 januari Nieuwjaar

10.00 Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen  
Bevestiging ambtsdragers  
1e collecte:  
2e collecte:

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op  
Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).  
Zie ook [www.omroepcastricum.nl](http://www.omroepcastricum.nl)  
De live-stream video-uitzending is te volgen via [www.pkcastricum.nl](http://www.pkcastricum.nl)

# Gemeenschapsvieringen Parnassia

## In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

### 1 december

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

### 15 december

10.00 uur Pastor Anton Huisman  
M.m.v. Collage uit Alkmaar

### 24 december Kerstavondviering

19.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam en  
Pastor Anton Huisman  
M.m.v. Collage uit Alkmaar

### 31 december Oudejaarsdag

15.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam



# Bij de diensten in de Adventsperiode

Met de adventsperiode begint een nieuw liturgisch jaar. We beginnen het liturgisch jaar in een sobere afwachtingsstemming. De liturgische kleur is paars, we hopen en verwachten het Kerstkind. Licht in de wereld. We laten ons op de Adventszondagen leiden door het Adventsproject van Kind op Zondag met het thema "help jij me hopen?" Mooi aan dit thema is dat de hoop van Advent wordt gezocht in verbinding met anderen of in verbinding met de natuur. Mensen hebben mensen nodig. Zo kunnen andere mensen ons hoop geven of kunnen we zélf een bron van hoop zijn voor anderen. Voor alle Adventszondagen geldt dat er kinderkerk is en kinderoppas voor de allerkleinsten.

Zo gaan we met jong en oud op weg naar Kerst.

Op **zondag 1 december** vieren we de eerste zondag van Advent. We horen een verhaal over een vijgenboom, Lucas 21: 25-31. De ontluikende natuur kan een bron van hoop zijn. Net als andere bomen laat de vijgenboom met zijn groene knoppen zien dat er nieuw leven in aantocht is. Als je goed om je heen kijkt in de natuur zie je overal aanwijzingen dat er iets nieuws gaat beginnen. Kunstenaar Ruud Bartlema opent deze zondag zijn expositie en DagOrkest Emergo (DOE) zorgt voor de muzikale invulling.

Op tweede Advent, **zondag 8 december**, horen we een stem in de woestijn. De stem van Johannes de Doper die klinkt in Lucas 3: 1-6. Johannes roept op om tot inkeer te komen, om een nieuw begin met God te maken. Opvallend is dat Lucas het optreden van Johannes de Doper midden in de wereldgeschiedenis plaatst. Allerlei Romeinse leiders en leiders van de tempel worden genoemd. Maar God richtte zijn woord tot ... Johannes. Een wildeman in de woestijn. Het Evangelie vertelt zijn eigen verhaal en heeft zijn eigen hoofdrolspelers.

Johannes gaat ook met ons mee op derde Advent, als we op **zondag 15 december** lezen uit Lucas 3: 7-18. Na zijn woorden over inkeer en vergeving gaat hij in op een vraag die wij zelf misschien ook wel hebben: "wat moeten we dan doen?" De vraag naar wat het geloof betekent in de dagelijkse praktijk. Het volk is vol verwachting en hoopt dat Johannes nu dan eigenlijk de langverwachte Messias is. Maar Johannes kent zijn plaats. We vieren deze dienst van hoop en verwachting samen met gospelkoor Connection.

Op **zondag 22 december** gaan we een paar stappen terug in het Lucasevangelie. Op deze vierde Advent horen we in Lucas 1: 39-45 het bekende verhaal van de ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen: Elisabet en haar nichtje Maria. Een ontmoeting die uitloopt op de lofzang van Maria. Het zou goed kunnen dat we deze lofzang ook nog bij de lezingen betrekken.

Informatie over de vieringen op kerstavond en kerstochtend komt in het kerstnummer van Over en Weer.

## Aangepaste gezinsdienst IJmond

U wordt van harte uitgenodigd voor de dienst van de Aangepaste Gezinsdienst IJmond.

De dienst vindt plaats op:

**8 december 2024 in de Engelmundus kerk in Velsen Zuid, aanvang 15.00 uur.**

Voorgangers: ds. Greet Bijl en ds. Kees Lous

Het is een Kerst-/Adventsdienst. Het thema is nog niet bekend, maar zal vallen onder het jaarthema 'Een nieuwe start'.

Collecte: deelnemen aan de collecte kan met fruit, bloemen of geld.

Na de dienst is er koffie, thee en een koekje.

Vervoersproblemen en/of autovriendendienst?:

Bel met Riet de Vlieger - van Zandvoort: tel. 0255-530210



Voor meer informatie: <https://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/kerkdiensten/>

# Uit de kerkenraad

## Uit de kerkenraad van 7 november 2024

Iedere kerkenraadsvergadering steken wij aan het begin de kaars aan, waarbij we vragen om het Licht van Christus in ons midden en wijsheid bij onze vergadering. Toon verzorgde de opening en haalde onze kerkenraads-dag van 13 juli aan, waarbij we ieder een deugd kozen. De zeven belangrijkste deugden zijn: geloof, hoop en liefde, matigheid, rechtvaardigheid, moed en verstandigheid. We gingen met elkaar in gesprek over nog meer deugden, onder andere, ijver, onbaatzuchtigheid, redelijkheid, zelfvertrouwen. Mooi om mee bezig te zijn en te bespreken hoe je deze kwaliteiten in kunt zetten in je dagelijkse leven en in je vrijwilligerswerk.

Daarna was de aandacht voor het werk van het College van Kerkrentmeesters. Het werk is vreugdevol in een bijna compleet college! Dat waren de eerste woorden. Daarna hoorden we over een veelheid onderwerpen. Er gaat op dit moment veel tijd naar bureaucratie bij de banken vanwege de mens-wisselingen in het college. De Schakel geeft zorgen vanwege de houtrot, het orgel heeft extra aandacht nodig omdat vocht en kou van invloed zijn het instrumentarium. De nieuwe website zal begin komend jaar in de lucht komen en wordt gebruikersvriendelijker. Het CvK gaat zich bezig houden met het archief, zowel fysiek als in de cloud. Rond Beeld en Geluid zijn verdere gesprekken gepland.

Willem Pool licht de begroting toe, die u elders in deze Over en Weer aantreft (pagina 18). Het is een realistische begroting. De kosten stijgen en de inkomsten op termijn zijn onzeker. Het beeld laat oplopende tekorten zien, maar de komende vijf jaren kunnen we verder.

Er komt meer actie op het gebied van verhuur van Dorpskerk en Schakel. Het plan is om een meerjaren-begroting op te stellen, met het oog op ons beleidsplan hoe we een vitale en gezonde gemeente kunnen blijven. De collecte voor kerkelijk beheer krijgt meer aandacht. Vanwege duurzaamheid en de groene kerk-gedachte sluit de kerkenraad zich aan bij de huidige temperaturen in de kerk.

De beleidsnotitie rond het verhuur van de Dorpskerk en De Schakel wordt aangenomen.

Jaren geleden is er bij de Vaste Vrijwillige Bijdrage een z.g. Oranje kaarten actie gevoerd. Op bescheiden wijze willen we dat dit jaar opnieuw doen, de financiële bijdrage verbinden met een "warme hand": Wat hebben we nodig en waar wilt u helpen?

De begroting rond Kunst in de Kerk wordt goedgekeurd.

Tijdens deze vergadering wordt Martin Tromp herverkozen als diaken voor de komende vier jaar. De diaconale rentmeesters Johan Streefland en Hans Witte worden herbenoemd voor nog één jaar. Mochten er bezwaren zijn dan kunt u dat melden tot vijf dagen na het verschijnen van deze Over en Weer.

Helaas zijn er geen kandidaten aangedragen voor de vacatures van ouderling-kerkrentmeester en jeugdouderling. We zullen het als gemeente met deze twee vacatures moeten doen en waar nodig bestaande of nieuwe activiteiten heroverwegen.

De begroting van het College van Diakenen wordt goedgekeurd, evenals het vieringenrooster. Er is genoeg ruimte in dit rooster om een "anders dan anders" viering te organiseren. Gemeenteleden worden hiertoe uitgenodigd! Zoals in een eerder gemeenteberaad besloten is, wordt de Maaltijd van de Heer iedere zes weken gevierd.

Over het collecterooster zijn er vragen rond het Columbia project. Omdat het ons "actieland" is, wordt voorgesteld vaker hiervoor te collecteren. Ook het Dovenpastoraat wordt aanbevolen. De Diaconie neemt het mee.

Tijdens de pauze vertelt Dick ons kort over het boek 'De trein naar het Oosten'. Het heeft hem zeer aangegrepen.

We kijken uit naar het gemeenteberaad op 17 november. Arnold en Toon willen in korte lijnen toelichten hoe we "een vitale en gezonde gemeente" kunnen zijn.

Het vrijwilligersbeleid is daarbij een belangrijk punt. Er zullen een paar gemeenteleden uitgenodigd worden om deel te nemen aan een denktank.

Drie kerkenraadsleden melden zich om begin 2025 de vrijwilligersmiddag te organiseren.

Eveline deelt ons met vreugde mee dat ze per 4 november weer volledig aan het werk is in onze gemeente. We zijn blij met en voor haar! Ook horen we van de kerstmiddag op 23 december voor mensen die Kerst moeilijk vinden. Dit wordt georganiseerd vanuit onze Diaconie en stichting Welzijn, voor gemeenteleden en nieuwe dorpsgenoten zoals statushouders.

Rik geeft aan dat ook hij heel blij is dat Eveline terug is: het geeft hem meer lucht en ruimte. De balans in het werk is er weer. Hij heeft onder andere weer gezinnen kunnen bezoeken. Beide pastores geven aan dat er veel complexe pastorale situaties zijn en ernstig zieke gemeenteleden. Het is fijn dat Rik en Eveline samen met onze pastoraal ouderling Anja een goed team vormen.

vervolg op pagina 7

Vanuit de werkgroep pastoraat horen we dat er zondag 10 november een bijeenkomst is voor nieuw ingekomenen. In december is er weer een kaartenactie. Op 9 februari komen de 60-70 jarigen bij elkaar. Er is afscheid genomen van Ernst Mooij, die 40 jaar wijkcontactpersoon is geweest. Ook vanuit deze plek aan hem heel veel dank!

Het College van Diakenen vertelt dat er op 17 december een kerstdiner is, georganiseerd door de werkgroep ouderen contact. Ook zal er weer een kerstster worden bezorgd bij oudere gemeenteleden.

Stichting Welzijn is op bezoek geweest om het contact te versterken.

De gang van zaken rond het Heilig Avondmaal zal besproken worden in overleg met de werkgroep vieringen.

De werkgroep Groene Kerk blijft op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken.

We vernemen van Marjan dat de Advent- en Kersttijd wordt ingevuld door Kind en Kerk met het project "help je me hopen?" We zijn allemaal blij dat de herdertjestocht dit jaar op kerstavond in samenspraak met de R-K. parochie georganiseerd zal worden! Een prachtig project! Mochten er kinderen in de kerk zijn terwijl er geen kinderdienst is, dan zal er een "box" achter in de kerk zijn waarmee zij zich bezig kunnen houden. Over de tienerclub horen we dat er veel belangstelling is én nieuwe leiders, een verheugende ontwikkeling.

De werkgroep communicatie houdt binnenkort het eerste interview met onze predikant voor de krant, in het kader van Kerk in het Dorp. Ook zijn alle brochures herzien en zullen op de nieuwe website geplaatst worden.

We kunnen een concept advies verwachten om de vele manieren van communicatie binnen onze gemeente te stroomlijnen.

Vanuit de werkgroep vieringen horen we over de evaluatie van de startzondag. De inrichting van de kerkzaal met tafels en stoelen bracht een gesprek op gang over de vraag wat voor kerk we willen zijn. Behalve een Huis van God ook bijvoorbeeld een "herberg"? Sluit onze kerkzaal genoeg aan bij het karakter van onze gemeente? Hier zijn we nog niet over uitgepraat. In het kader van de startzondag zijn er ook "buiten" gesprekken gevoerd. U leest hier elders over in deze Over en Weer (pagina 10).

Er zijn positieve reacties op de Allerzielenvesper en de gedachtenisviering. Verder kijken we uit op 14 en 21 december naar verhalen van hoop en licht, in het kader van "kerk in het dorp".

Er kwamen nog een paar bijzondere dingen ter tafel. Rik vertelde benaderd te zijn door de redactie van het tv programma "Petrus in het land", die voor hun uitzending nu onze gemeente willen kiezen. De kerkenraad reageert positief en ideeën borrelen op. Met toestemming van de kerkenraad zal Rik met de redactie van Petrus verder in gesprek gaan. "Samen Castricum" kijkt terug op een prachtige middag op 21 september in De Schakel. Begin februari zal er weer een ontmoeting zijn vanuit het thema verbinding met elkaar en met onze nieuw dorpsgenoten. Er wordt enthousiast gewerkt aan een jaarkalender. De Schakel wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

De vraag naar een koperen leuning/handgreep aan de linkerkant naar het koor (bij de preekstoel) wordt positief beantwoord en het CvK zal hiervoor zorg dragen. We zijn blij dat de klok het weer doet! De Bijbel die kwijt is, wordt vervangen door een nieuwe Bijbel. Op de vraag naar de Bijbelkennis van de jeugd vertelt Rik dat de contacten met de basisscholen zeer positief verlopen. Rik wordt met open armen ontvangen in het kader van het vak Burgerschap. Ook dit jaar zullen er weer rond Kerst en Pasen vieringen georganiseerd worden met de kinderen.

Na deze vruchtbare en volle avond werd het tijd om het Licht te doven: we mogen het meenemen in ons hart.

Namens de kerkenraad,  
Willy Spaans



Reims kathedraal Jeanne d'Arc  
foto Marri Huisman

# Vanuit de pastores



## verbinden luisteren bloeien

### Vanuit de pastores

Het verheugende nieuws is dat ik vanaf 4 november weer 3 dagen aan het werk ben. Het was fijn om het rustig op te kunnen bouwen.

Wilt u een gesprek? Neem gerust contact met me op. Dan maken we een afspraak.

Eveline Masetti

### Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met pastor Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen.

## Vanuit de werkgroep vieringen

### Samen Bijbellezen

Ook in de adventstijd lezen we samen de Bijbelteksten die klinken op de tweede zondag. Wat raakt je als je de tekst leest? Wat valt je op en waar heb je vragen over?

Het is schatgraven in de Bijbel, waarbij nieuwsgierigheid belangrijker is dan Bijbelkennis. Lees je deze maand ook met ons mee? Van harte welkom in De Schakel op

**dinsdag 3 december om 10.00 uur tot uiterlijk**

**11.30 uur.** We lezen de tekst van zondag 8 december, Lucas 3: 1-6 over Johannes de Doper. Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.



### Vieringenrooster 2025

De werkgroep vieringen kijkt altijd ver vooruit. In de eerste maanden van het jaar wordt al de opzet gemaakt voor het vieringenrooster van het jaar daarop. De eigen pastores geven hun voorkeurszondagen aan, gastpredikanten worden benaderd voor de lege plekken, koren en musici worden gepland.

En ook de bezetting achter de schermen wordt ingepast: zondagsbriefmakers, powerpointmakers, streamers, beamisten en geluidstechnici.

Het is elk jaar weer een hele puzzel. Als werkgroep houden we hierbij rekening met de beleidswensen die vanuit de gemeente zijn aangedragen. Zo proberen we 'stapeldiensten' te voorkomen en houden we bewust een aantal zondagen per jaar vrij om ruimte te bieden aan spontane ideeën voor themadiensten of 'anders-dan-anders-diensten'. Ook voor 2025 is deze ruimte er dus weer. Nogmaals de oproep: wie voelt zich geroepen om met één van de pastores een themadienst te organiseren? Voor het Avondmaal zetten we de vorig jaar gemaakte beleidskeuze voort om eens in de zes weken Avondmaal te vieren. Dat betekent dat we, net als dit jaar, zeven keer Avondmaal vieren in 2025. Vragen of opmerkingen over het rooster? Spreek ons gerust aan.

Namens de werkgroep vieringen,  
ds. Rik Willemsen.



## Kerk in het dorp

Heeft u zin in een gezellige en sfeervolle verzorgde kerstmiddag?  
Kom dan op maandag 23 december vanaf 13.30 uur naar De Schakel. Een ontmoeting met een dorpsgenoot en of gemeentelid kan de kerstgedachte een feestelijk tintje geven.

JE HOEFT NIET ALLEEN TE ZIJN ROND DE KERSTDAGEN!  
KOM NAAR DE KERST-INN EN NEEM GEZELLIG EEN  
ALLEENSTAANDE VRIEND(IN) MEE..

WIJ ZORGEN VOOR EEN ONTVANGST IN KERSTSFEER,  
KOFFIE & GEBAK, EEN KERSTVERHAAL, MUZIEK , SOEP & BROOD.

# KERST *inn*

## MAANDAG 23 DECEMBER

13.30-17.00 UUR  
DE SCHAKEL, KERKPAD 3 CASTRICUM



Aanmelden via  
[info@welzijncastricum.nl](mailto:info@welzijncastricum.nl) of  
0251-65 65 62



# Kerk in het dorp

## De markt op!

Er bestaat een gezegde dat luidt 'We moeten de kerk in het midden laten.' Het betekent zoets als 'We kiezen geen partij', maar eigenlijk is de volledige uitdrukking 'We moeten de kerk in het midden van het dorp laten staan' en die heeft een andere betekenis, te weten: 'We moeten de belangrijkste factor onberoerd laten.' Hoe belangrijk is de kerk nog in het dorp vandaag de dag? Op zoek naar een antwoord op die vraag ging ik op de vrijdag voor de Startzondag (ter voorbereiding op 'mijn' workshop) de markt op!

Eerlijk gezegd vond ik het best spannend. Ik had het in al mijn enthousiasme bedacht, maar toen het eenmaal zover was, twijfelde ik toch wel even. Wat zouden mensen zeggen? Zouden ze me raar aankijken en snel doorlopen? Zeggen dat de kerk niet meer van deze tijd is? Afijn, ik had me goed voorbereid en een aantal vragen bedacht en besloot de eerste bezoeker maar gewoon aan te spreken.

Na wat startvragen ('Weet u waar de protestantse kerk staat in dit dorp?) en mijn geruststelling dat ik echt niets wilde verkopen, stelde ik de vraag: 'Wat zou de kerk in dit dorp voor u kunnen betekenen?' Mijn vrees bleek echt ongegrond; ik kreeg leuke reacties en goede antwoorden waar we echt iets mee kunnen.

Jonge ouders zouden het leuk vinden als er een kerststal op het plein zou komen te staan en vinden het een goed idee als kinderen met school de kerk een keer zouden bezoeken. Veel mensen weten nog niet van de Herdertjestocht en de Palmpasenviering; daar ligt nog een mooie taak voor onze PR.

Mensen zijn op zoek naar georganiseerde zingeving, stilte, muziek en mooie verhalen. Er werden seizoensvieringen genoemd en andere activiteiten die door 'De Nieuwe Liefde' in Amsterdam worden georganiseerd. Een gesprek met de predikant/pastoraal werker over moreel-ethische kwesties. Degene die mij het laatste antwoord toespeelde, gaf aan het leuk te vinden dat ik hem aansprak. 'Dat zouden jullie vaker moeten doen.'

Ook de eenzaamheid onder ouderen werd genoemd. 'Bijvoorbeeld een maaltijd of samen zingen'. Ik kon daarop in ieder geval zeggen dat we dat soort dingen al organiseren en daar kregen we ook een compliment voor.

Een vriendin van mij werkt in de reclamewereld en ik vroeg haar of ze nog een advies had. Dat leverde een duidelijk antwoord op: 'Naar buiten! Huur een kraam op de markt, zet er een kerkbank in, serveer koffie/thee met iets lekkers en zorg dat je beschikbaar bent voor een gesprek.'

Hoewel het in het begin wat ongemakkelijk voelde, ben ik heel blij dat ik dit gedaan heb. De reacties waren onverdeeld positief en gaven me het gevoel dat de kerk toch echt nog wel 'in het midden van dorp moet blijven staan!'

Namens de Werkgroep Vieringen,  
Esther Sandbergen.

# Voor de jeugd

## Sinterklaasgezinsviering in de Pancratiuskerk

Jullie zijn met de intocht van Sinterklaas misschien al wel in de Pancratiuskerk geweest voor het Sinterklaasfeest. Maar weten jullie dat Sinterklaas ook een keer naar een kerkdienst komt?

Op **zaterdag 30 november om 18.00 uur** is er een gezinsviering in de Pancratiuskerk waar Sinterklaas ook zal zijn! De kinderen van de Dorpskerk zijn met hun (groot) ouders ook van harte uitgenodigd om dit feest met Sinterklaas mee te vieren.





# Herdertjestocht



Herdertjestocht 2023

## Aankondiging herdertjestocht

Kom je ook op kerstavond met ons meezoeken naar het kerstkind? Ook dit jaar wordt de herdertjestocht weer georganiseerd voor alle kinderen in Castricum. Tijdens een korte wandeling door het centrum van ons dorp worden scènes uit het kerstverhaal nagespeeld en worden bekende kerstliedjes gezongen.

Noteert u **dinsdag 24 december 17.00 uur** alvast in uw agenda?

## Actie kerkbalans



### Actie kerkbalans 2025: helpt u mee?

De actie kerkbalans 2025 start op zaterdag 11 januari en wordt afgerond op 25 januari. Mede door de actie kerkbalans kan het kerkenwerk in Castricum worden voortgezet. Als we samen onze schouders eronder zetten, vertrouwen we ook in 2025 weer op een goed resultaat.

### Herhaalde oproep

Nieuwe medewerkers zijn meer dan welkom. Het werk aan kerkbalans kost niet veel tijd en vindt maar eenmaal per jaar plaats.

U kunt contact met mij opnemen als u mee wilt doen of als u de behoefte hebt aan meer informatie.

Coördinator actie kerkbalans  
Eldert Boersma  
[Ejmboersma999@gmail.com](mailto:Ejmboersma999@gmail.com)  
06 30108790

## Werkgroep Pastoraat

### Kaartenactie

In februari van dit jaar is de werkgroep pastoraat gestart met een kaartenactie. Een paar maal per jaar willen we aan mensen die vanuit onze kerkelijke gemeente, vaak noodgedwongen, elders verblijven vanuit de kerk een kaartje sturen. De adventsperiode is daar een goede tijd voor. Op **zondag 15 december** zullen er weer een aantal mooie kaarten klaar liggen voorzien van naam en adres. Aan u er een hartelijke groet of een mooie tekst in te schrijven en de kaart op de bus te doen.

Namens de werkgroep pastoraat  
Anja van der Wiel

# Column van ds. Verhoeff, Classispredikant

## Schemering

Het einde van het jaar nadert. Elk jaar weer moet ik in deze tijd denken aan de dichter J. C. Bloem, en meer in het bijzonder aan zijn gedicht November: 'Verloren zijn de prille wegen / Om te ontkomen aan de tijd; / Altijd november, altijd regen, / Altijd dit lege hart, altijd.' Jacques Bloem was een van onze grootste dichters. Maar het zonnetje in huis was hij niet.

Mijn oma zat anders in elkaar. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ze overleed, ze werd maar liefst 93 jaar oud. En voor haar was november juist een prachtige maand. Elke middag bracht ze de tijd tussen licht en donker door met één klein lampje in de hoek van de kamer.

Schemeren, noemde ze dat. Waarschijnlijk had het van alles te maken met de zuinigheid die ze in de oorlog leerde en nooit meer kwijtraakte. Maar ook van zuinigheid kun je genieten. En dat deed ze met overtuiging, de hele maand november. Met één lampje in de hoek.

Ook de kerk leeft in een soort van schemering. Ooit was het licht. Toen zaten de kerken vol en bogen de banken onder het vrome vlees. Maar er is veel veranderd. Volgens sommigen is het wachten slechts op iemand die het licht uitdoet en het definitief donker wordt. In de tuin van de kerk staat in ieder geval alvast een bord: 'Hier wordt gewerkt aan het einde.'

Voor mij voelt het anders. Net als mijn oma leer ik in deze tijd dat schemering eigenlijk ook wel mooi is. Want ja, de kerk krimpt, en dat zal ik niet mooier maken dan het is. Maar krimp betekent nog niet per se dat het minder wordt. In sommigen opzichten zelfs integendeel.

Deze tijd helpt ons immers na te denken over de vraag: waarvoor deden wij dit eigenlijk ook alweer? Krimp daagt ons uit om te focussen op wat echt belangrijk is. Allerlei franje, daar zijn geen mensen meer voor. Als je kleiner wordt, moet je nadenken over de kern van kerk zijn.

Precies daarover lezen we in de brieven van het Nieuwe Testament. Die zijn allemaal geschreven aan kleine gemeenten. En die deden drie dingen. Elkaar de verhalen over Jezus vertellen. De maaltijd delen. En zorgen voor de armen. Als wij dat nu ook eens gingen doen. En dan zetten we in de tuin van de kerk een bord met: 'Hier wordt gewerkt voor mensen.'

De kerk redden kunnen wij niet, dat is de afgelopen decennia wel gebleken. Wat we wel kunnen is doen wat het evangelie van ons vraagt. En daarvoor is één lampje in de hoek van de kamer genoeg. Daarom denk ik deze november terug aan mijn oma. En trouwens ook aan Gerard Reve, toen die schreef: 'Ik houd niet van de Verlichting, geef mij maar de schemering.'





# 'Dit is onze enige veiligheid'

Ze maken zich grote zorgen, de mensen in het INLIA Gasthuis Groningen. Nu het kabinet de bed-bad-broodregeling niet meer wil betalen, vrezen ze voor het enige toevluchtsoord dat ze hebben. "Het is onze enige veiligheid", zegt Stepan uit Armenië. En Mauritaniër Cheikh zegt: "We kunnen niet weg uit Nederland. Ik wil niet opnieuw op straat leven."

Het zijn stuk voor stuk mensen van wie de asielverzoeken zijn afgewezen, de gasten die INLIA opvangt en begeleidt in het Gasthuis. Ze moeten terug en dat kunnen ze ook – zegt minister Faber. Dat klopt niet altijd: de mensen in het Gasthuis zijn al 'door de hele molen geweest' en het is de overheid niet gelukt om terugkeer te realiseren. Toen ze aan het einde van het traject op straat terecht zijn gekomen konden zij instromen in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. In Groningen wordt die uitgevoerd door INLIA.

In het Gasthuis werkt INLIA met hen aan oplossingen: terugkeer, doormigratie of legaal verblijf. Zonder het Gasthuis zouden ze op straat zijn blijven staan.

## Je postcode

Als het Gasthuis er niet was ... Cheikh's gezicht betreft. "Ik kan niet weg, dan kom ik opnieuw op straat. Dat wil ik niet." Want hij kent dat leven. Hij heeft hier jaren op straat geleefd nadat zijn asielverzoek strandde omdat hij zijn identiteit niet kon bewijzen. Hij komt uit een dorp vlak bij de Senegalese grens. Daar is het zeg maar niet heel erg gebruikelijk om een paspoort te bezitten.

Of hij geen geboortakte had, vroeg de IND. Nee natuurlijk, in dergelijke dorpen worden geen geboortakten uitgegeven, mensen weten niet eens wat het is. Wat zijn postcode dan was, wilden ze weten. Ondanks de situatie moet hij er nu nog hard om lachen. Ook de interviewer, die in Mauritanië is geweest, schiet in de lach. Je postcode, ja hoor. "Het is daar geen Nederland hè? C'est l'Afrique."

Maar goed, lang verhaal kort: geen identiteitsbewijs, asielaanvraag afgewezen, jarenlang op straat geleefd. Zwart gewerkt als het kon, zwaar werk ook. Maar als dat er niet was "slechte dingen gedaan om aan eten te komen". Dat wil hij nooit meer. Hij werd uiteindelijk gepakt, veroordeeld en vastgezet. Daarna belandde hij nog 7 keer in vreemdelingenbewaring. Maar het lukte niet hem uit te zetten, zelfs na 16 maanden in het Vertrekcentrum in Ter Apel niet.

Daar zeiden ze uiteindelijk: je kunt hier niet blijven, ga maar naar INLIA. In het Gasthuis is hij nu bezig met een laatste poging zijn identiteit te bewijzen om terug te kunnen keren. Zonder identiteits- en nationaliteitspapieren is terugkeer niet mogelijk. "Ik wil leven, niet alleen maar er zijn, maar *léven*." Een klein stukje land bewerken in Mauritanië bijvoorbeeld. Hij wordt al vrolijk als hij erover praat.



Stepan. Bron: INLIA

## Bestaanszekerheid

"We mogen nergens heen en we mogen niet blijven." Zo vat de Armeense Stepan de onmogelijkheid van zijn situatie in één zin samen. Hij is 37 en zit vanaf zijn 13e in een rolstoel. Hij komt uit een klein plaatsje in Armenië, in een onrustige provincie waar bendes opereren. Zijn goede vriend Grigor uit Azerbeidzjan tolkt voor het interview. En die wil zelf ook wat kwijt: "Wij danken God voor INLIA, voor het dak boven ons hoofd."

Het is een catastrofe als het Gasthuis er niet zou zijn, zeggen Stepan en Grigor. Ze maken zich zorgen. "Dit is onze enige veiligheid. Onze enige bestaanszekerheid. Veilig slapen is een basisbehoefte. Als deze plek er niet is, wat moeten we dan?" Mensen hebben het verkeerde idee over hen, denkt Stepan: "Ik ben hier niet gekomen om rijk te worden ofzo."

"Waarom zou ik hier 15 jaar als dakloze asielzoeker willen leven, als ik terug kon naar Armenië? Als ik daar de benodigde medicatie zou kunnen krijgen en er normaal zou kunnen leven? Waarom zou ik dan hier zitten? In een opvang? Dat is toch niet logisch?" Niet dat hij een kwaad woord wil zeggen over die opvang, begrijp hem goed: "Dit is ons thuis. We hebben heel veel respect voor de mensen van INLIA."

Ze hopen vurig dat het Gasthuis blijft bestaan.

Bron: INLIA

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.

Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

# Voor de jeugd

## Kind en kerk

3 november hadden we in De Schakel onze eigen gedachtenisviering. We vertelden elkaar wie we misten omdat diegene overleden was. Voor de een was dat een lieve opa en een ander miste haar poesje.

We hoorden het verhaal van Johannes op het strafeiland Padmos. Daar kreeg hij een prachtig visioen (een soort droom die God aan hem gaf). Hij zag de hemel die openging en allemaal gelukkige mensen daar in. Ze hadden daar geen gebrek of ziekte of armoede. Op aarde, toen ze daar nog leefden, hadden ze dat wel gehad. In de hemel waren ze gelukkig nadat ze gestorven waren. Ze zongen en zwaaiden met palmtakken en dankten God voor wat Hij voor hen deed. Het is mooi om aan dit verhaal te denken als iemand gaat sterven. We weten niet hoe dat zal zijn en wat er daarna gebeurt. Maar God belooft ons met dit verhaal een prachtige toekomst. Als je dat gelooft ben je misschien minder verdrietig.

Daarna hebben we lichtjes in glazen gedaan. En die glazen heel mooi versierd met stickers en strikjes en sterren. Daarmee hebben we een rondje over het kerkhof gelopen. We zagen wie daar begraven liggen en wat erop de stenen staat. Soms waren dat mooie teksten. Een steen leek op een rots, misschien was die persoon wel van een rots gevallen...

Toen werden we gebeld dat we in de kerk mochten komen. We vertelden wat we hadden gedaan en lieten onze mooie lichtjes zien. En we zongen voor God samen met alle mensen in de kerk het mooie lied: 'Onze Vader in de Hemel'.

1 december is het alweer de eerste advent. Dan starten we met het Adventsproject van Kind op Zondag:



'Help jij me hopen', heet het.

We gaan 4 zondagen hiermee werken, met verschillende verhalen en gebeurtenissen waar je hoop uit kunt halen en blij van wordt. We gaan ook de volwassenen vragen waar zij hoop van krijgen en blij van worden. Zo kunnen we elkaar 'Helpen Hopen', groot en klein.

**De data zijn: 1, 8, 15, en 22 december.**

**24 december** is er dan weer een Herdertjestocht vanaf 17.00 uur. Dat belooft bijzonder te worden want we gaan het samen met de Rooms Katholieke kinderen vieren.

We gaan in optocht van onze Dorpskerk naar hun kerk Pancratius lopen. Daar sluiten we samen af bij het kindje Jezus. Je mag jezelf verkleden als Herder of als Engel en een lichtje meenemen als je dat wilt.

Het wordt dus weer een mooie adventstijd. En een gezellige Kerst daarna, hoop ik.

Tot dan, namens Kind en Kerkwerkgroep, Marjana

## Teens Group

In de week van de Amerikaanse verkiezingen hebben we met elkaar gesproken over het thema 'de touwtjes in handen', over macht. We hebben het gehad over de macht van koningen en presidenten en zijn in de Bijbel gaan kijken wat er geschreven staat over de macht van God. We sloten de avond af rond de symbolische kroon van de macht van God. De tieners mochten rond de kroon op post-its opschrijven wat ze God willen zeggen of vragen naar aanleiding van wat we deze avond besproken hebben. Het leverde mooie gebedspunten op, waarbij duidelijk werd dat de tieners erg betrokken zijn bij de actualiteit en de machten en krachten in de wereld om hen heen.



We komen dit kalenderjaar nog bij elkaar op **vrijdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur** in de Basement. Tot dan! De data voor 2025 worden in het kerstnummer van Over en Weer bekendgemaakt. Dit zal over het algemeen steeds de tweede vrijdag van de maand zijn.

Zie ook pagina 10 voor de aankondiging van de Sinterklaasviering in de Pacratiuskerk.

## Sacred Dance

is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel, dus deze maand op 9 december van 19.30 – 21.30 uur.

De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,- per avond.



## Het Taizé-avondgebed

wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars.

Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.



Het volledige programma vindt u in het RvK-programmaboekje en op: [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl)  
Aanmelden via onze website: [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl) of een e-mail sturen naar [info@rvkcastricum.nl](mailto:info@rvkcastricum.nl)

Hanneke Klinkert,  
voorzitter RvK Castricum

## Oecumenische vrouwengespreksgroep



Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

**Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel bij elkaar, dus deze maand op 12 december.**

De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

## Oecumenisch Kerstzangviering

Ook dit jaar vindt op Kerstavond, **dinsdag 24 december om 21.00 uur**, weer een feestelijke Kerstzangviering plaats in **de Dorpskerk**. Het speciaal gevormde Kerstkoor zingt dan bekende en geliefde kerstliederen.

Denk aan 'Nu sijt wellecome', en 'Hoe leit dit kindeke', wie kent ze niet?

Ook brengt het koor een deel uit het Klein Kerstatorium (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen) ten gehore.

Zo beleven we in deze Kerstnacht een vrolijke en muzikale viering, om heerlijk mee te zingen.



Schilderij 'In the cradle' van Julia Stankova (Bulgarije)

## De Witte Duif



### Candlelight Castricum in de Dorpskerk met het koor van de Witte Duif

Op **21 december** vindt de jaarlijkse dorpsmarkt 'Candlelight Castricum' plaats. In het kader hiervan zingt het koor van de Witte Duif kerstliederen in de Dorpskerk. Vanaf 20.00 uur brengt het koor de liederen in drie blokjes van ongeveer 20 minuten ten gehore.

U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren en vooral ook om mee te zingen. We eindigen rond 21.30 uur met glühwein en kerstbrood.

Vriendelijke groet, namens de Witte Duif  
Roos van Swigchem  
Tel: 0613457911

# Diaconale collectes in december



## Zondag 1 december:

### Moldavië; kinderen en ouderen worden gezien

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië. Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethanië vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten, drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

## Zondag 8 december:

### Ghana; een beter inkomen voor Shea boerinnen



Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om rond te komen van de opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van sheanoten. Ze maken er boter van om te verkopen.

Sheaboter is als boter of verzorging crème ook in Nederland te koop. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana traint duizenden vrouwen om efficiënter te werken en beter samen te werken. De kerk bouwt centra waar ze de noten kunnen bewaren en de boter met hulp van machines sneller kunnen maken. Ook leren ze de producten tegen een betere prijs te verkopen

## Zondag 15 december:

### Palestina; een stem in de samenleving voor jongeren



coll 15 dec Palestina Priester Bashar leidt de dienst in de Christ redeemer Church

Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina. Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving

## 22 december en 29 december:

### Voedselbank IJmond

Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben, in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting in 2006 deze steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken. Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid. Voedselbank IJmond-Noord stelt zich ten doel om voedselondersteuning te bieden aan mensen die op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat deelnemers weer zelfredzaam worden. Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en Mee & de Wering de intake van onze deelnemers. Zij helpen mensen de regie weer over het eigen leven terug te krijgen.



# Diaconale collectes in december



Buurthuiskamer

## Kerstavond 24 december: het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een van de grootste zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland. Met ruim 7000 collega's verlenen ze professionele maatschappelijke hulp en zorg. Daarnaast bieden ze informele maatschappelijke hulp en zorg. Ook bieden ze zorg aan mensen die geen officiële indicatie of diagnose hebben. Dat doen ze door mensen op te zoeken, bijvoorbeeld met de soepbus, of bij hen uit te nodigen in een van de 130 buurthuiskamers. Het Leger des Heils komt lokaal, nationaal en internationaal in actie en strijdt tegen armoede en onrecht.

## Kerstfeest 25 december: kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.



Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v. Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

## Verhalen van Licht en Hoop

Ook dit jaar zullen er in de Adventstijd weer Verhalen van Licht en Hoop worden verteld, op 14 december en op 21 december om 16.30 uur.

We hopen dat we ons rode tentje op het kerkplein kunnen opzetten, maar bij slecht weer is het verhaal in de Dorpskerk. Op 14 december vertelt Rolien Eikelenboom haar verhaal van Licht en Hoop. Velen kennen haar van het koor Connection en andere koren in Castricum en omstreken. Natuurlijk schenken we er een kopje chocolademelk bij. Op 21 december is de verteller op dit moment van schrijven nog niet zeker. Dan mogen we waarschijnlijk gebruik maken van de tent van Candlelight, net als vorig jaar. We nodigen u hierbij uit, en neemt u vooral vrienden en bekenden mee!



Verhaal van Licht en Hoop 2023

# Begroting Protestantse Gemeente Castricum

Begroting	2025	x euro 1	PROTESTANTSE GEMEENTE TE CASTRICUM		
			<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>resultaat</b>
			2025	2024	2023
<b>Inkomsten</b>					
VVB			145000	137000	143555
collecten kerkbeheer			4500	3500	5567
solidariteitskas			2500	3000	2275
giften			2000	1000	2380
Over en Weer			3000	2200	2613
rente baten			72000	72000	52268
verhuur DK/DS			11000	11000	9365
verhuur Pastorie			<u>9000</u>	<u>8600</u>	<u>8595</u>
totaal			<u>249000</u>	<u>238300</u>	<u>226618</u>
<b>exploitatie saldo</b>			<b>26800</b> negatief	<b>17500</b> negatief	<b>7758</b> negatief
<b>Uitgaven</b>					
predikant			105000	97000	92165
gastpredikanten			4000	4400	4330
kerkelijk werker			52000	48000	43725
organisten/ koren			4000	4000	4124
koster			27000	24200	6950
energie/water			11000	12500	13890
verzekeringen/belastingen			12000	10000	9226
dotatie groot onderhoud			12000	12000	12000
klein onderhoud			4500	4000	4450
schoonmaak			1700	1500	3687
kerkrentmeesterlijk quotum			8500	8500	8237
solidariteitskas			4500	2200	2335
Raad van Kerken Castricum			1600	1600	1600
bankkosten			2500	2500	1705
bestuurskosten			6000	5500	6006
druk- en kopieerwerk			2500	2500	2601
kerkelijk bureau			500	500	359
kerkdiensten			3000	2500	3231
jeugdwerk			1500	1500	866
werkgroepen/pastoraat			4000	3500	3530
Over en Weer, website			<u>8000</u>	<u>7400</u>	<u>9359</u>
totaal			<u>275800</u>	<u>255800</u>	<u>234376</u>

# Begroting Protestantse Gemeente Castricum

## Toelichting begroting 2025 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Castricum

De begroting 2025 wordt gekenmerkt door:

- Verdere krimp van de Gemeente, met als gevolg een voortdurende daling van de Vaste Vrijwillige Bijdragen.
- Min of meer stabiele energieprijzen.
- Loonkostenstijging als gevolg van inflatie, die ook doorwerkt in de overige uitgaven.

Aan de inkomstenkant ligt het in de lijn der verwachtingen dat genoemde krimp doorzet en leidt tot een verdere afname van de VVB inkomsten in de komende jaren. Voor 2024 werd € 150.000 (2023 € 144.000) toegezegd, hetgeen verrassend meeviel t.o.v. de verwachtingen. De krimp heeft uiteraard ook invloed op overige ledenaantal gerelateerde inkomsten, als bijv. collecten. De rente inkomsten 2025 betreffen een vaste uitkering van € 39.000 op de RABO Certificaten (6,5 x 600.000) en € 33.000 depositorente en spaarrente over 1,8 mln euro.

Aan de uitgavenkant is wat betreft predikant/kerkelijk werker uitgegaan van fulltime resp. 60 procent. De kosten predikant worden door PKN Nederland tot 4 jaar na bevestiging, 1 oktober 2021, met € 6150 per jaar verlaagd vanwege de z.g. proponentenkorting. Stopt dus per 01-10-2025. Per 1 september 2023 is de koster voor 67% in dienst, wat lagere schoonmaakkosten geeft. Bijna 70 procent van de kosten is loon, bepaald door PKN Nederland. Per 01-07-2024 zijn de salariskosten met 9 procent verhoogd (grotendeels inflatie gerelateerd).

De grondslag voor het kerkrentmeesterlijk quotum (voor kosten PKN Nederland) en de solidariteitsheffing (hulp armlastige gemeenten) is herzien. Heeft voor Castricum vooral gevolgen voor de solidariteitsheffing, die verdubbeld wordt door van aantal belijdende leden als grondslag over te gaan naar vermogenspositie, die bij PG Castricum nog zeer goed is.

De energieleverancier heeft de prijzen voor 2025 nog niet vastgesteld, maar een hogere prijs t.o.v. 2024 lijkt onwaarschijnlijk. Daarenboven zullen de getroffen isolatiemaatregelen (o.a. kerkzolder) doorwerken. Wat betreft de energiebelasting e.d. wordt rekening gehouden met continuering van 50% teruggave. Het aldus begrote exploitatietekort 2025 bedraagt € 26.800, hetgeen kan worden opgevangen uit de reserves. De kerkenraad heeft in de vergadering van 7-11-2024 de begroting 2025 voorlopig goedgekeurd.

Vragen of opmerkingen kunt u tot 1 week na verschijnen van Over en Weer richten tot Willem Pool; email : willem.pool@ziggo.nl , tel. 653970

Willem Pool, administrateur

---

## Dertig nieuwe leden

"Wat ik zo vreemd vind," hoor ik iemand naast me in de kerk zeggen," dat met Allerzielen de kerkleden die in het afgelopen jaar overleden zijn, uitvoerig benoemd worden, maar dat nieuwe kerkleden van het afgelopen jaar geen gezicht krijgen in de kerk. Die kunnen toch ook wel een keer samen voorgesteld worden?" Zeker nu er toevallig dit jaar dertig leden overleden en dertig nieuwe leden binnengekomen zijn, zal ik later ontdekken. Hierop draai ik me om en fluister haar toe dat die groep juist vandaag een bijeenkomst na de dienst heeft om met elkaar en met de dominee kennis te maken. Zo worden wij, de nieuwelingen, daarop in De Schakel ontvangen door Anja van der Wiel, pastoraal ouderling en dominee Rik Willemse.

Bij een kop koffie schudden we handen, horen namen om die spoorslag te vergeten en gaan we zitten. Rik blijkt een door de wol geveerd leider te zijn die ons met zijn verrassende interviewtechniek snel aan de praat krijgt. We zijn met acht man/vrouw van 3 tot 80 jaar oud, komende uit Emmen, Schotland en wat loslopend uit de buurt. Interessant blijkt onze motivatie om lid te worden. Behoeft om bij de kerkgemeenschap aan te sluiten, bezinning, traditie, het geloof zelf, allemaal trefwoorden die naar voren komen. Een rondleiding in de kerktuin door Leny Witte sluit deze mooie en zinvolle samenkomst af. Hulp blijkt daar in de tuin altijd welkom te zijn. Maar vooral niet allemaal tegelijk!

Anneke Rubens - Onnes

# Gebeden voor de Adventstijd



Bron; cnull.de Bilddatenbank © Attribution License

## Gebed om licht

Een gebed om licht als het duister te veel wordt.  
Bij Psalm 23 en Johannes 9: 1-13

God, Bron van licht,  
Het duister wint zo vaak  
in de wereld, in ons leven.  
En hoe graag we ook willen  
dat het licht doorbreekt,  
soms zijn we ziende blind.

Heer, U bent toch het licht,  
U bent toch degene  
die blinden zicht geeft,  
die ogen opent,  
die nacht verdrijft  
en een nieuwe  
dag laat aanbreken.

Leid ons aan uw hand  
door de donkere dalen  
tot er weer licht is,  
begaanbare wegen.

Open ook onze ogen.  
Breng licht in duisternis  
tot de nieuwe morgen aanbreekt  
en het nooit meer nacht wordt.

door Annemieke Bosman - Mohrmann

Bron: PKN - Petrus

## Gebed: Houvast

Een gebed bij advent, om liefde en licht

God,  
we zeggen dank  
voor wie u voor ons wilt zijn  
in alle tijden  
een houvast  
van liefde en genade.

Wij bidden dat dit weten  
ons helpt om  
zonder angst  
de toekomst tegemoet te gaan  
dat we ons gedragen mogen weten  
door het stralende licht  
dat u over ons wilt doen opgaan.

Ds. Rianne Veenstra

Bron: PKN - Petrus



# Om te gedenken

Op 14 oktober is overleden

## Pietje Coster - Vlaming (Petra)

Petra is 94 jaar geworden.

We gedenken Petra met de woorden van lied 951.

**Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt  
en al mijn levensdagen heeft gestraald  
ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet  
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed**

**Liefelijk Licht, dat dag en nacht regeert  
dat onze diepste duisternis trotseert  
waak over mij, wanneer de door mij wenkt  
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt**

**Liefelijk Licht, brand als een stille wacht  
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht  
Doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht  
glans van Gods onomwonden aangezicht**

Pastor Eveline Masetti



Op 23 oktober is op 64-jarige leeftijd overleden

## Aria Renate Pol - Kruyswijk (Ariet)

Haar leven duurde korter dan de plannen die ze had.

We kennen Ariet als een betrokken en doortastende vrouw, met oog voor de buitenbeentjes en de zwakkeren in onze maatschappij. Vol overgave en heel zorgvuldig stond ze haar medemens terzijde met raad en daad. Het deed haar pijn om haar geliefde werk vanwege de ziekte over te moeten dragen.

Dolblij was ze dat ze de geboorte van haar eerste kleinkind nog heeft kunnen meemaken. Ze heeft van Mila kunnen genieten zolang het kon.

Het contact met de kerk stond op een laag pitje maar langs persoonlijke weg lagen er de laatste periode wel lijntjes. Ariet heeft op deze manier veel steun ervaren van de aandacht die er vanuit onze gemeenschap is gegeven. We wensen Alwin en het gezin Gods troost en zegen toe in deze tijd waarin ze hun vrouw, moeder en oma zo moeten missen.

**Sterven zal je ooit.**

**Maar vandaag  
en godweet morgen  
kun je leven, doen, zien**

**iemand voor iemand zijn  
misschien**

**en het verschil maken, toch,  
tussen inwisselbaar uniek  
en om het even**

**tussen dood en leven.**

(Huub Oosterhuis)

ds. Rik Willemsen

# Werkgroep Ouderen Contact

Met muziek van Marga en Nanda werden we dinsdagmiddag verwelkomd in De Schakel. Deze herfstmiddag kregen we geen spreker met een interessant verhaal, maar moesten we zelf creatief aan de slag. Terwijl we luisterden naar het gedicht "De spin Sebastiaan" van Annie M. G. Schmidt, beeldde Marga met zwarte griezelspinnen het verhaal uit.

Na de koffie/thee met appelkoek kwamen de al uitgeholde pompoenen en vele materialen op tafel en maakte iedereen een prachtig herfststukje. Op het laatst regen we daar een lichtsnoertje door, wat een bijzonder feestelijk effect opleverde. Tijdens de werkzaamheden genoten we van Marga en Nanda die musiceerden. Ze begeleidden zich op accordeon en gitaar, en zongen bekende liederen. Bovendien kregen we een heerlijke kom pompoensoep, gekookt door Sabine en Marga, waar we van hebben gesmuld. Het was een sfeervolle en gezellige middag met ook genoeg gelegenheid om elkaar te ontmoeten.



In december houden we de kerstmaaltijd. Er is in De Schakel plaats voor 40 gasten. De vaste deelnemers van de Werkgroep Ouderen Contact worden hiervoor uitgenodigd. Zijn er oudere gemeenteleden die hier ook graag aan willen deelnemen, dan kunnen ze zich opgeven bij **Sabine IJzinga, tel.654389**. Als er plaats is, horen zij dit 16 of 17 december.

De kerstmaaltijd wordt gehouden op **dinsdag 17 december** in De Schakel en begint om **17.30 uur**, inloop vanaf 17.00 uur.

Marieke Meijer



## Maal en Verhaal

 Maal en Verhaal



Op **25 November** a.s. is er weer Maal en Verhaal. We beginnen in **De Schakel om 18.30 uur**; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten zijn nog steeds € 8,00. De volgende Maal en Verhaal is pas weer op **27 januari 2025**.

Opgave graag uiterlijk donderdag 21 november bij Han van Konijnenburg, tel. 658190, of via de email: [jtvk@kgk.nl](mailto:jtvk@kgk.nl).

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (uiterlijk **donderdag 21 november**) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen. Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar aanschuiven.

En tenslotte: als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

# Bedankt

Zo fijn en goed geholpen/gesteund tijdens het koffie-uur op 3 oktober. Ik werd ziek tijdens dit uur en het bleek ernstig te zijn. Met de ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar, begeleid door de zorgzame Eveline Masetti, die met mij meeging tot de opname. Annie bracht mijn fiets lopend naar huis. Ook kreeg ik gezellige bezoeken en prachtige bloemen na thuiskomst uit het ziekenhuis.  
Dank lieve mensen!

Riet Breeuwer

Blij en verrast was ik toen Hans Witte een bloemengroet en een kaart met handtekeningen en gelukwensen kwam brengen.  
Van deze kleurrijke groet heb ik genoten en het gaf een extra dimensie aan mijn honderste verjaardag.  
Iedereen hartelijke gegroet.

Ada Berg

Dank namens Joke Westdorp voor de prachtige najaarsbos en groet van de gemeente. Tijdens het schikken van de bloemen spraken we over het leven, vol creativiteit en aandacht, en haar ziekte die snel om zich heengrijpt. Binnenkort zal ze naar het hospice moeten gaan. Bezoek is veelal te vermoeiend. Graag een kaartje met een wens: Lindenlaan 74

Nienke Witkamp

**DE KERK IS OPEN**  
voor wie steek jij een kaarsje aan?



**Loop gerust binnen voor...**  
...een moment van stilte en rust  
...het aansteken van een kaars  
...een luisterend oor van een pastor  
...de kunst in de kerk  
...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur  
Elke vrijdag 10:30-12:30uur

# Adressen en personen



## **Predikant:**

Ds. Rik Willemsen  
Pastoraat voor 0 - 79 jaar  
06 19847998  
predikant@pkcastricum.nl



Telefonisch te bereiken op werkdagen behalve op maandag (vaste vrije dag).

## **Pastor:**

Pastor Eveline Masetti  
Pastoraat vanaf 80 jaar  
06 10571560  
evelinemasetti@pkcastricum.nl



Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

## **Gebouwen:**

Dorpskerk / Kerkhof  
Kerkpad 1  
(0251) 657139

De Schakel  
Kerkpad 3  
(0251) 296714

Koster  
Talin Artin  
06-49275013  
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

Beheerder kerkhof  
Pieter Verveer,  
06-13712925

## **KerkApp:**

Beheer: IJmte van Gosliga  
06 50236206  
van.gosliga@ziggo.nl



## **Kerkelijk Bureau:**

voor het doorgeven van verhuizing, wijziging mailadres, geboorten, huwelijk / partnerschap, overlijden, en registratie van abonnementen Over en Weer.

Elly Ravesteyn  
Piet Heinlaan 35  
1901 WL Castricum  
(0251) 674410  
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

## **Website P. K. Castricum:**

www.pkcastricum.nl  
Webredactie :  
webredactie@pkcastricum.nl

## **Facebook:**

facebook.com/PKcastricum

## **Kerkenraad:**

Voorzitter: Willy Spaans  
(0251) 836835  
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier  
06 25121735  
kerkenraad@pkcastricum.nl  
Postbus 145, 1900 AC Castricum

## **College van Kerkrentmeesters:**

Voorzitter: Toon Mans  
06 53893513  
Secretaris: Henk van der Leest  
06 33716138  
cvkerkentmeesters@pkcastricum.nl  
Postbus 104, 1900 AC Castricum

## **College van Diakenen:**

Voorzitter (a.i): Johan Streefland  
Secretaris: Johan Streefland  
cvdiakenen@pkcastricum.nl  
Postbus 145, 1900 AC Castricum

## **Werkgroep Jeugd en Jongeren:**

Contactpersoon:  
jeugdouderling Marjan Quak  
06 12643366  
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

## **Werkgroep Vieringen**

Contactpersoon Ria Ritzema  
(0251) 654428  
ria@ritzema.org

## **Werkgroep Communicatie**

Contactpersoon: Christien Smid  
06-38488382  
cgsmid@gmail.com

## **Werkgroep Groene Kerk**

Contactpersoon: Martin Tromp  
(0251) 674325  
martin\_tromp@hotmail.com

## **Raad van Kerken**

Contactpersoon: Hanneke Klinkert  
(0251) 652456  
info@rvkcastricum.nl  
www.rvkcastricum.nl

## **Beeld en Geluid:**

Henk Meijer  
06 55824737  
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

## **Pastoraat:**

Pastoraat Telefoon  
06 47217410  
(voor vragen en meldingen van pastorale aard; tevens voor informatie over de Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat  
wgpastoraat@pkcastricum.nl  
Voorzitter en pastoraal ouderling:  
Anja van der Wiel  
(0251) 652693

## **Vertrouwenspersoon PKC**

Peter Smid  
06 46018168  
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

## **Bankrekeningen:**

Kerkrentmeesters  
NL26 INGB 0000 2228 46  
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen  
NL88 INGB 0002 2746 38  
t.n.v. Protestantse Gemeente  
Castricum,  
onder vermelding van het gewenste  
aantal kaarten

Diaconie  
NL22 RABO 0311 9699 92  
NL93 INGB 0000 4441 58

## **Stichtingen:**

St. Noodfonds Gemeente Castricum  
NL82 RABO 0327 0740 43

## **Autodienst:**

Voor vervoer van en naar  
de Dorpskerk:  
Willy Spaans,  
(0251) 836835