



Protestantse Kerk
Castricum

Welkom, beste lezer!

In dit kleine boekje stellen wij ons aan je voor.

Welkom in onze Dorpskerk, basis van de Protestantse Gemeente Castricum.

Als je hier over de drempel stapt, is het net alsof je in een andere tijd binnenkomt. Al eeuwenlang wordt hier geleefd, geliefd en geloofd

Buiten raast de wereld voort, hier binnen staat de tijd even stil. Je vertraagt als vanzelf. Hier kun je op adem komen, onthaasten, het alledaagse in een ander licht zien. Er is tijd voor stilte en gebed, voor verhalen uit de Bijbel, voor kunst, voor muziek, voor ontmoeting en gesprek.

Wij willen als gemeente graag Kerk in het Dorp zijn. Daarom is dit gebouw ook door de week regelmatig geopend.

Welkom aan jou! Neem de tijd om een kaars te branden, een gesprek te voeren, rond te lopen in onze eeuwenoude kerk. Natuurlijk bieden wij je graag een kopje koffie of thee aan.

Onze kerkgemeenschap wordt gedragen door vele vrijwilligers, die op allerlei wijzen actief zijn. Dankbaar zijn we met onze twee pastores, die ten alle tijde bereid zijn om met jou een individueel gesprek aan te gaan.

Je bent welkom in onze gastvrije gemeente, wie je ook bent, en waar je vandaan komt.

Inhoud

2	Voorwoord	8	Een diaconale gemeente
3	Onze Dorpskerk	9	Werkgroep vieringen
4	Ons orgel, onze kerktuin	9	Werkgroep pastoraat
5	Kerkdiensten	10	Werkgroep jeugd
5	Algemene informatie	11	Werkgroep Groene Kerk
6	Onze pastores	11	Contactgegevens

Onze Dorpskerk

Het gebouw is ruim 900 jaar oud. De eerste steen is omstreeks 1100 gelegd. De kerk werd toentertijd aan St. Pancratius gewijd, pas na 1573 is de kerk onder Protestants kerkbestuur gekomen.

Het enige voorwerp uit de tijd van vóór de Reformatie is het Doopvont uit 1519. Het eiken hek komt uit 1742 en stond tot de restauratie (1953 - 1955) tussen de preekstoel en de gemeente in. Op de deur van het hek is een wapen aangebracht met daaronder: Anno 1572.

De toren van de kerk is eigendom van de burgerlijke gemeente Castricum en is gebouwd in de 15-de eeuw. De klok in de toren is in 1604 gegoten en hangt sinds 1842 in de kerktoren. Deze klok is tijdens de Tweede Wereldoorlog in het IJsselmeer verborgen geweest.



Tijdens de Open Monumentendag in september kan de toren worden beklommen, een aanrader.

Van 1953-1955 is door Monumentenzorg een restauratie uitgevoerd. Het inwendige van de kerk is toen zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

In maart 1992 is opnieuw een grote restauratie en verbouwing gestart. Het resultaat is de huidige kerk. In 2000/2001 zijn er nieuwe leien op het dak gelegd.

En in 2022 zijn het kabinetorgel en de glas-in-lood ramen volledig gerestaureerd.

Kijk ook naar de grafstenen die in de vloer liggen. Het is indrukwekkend hoeveel jaren er al lief en leed gedeeld wordt in dit gebouw!



Ons orgel

Bij binnenkomst van de kerk kan het zijn dat je achterin het koor een kabinetkast ziet staan. Het is geen kast maar een orgel!
En niét zomaar een orgel, het is een kabinetorgel gebouwd door Christiaan Müller in 1740. Dit kabinetorgel is zeldzaam en zelfs nog het enige bespeelbare orgel in zijn soort in Nederland.

Het is geschonken aan de gemeente door mevrouw J.C. Reede - Molster, in 1893, de vrouw van ds. A.G. Reede die in 1890 te Castricum predikant was geworden.

Je begrijpt dat wij als gemeente erg trots en blij zijn met dit orgel. Het is in 2022 helemaal gerestaureerd!



Kerktuin

In 2023 is gestart met het aanleggen van een kerktuin achter op het kerkhof. We hebben een kruisvormig pad aangelegd waar omheen een liturgietuin gestalte heeft gekregen.

Na het kruis en de driehoek, die symbool staat voor de Drievuldigheid, zijn planten met een symbolische en/of Bijbelse betekenis te zien.



Kerkdiensten



Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering. Deze vieringen staan open voor iedereen. Een keer per maand is er een kinderdienst, met oppas voor de allerkleinsten.

Op verzoek kan er een tolk gebarentaal aanwezig zijn. Regelmatig zorgen de koren voor een muzikale bijdrage aan de viering. Informatie vind je op de website van de Protestantse Kerk Castricum.

Algemene informatie

De Protestantse Gemeente van Castricum is een actieve gemeenschap. Er zijn veel activiteiten voor iedereen. Veel gemeenteleden zijn dan ook vrijwilliger en ieder draagt zijn of haar steentje bij.

Er zijn drie koren om lid van te worden als je graag zingt. Ieder kwartaal is er een nieuwe expositie van Kunst in de Kerk.

Onze gemeente maakt deel uit van de Raad van Kerken met iedere maand lezingen of optredens op zondagmiddag of cursus door de week. Vaak over zeer actuele onderwerpen.

In het bijgebouw 'De Schakel' bruist het van het leven: 'Maal en Verhaal' voor mensen die houden van verhalen en lekker eten met elkaar. Of samen de Bijbel lezen tijdens Lectio divina, samen met de dominee de preek voor zondag voorbereiden, gesprekken voeren over 'vrouw en geloof', of te veel om op te noemen.

Wij maken als gemeente gebruik van de kerkapp 'PK Castricum'. Je kunt deze app downloaden in de Play- of Appstore op je mobiele telefoon of Ipad.

Het College van Kerkrentmeesters houdt de gebouwen en financiën in de gaten. In onze gemeente zijn een aantal werkgroepen actief, vanuit de vraag hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd in dit dorp. Op de komende bladzijden maak je met hen kennis.

Kennismaken met de pastores

verbinden luisteren bloeien



Pastor Eveline Masetti



Dominee Rik Willemsen

Kennismaken met onze pastores

Ieder mens heeft een verhaal. Luisteren naar dat verhaal, dat is onze belangrijkste taak als pastor. Of je nu een rotsvast geloof hebt, zinzoeker bent of overal aan twijfelt: tijdens een gesprek bij de koffie of een wandeling in de duinen bieden we een luisterend oor.

Er is ruimte om je hart te luchten of stil te staan bij vragen over zingeving en geloof. Tijdens een ontmoeting kan het zijn dat de vragen die jou tijdens het leven bezig houden in een ander licht komen te staan. Een nieuw inzicht dat je helpt om de volgende stap te zetten.

Je kunt bij ons terecht voor een eenmalig gesprek maar we lopen ook graag een tijdje met je op als dat nodig is. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om ons te bellen en we hebben geen wachtlijsten.

We verzorgen de zondagse diensten in de Dorpskerk en zijn regelmatig in de kerk aanwezig als de kerk doordeweeks geopend is.

Daarnaast kan je ons bellen voor:

- Een persoonlijk gesprek
- Geestelijke begeleiding bij levensvragen
- Begeleiding bij ziekte, levenseinde en overlijden
- Uitvaart naar uw wens
- Huwelijksdiensten
- Doopdiensten

Wat is jouw verhaal? Graag tot spreek!

Het pastoresteam,
ds. Rik Willemsen (06-19847998)
pastor Eveline Masetti (06-10571560)



Wij zijn een diaconale gemeente

De Diaconie is er voor mensen die geen helper hebben. Mensen die in financiële problemen verkeren en geen steun kunnen vinden bij familie, vrienden of instanties. Zij kunnen bij de Diaconie terecht voor hulp en ondersteuning, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging.



De Diaconie biedt ook praktische hulp, zoals het regelen van voedselhulp, kledinghulp en andere materiële ondersteuning. Daarnaast kan de Diaconie een luisterend oor bieden aan mensen met problemen, zieken of ouderen bezoeken en sociale activiteiten organiseren.

Het werk van een diaken is vertrouwelijk. Mensen kunnen zonder oordeel terecht bij de Diaconie.

De Diaconie begrijpt dat financiële problemen vaak gepaard gaan met schaamte en vooroordeel, en zorgt er daarom voor dat de hulpverlening discreet en respectvol verloopt.



Het werk van de Diaconie is gebaseerd op de christelijke waarden van naastenliefde en solidariteit. De Diaconie gelooft dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Hun werk kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale samenhang en het welzijn van kwetsbare mensen in ons dorp.

Schroom niet om contact op te nemen met ons. Je vindt de gegevens op pagina 11.

Werkgroep vieringen

Zij draagt zorg voor de organisatie van de erediensten. We putten daarvoor uit de traditie, en we zoeken naar nieuwe vormen.

De kerk als de plek waar we ons verbinden met God en met elkaar.

Wij zoeken naar manieren om in de vieringen die verbondenheid vorm te geven. Daarnaast is er een mogelijkheid om na de eredienst op zondag samen na te praten en ervaringen te delen, onder het genot van een kopje koffie.

In het voorbedenboek schrijven we wat ons ter harte gaat om voor te bidden.

Met de feestdagen zijn er bijzondere diensten. Zo streven we naar vieringen waarop de woorden - veelkleurig, diepzinnig, bemoedigend, gevarieerd, verbindend - van toepassing zijn.

Ook is er een gedachtenishoek - voor elk gemeentelid dat overlijdt ligt daar een steen met de naam en geboorte- en sterfdatum. Ieder die dat wil kan er een kaarsje branden.

Werkgroep pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar en is de basis van onze geloofsgemeenschap.

Pastoraat betekent dat je in moeilijke situaties niet alleen hoeft te gaan. Ieder mens kan in het leven voor belangrijke vragen en keuzes komen te staan. Dan zijn er mensen die een tijdje met je mee willen lopen, die in je zorgen, je vreugde en verdriet willen delen.

Onze pastores ds. Rik Willemsen en pastor Eveline Masetti zijn beiden beschikbaar voor allerlei levensvragen. Daarnaast hebben wij een pastoraal ouderling.

Een ieder die behoefte heeft aan pastorale zorg kan een beroep doen op het pastoraat van de Protestantse Kerk Castricum. De pastoraattelefoon is dagelijks bereikbaar. De contactgegevens vind je op pagina 11.

Werkgroep jeugd en jongeren

Onze missie voor de jeugd is: ze helpen zingeving te vinden voor hun leven, geïnspireerd door christelijke waarden, zoals liefde voor God, je naaste en jezelf, en mee zorg dragen voor de schepping.

Tijdens kinderdiensten vertellen we Bijbelverhalen en zoeken we naar toepassing in het eigen leven, aansluitend bij hun eigen belevingswereld. De kinderdiensten zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de allerkleinsten is er dan oppas. Je vindt de gegevens op de website.

Voor de tieners hebben we een 'Teensgroup'. Daarin lezen we een Bijbelgedeelte, vanuit een thema dat de tieners zelf aandragen. We spreken over toepasbaarheid in hun eigen leven. Daarnaast is onderling contact belangrijk. We stimuleren de tieners om in hun eigen omgeving een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

We zoeken samenwerking met scholen in projecten over duurzaamheid en zingeving.



Jeugd met de Palmpasenstok op weg naar de kerkdienst.

Werkgroep Groene Kerk

Om elkaar te inspireren tot een eerlijkere en duurzamere levensstijl willen we een 'Groene Tafel' opzetten: een groepje mensen organiseert regelmatig een gezamenlijke maaltijd, waarbij men elkaar vertelt wat in het voorgaande kwartaal is gedaan om eerlijker en duurzamer te leven en wat men in het volgende kwartaal wil doen. Zo helpt men elkaar om eigen stapjes te zetten en nieuwe ideeën op te doen.



We organiseren samen met Transitie Café Castricum af en toe een activiteit over een thema. Ook de werkgroep Jeugd betrekken we bij onze projecten.

Contactgegevens

Pastores:

ds. Rik Willemsen 06-19847998 of predikant@pkcastricum.nl
pastor Eveline Masetti 06-10571560 of evelinemasetti@pkcastricum.nl

Gebouwen:

De Dorpskerk en De Schakel zijn te huur voor (burgerlijke) huwelijken, uitvaarten, bijeenkomsten en lezingen. In De Schakel vind je een complete keuken en keukeninventaris. Je vindt verdere gegevens op de website.

Je kunt ook contact opnemen via de mail:

beheerderdorpskerk@pkcastricum.nl

Pastoraat:

Telefoon: 06 47217410

Email: wgpastoraat@pkcastricum.nl

Diaconie:

Email: cvdiakenen@pkcastricum.nl

Website:

pkcastricum.nl

Facebook:

<https://www.facebook.com/PKCastricum>

DE KERK IS OPEN

voor wie steek jij een kaarsje aan?



Loop gerust binnen voor...

...een moment van stilte en rust

...het aansteken van een kaars

...een luisterend oor van een pastor

...de kunst in de kerk

...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur

Elke vrijdag 10:30-12:30uur